

Islamitisch Nieuwsbrief



Qurán

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ

At-Taubah 36

Het aantal der maanden volgens Allah's verordening is twaalf, in het boek van Allah, sinds de tijd waarop Hij de hemelen en de aarde schiep. Vier hiervan zijn heilig.

Bovenstaande aayat (vers) is uit de 9^e Surah van de Qurán, surah at-Taubah, ook wel bekend als surah al-Baraát. Dit is de enige surah in de Qurán waar geen Tasmiyah (Bismillahier Rahmanier Rahiem) voor is geschreven. Over de reden hiervan zijn er meningsverschillen onder geleerden. Één van de meningen is dat de Tasmiyah genade, barmhartigheid en geborgenheid geeft, terwijl surah at-Taubah geopenbaard werd om het vredesverdrag met de ongelovigen te verbreken als gevolg van hun complotten en samenzweringen tegenover de Moslims.

De regelgeving omtrent het reciteren van de Tasmiyah aan het begin van deze surah is als volgt:

Als de recitatie van de Qurán niet met deze surah is begonnen, dan is het makroeh en volgens sommige geleerden zelfs haraam om de Tasmiyah te reciteren als men bij deze surah komt.

Als de recitatie van de Qurán met deze surah wordt begonnen dan moet men, volgens de meeste geleerden, wel de Tasmiyah reciteren en sommige geleerden hebben het verboden.

Hadith

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ، ثَلَاثٌ مِّنَ الْيَأْتِ، ذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ، وَالْمُحَرَّمِ، وَرَجَبُ مَضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ
(البخاري ومسلم)

De Profeet ﷺ zei: "Het jaar heeft 12 maanden, daaruit zijn 4 heilig (gerespecteerd), drie achter elkaar, Zoel Qadah, Zoel Hadjdjah en Moharram en (één alleenstaand) Radjab hetgeen tussen de (2) Djamaadies en Shabaan is."

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
"مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ شَهْرِ حَرَامٍ الْخَمِيسَ وَالْجُمُعَةَ وَالسَّبْتِ ، كُتِبَ لَهُ عِبَادَةٌ سَنَتَيْنِ"
(المعجم الأوسط للطبراني)

Overgeleverd door hazrat Anas ibn Maalik, hij zei: De Boodschapper van Allah ﷺ

zei: "Degene die 3 dagen, donderdag, vrijdag en zaterdag in de heilige maanden vast, wordt beloond met de lbaadat van twee jaren."

Evenementen deze maand

- > 01-Nieuwjaar
- > 10-Shahadat Imaam Hoessein radiyallahoe taála anhoe
- > 10-Aashoera
- > 28-Yaum-e-wiesaal Makhdoem Syed Ashraf Jahangier Simnanie Rahmatoellahi Taála alaih

In deze uitgave:

Qurán	1
Hadith	1
Deze maand	2
Imaam Hoessein Radiyallahoe anhoe	2
Aashoera	3
Syed Ashraf Jahangier Samnanie	4
Doea voor het nieuwjaar	5
Vraag en antwoord	5

Deze maand

Mazaar van Imaam Hoesein
Radieyallahoe anhoe



Moharram is de eerste maand van het Islamitische jaar en tevens één van de vier maanden die in vers 36 van surah at-Taubah als heilig (gerespecteerd) wordt genoemd. In deze maanden worden de goede daden extra beloond en de slechte daden worden zwaarder gestraft. Het is verboden om in deze maanden te vechten of oorlog te voeren. Deze maanden werden ook in de tijd van onwetendheid (voor de komst van de geliefde Profeet ﷺ (sallallahoe alaihie wa sallam)) gerespecteerd en als heilig beschouwd. Bij de Arabieren bestond het gebruik, dat als de heilige maanden begon, ze hun zwaarden weg zetten en stopten met vechten en plunderen. Zelfs als iemand de moordenaar van zijn vader of broer tegenkwam, werd hij er niet op aangesproken. Na de komst van de geliefde Profeet ﷺ werd de heiligheid en het respect van deze maanden verhoogd.

Hoewel de hele maand Moharram al erg heilig en gerespecteerd is, is de tiende dag van deze maand nog eens heel erg gezegend. Vele belangrijke gebeurtenissen hebben op de 10e dag van deze maand plaatsgevonden, zoals het verdrinken van de Farao en zijn leger, het stranden van het schip (de ark) van hazrat Noeh alaihis salaam, hazrat Yoesoef alaihis salaam werd uit de gevangenis vrijgelaten, hazrat yoenoos alaihis salaam kwam uit de buik van de (wal)vis, het vuur waar hazrat Ibrahiem alaihis salaam in werd gegooid werd koud, hazrat Yaqoeb alaihis salaam kreeg zijn zicht terug. De tiende dag van Moharram is ook de geboortedag van een aantal Profeten zoals: Hazrat Ibrahiem, hazrat Iesa en hazrat Moesa alaihimoes salaam. Deze dag staat ook bekend als de dag van de Shahadat (marteling) van Imaam Hoesein رضي الله عنه (radieyallaahoe anhoe).

Imaam Hoesein Radieyallahoe taála anhoe

Wie is Imaam Hoesein رضي الله عنه ?

Imaam Hoesein ibn Alie رضي الله عنهما was de kleinzoon van de geliefde Profeet Moehammad ﷺ. Zijn vader was hazrat Alie رضي الله عنه de vierde rechtschapen kalief van de Islam en zijn moeder was hazrat Fatima رضي الله عنها, dochter van de geliefde Boodschapper ﷺ. Trouwe gelovigen kennen haar als de Dame van het Paradijs. Imaam Hoesein had ook een oudere broer, Imaam Hasan رضي الله عنه, hij was ook Kalief voor een periode van 6 maanden, na het overlijden van zijn vader hazrat Alie رضي الله عنه.

Imaam Hoesein رضي الله عنه was in Madiena Sharief geboren en groeide daar op. Al vanaf een vroege leeftijd was hij geliefd bij iedereen en met name bij de Profeet ﷺ. In een hadith vermeld door Imaam at-Tirmizi, de Profeet hield Imaam Hasan en Imaam Hoesein vast en zei: "Degene die van mij houdt en van deze twee, samen met hun moeder en vader, zullen op de Dag des Oordeels samen met mij zijn."

In een andere hadith vermeld door Ya'laa ibn Marrah zei de Profeet: "Hoesein is uit mij en ik ben uit Hoesein, Allah houdt van degene die van Hoesein houdt."

Imaam Hoesein's diensten aan de islam zijn ontelbaar en kostbaar. Hij leefde zijn hele leven met behoud van de fundamenteën van de islam in woorden en in de praktijk. Waar hij ook ging, de mensen waren verbaasd over zijn stralende karakter en morele overtuiging. Kortom, hij kwam om de idealen van zijn grootvader te vertegenwoordigen, vrede en zegeningen van Allah zij met hem.

Maar het is de aflevering van Karbala die het meest wordt geassocieerd met Imaam Hoesein. Hier hebben zijn moed, dappere en onbaatzuchtige acties een stempel gedrukt op de mensheid tot de Dag des Oordeels. Misschien zal de geschiedenis nooit meer een personage produceren die opoffering, moed en dapperheid beter belichaamt dan Imaam Hoesein رضي الله عنه.

Imaam Hoesein رضي الله عنه is op de 10e dag van Moharram, in opdracht van Yazied op een brute wijze vermoord, nadat de mannen van zijn familie en zijn metgezellen eerst gemarteld en vermoord waren.

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

Het verhaal van Imaam Hoesein in Karbala is niet in een paar bladzijden te beschrijven. Imaam Jalal ud Din as-Suyuti Rahmatoellahi alaihi schrijft in zijn boek Taariekh ul Khulafa:

"In de daadwerkelijke moord op Imaam Hoesein is een lang verhaal dat het hart niet kan uitdrukken."

حُسَيْنٌ
مِنِّي
وَأَنَا مِنْ
حُسَيْنٍ



Vervolg...

Het is voor een ieder die zich Moslim noemt belangrijk om te weten wie Imaam Hoesein رضي الله عنه was en wat er in Karbala is gebeurd. Hou daarom in deze maand de agenda van uw moskee en van de moskeeën in de buurt in de gaten voor de programma's die gehouden worden ter ere van Imaam Hoesein رضي الله عنه en zijn metgezellen رضي الله عنهم in Karbala. Als u van uw Profeet houdt en als u van Imaam Hoesein رضي الله عنه houdt dan zult u ook de bijeenkomsten in uw moskee en andere moskeeën bijwonen die ter ere van Imaam Hoesein en zijn metgezellen رضي الله عنهم worden gehouden. Denk aan de woorden van de geliefde Profeet: *“Allah houdt van degene die van Hoesein houdt”*.

Aashoera

De tiende dag van Moharram is ook de dag van Aashoera. De dag van Aashoera is al sinds het begin van deze wereld een heel belangrijke en gezegende dag. Op deze dag hebben veel belangrijke gebeurtenissen plaatsgevonden, zoals een paar vermeld in het hoofdstuk “Deze maand”. Veel grote tekenen van de macht van Allah tabarak wa taála zijn op deze dag zichtbaar geworden en ook in de toekomst zullen er op deze dag belangrijke gebeurtenissen plaatsvinden en tekenen van de macht van Allah zichtbaar worden. De Dag des Oordeels zal op deze dag plaatsvinden.

De boodschapper van Allah ﷺ heeft aanbevolen om op deze dag te vasten. *“Vast op de dag van Aashoera, het is de dag waarop de Profeten hebben gevast.”* In een hadith vermeld in al-Boekharie vertelt ar-Rubayyi bint Moeáwwiz: “De Profeet ﷺ stuurde een boodschapper naar het dorp van de Ansaar in de ochtend van de dag van Aashoera om aan te kondigen: “Degene die al gegeten hebben moeten niet meer eten en hun dag zo doorbrengen alsof ze aan het vasten zijn en degenen die aan het vasten zijn moeten hun vasten voltooien.” Hazrat Rubayyi vertelt verder: “Sindsdien hebben we regelmatig op de dag van Aashoera gevast en lieten we onze kinderen ook vasten, we maakten speelgoed van wol voor de kinderen en als ze gingen huilen voor eten gaven we hun het speelgoed totdat het tijd werd voor Iftaar.” Ook andere goeie daden zijn op deze dag door de Boodschapper van Allah ﷺ aangespoord en aanbevolen, zoals barmhartigheid en vrijgevigheid tegenover weeskinderen en je gezin en familie.

In een hadith overgeleverd door at-Tirmizi zegt de Boodschapper van Allah ﷺ: “Degene die op de dag van Aashoera zijn hand op het hoofd van een weeskind legt, zal voor elk haar op het hoofd van het kind, waarover zijn hand gaat, beloond worden met zegeningen en degene die goed doet voor een weeskind, hij en ik zullen in het paradijs als deze twee vingers zijn (de wijsvinger en de middelvinger bij elkaar).”

Hazrat Ibn Masóed رضي الله عنه zegt in een hadith overgeleverd door al-Bayhaqi, de Boodschapper van Allah ﷺ zei: “Degene die royaal is in het verstrekken van voedsel en voorzieningen aan zijn gezin/familie op de dag van Aashoera, Allah tabaraka wa taála zal hem het hele jaar door belonen wat betreft voedsel en voorzieningen.”

Uit bovenstaande ahaadith is vast te stellen dat Aashoera een zeer gezegende en feestelijke dag is. Een dag om te vasten, een dag voor extra aanbiddingen, een dag om extra barmhartig te zijn tegenover weeskinderen, een dag om je gezin en familieleden te trakteren op lekker eten en een dag om je kinderen te verwennen met cadeaus.

Velen van ons hebben zich sommige niet-Islamitische feestdagen, zoals Kerst, Sint-Maarten en Sinterklaas toegeëigend om de kinderen cadeaus te geven, terwijl de Islam ons zulke prachtige dagen als Aashoera, Eid-ul-Fitr en Eid-ul-Adha heeft gegeven om onze kinderen en familieleden te verwennen met cadeaus en lekkere eten.

Weet, dat het vieren van bovengenoemde Christelijke feestdagen kan leiden tot ongelooft (Kufr), moge Allah tabaraka wa taála ons behoeden hiervoor.



Karbala

“Vast op de dag van Aashoera, het is de dag waarop de Profeten hebben gevast”



Syed Makhdoem Ashraf Jahangier Samnanie

Mazaar Makhdoem Ashraf
Jahangier Samnanie



Syed Makhdoom Ashraf Jahangier Simnanie Rahmatoellahi alaihi is een Walie (vriend) van Allah tabaraka wa taála en grondlegger van de Ashrafiya orde (silsila), geboren in het jaar 708 van de Islamitische jaartelling, in de provincie Simnan in Iran.

Makhdoom Ashraf Jahangier Simnani (Rahmatoellahi alaihi) is zo'n eminente en uitstekende spirituele persoonlijkheid van de wereld van de mystiek, wiens stralende zon van spiritualiteit en kennis (ma'rifat) elke hoek van de wereld heeft verlicht.

Zijn vader Sayyid Ibrahiem Noer Bakhshi was de koning (Sultan) van Simnaan, waar hij 20 jaar lang regeerde met uiterste gerechtigheid en oprechtheid. Hij was niet alleen een koning, maar ook een bekwaam theoloog en innerlijk geneigd tot mystiek (Tasawwuf). Hij respecteerte islamitische geleerden en steunde islamitische instellingen. Daarom volgden in zijn regime twaalfduizend studenten onderwijs in verschillende instellingen. Hij ontmoette vaak mystici (soefi's) van zijn tijd en verwierf mystieke kennis.

Zijn moeder Bibi Khadiedja Begam (Rahmatoellahi alaiha) behoorde tot de dynastie van Khwaja Ahmed Yesawi, die een Walie en voorname soefi (mysticus) van zijn tijd was en oprichter van de orde van Yewaisia. Ze werd opgevoed in een nette en pure religieuze omgeving waardoor ze diep religieus ingesteld, vroom en godvruchtig was. Ze bracht het grootste deel van haar tijd door in gebed en recitatie van de heilige Qurán. Ze observeerde vaak overdag het vasten en werd 's nachts wakker om zich te verdiepen in het gebed. Ze was erg punctueel tegenover het Tahajjud gebed (gebeden na middernacht), daarom werd ze ook "Rabia Saaniyah" genoemd (Tweede Rabia Basrie).

Syed Makhdoom Ashraf Jahangier Simnanie (Rahmatoellahi alaihi) begon met het leren van de Qurán op 4 jarige leeftijd. Toen hij zeven jaar oud was had hij de Qurán uit het hoofd geleerd in alle zeven Qiraáts en tot zijn veertiende jaar had hij ook de overige vakken (Hadith, Tafseer, Fiqhen andere gebieden) geleerd.

Na het trieste overlijden van zijn vader, Sultan Ibrahiem Noer Bakhshi (Rahmatoellahi alaihi), werd hij op 15-jarige leeftijd de koning van Simnaan. Hij regeerde over Simnaan met uiterste gerechtigheid en onpartijdigheid gedurende 10 jaar. Hij verwierf populariteit als een echte, oprechte en rechtvaardige koning in elke hoek van Simnaan. Overal heerste vrede en rust. Het publiek was gelukkig. Geen enkele burger durfde tirannieën aan.

Het is een feit dat hoewel Makhdoom Ashraf (Rahmatoellahi alaihi) zijn taken als koning (sultaan) met volle verantwoordelijkheid bleef volbrengen, hij zich meer aangetrokken voelde tot mystiek en sulook (weg naar Allah tabaraka wa taála). Hij bracht zijn tijd vaak door in het gezelschap van de heilige personen van spiritualiteit en zocht kennis over sulook en Ma'rifat (openbaring). Het vuur van buitensporige liefde van Allah dat in zijn hart brandde, begon overmatig toe te nemen met als gevolg afkeer en walging tegenover de zaken van het koninkrijk.

Op een dag verscheen Hazrat Khizr (alaihis salaam) voor hem (dit was niet de eerste keer) en zei: "O Ashraf, het doel waarvoor je in deze wereld bent gekomen, ligt voor je, verlaat de wereldlijke troon en vertrek naar India waar Shaykh Ala-ul Haq Ganj-e-Nabat met spanning op je wacht in Pandwa (in Bengaal).

Zoals voorgesteld door Hadrat Khwaja Khizr (alaihis salaam), besloot hij de troon van Simnaan op te geven en naar India te reizen op zoek naar zijn spirituele gids (Pier). Als gevolg van zijn besluit vertrouwde hij de staatszaken vrijwillig toe aan zijn jongere broer, Sultan Mohammad Aaraf. Vervolgens vroeg hij toestemming aan zijn moeder om Simnaan te verlaten en naar zijn voorgenomen doel, Pandwa sharif, in India te reizen. De vrome moeder zegende hem en zei: "Voor je geboorte voorspelde Khwadja Ahmad Yesawi (Rahmatoellahi alaihi): "Er zal jou een zoon geschonken worden wiens zon van heiligheid (Wilayat) de duisternis van de wereld in het algemeen zal verlichten."'

Syed Makhdoom Ashraf Jahangier Simnanie Rahmatoellahi alaihi vertrok naar zijn voorgenomen doel (Pandwa sharief in Bengaal) met twaalfduizend soldaten, die door zijn moeder met hem gestuurd waren. Na een paar dagen gereisd te hebben, stuurde hij de soldaten terug.

Toen hij
zeven jaar
oud was had
hij de Qurán
uit het hoofd
geleerd in
alle zeven
Qiraáts



Mazaar Makhdoem Ashraf Ja-
hangier Samnanie

Na vier jaar in het gezelschap van zijn Shaykh, Hazrat Ala-ul Haq (Rahmatoellahi alaih) doorgebracht te hebben, gedurende welke periode hij alle geheimen van mystiek en spiritualiteit had geleerd, zei Hazrat Ala-ul Haq (Rahmatoellahi alaih): "O Ashraf, ik heb alle Haqa'iq wa Ma'arif (realiteiten en kennis) aan jou geleerd, ik wil graag een plek voor je bepalen waar je de kaars van rechtschapenheid en reformatie moet aansteken." Toen Makhdoom Ashraf Jahangier Simnani Rahmatoellahi alaih dat hoorde, vulden zijn ogen met tranen, omdat hij het niet leuk vond om van zijn Shaikh te scheiden. Hij moest echter Pandwa Sharif verlaten voor zijn voorbestemde plaats, Kichauwcha Sharif, die door zijn Shaykh voor hem was gekozen en wat zijn permanente plaats zou zijn. Hij vertrok naar Kichauwcha Sharif door verschillende plaatsen van Bihar, Zafarabad en Jaunpur. Hij verbleef een paar dagen in Jaunpur waar Sultaan Ibrahiem Shah Sharqui en Qazi Shahabuddin Dowlatabadi erg onder de indruk waren om zijn sublieme spirituele waardigheid en zuiverheid van karakter te zien. Vandaar reisde hij naar zijn vaste plek, Kichauwcha sharif.

Het is een feit dat de mystici van de islam in elke periode waardevolle diensten hebben geleverd aan de Islam. De religieuze en literaire diensten, gedaan door Hazrat Makhdoom Simnani (Rahmatoellahi alaih), is het gouden hoofdstuk van de geschiedenis van de islam in het algemeen en van de geschiedenis van de mystiek in het bijzonder. Hij stak de kaars van reformatie en spiritualiteit aan in de duisternis van ontrouw in Kichauwcha sharif en bracht gedwaalden op het juiste pad. Er wordt verteld dat twaalfduizenden niet-gelovigen onder de indruk van zijn zuiverheid van karakter en spiritualiteit de Islam accepteerden. Hij was niet alleen een grote mysticus, maar ook een vermaarde geleerde van de islam met een onvoorstelbare vaardigheid in verschillende takken van islamitische theologie. Hazrat Nizam-e-Yamani heeft in zijn boek, Lataef-e-Ashrafi, geschreven; "Overal waar hij ging gaf hij spirituele lezingen in het dialect van dat gebied en schreef 4 boeken in hetzelfde dialect en liet de geschreven boeken daar achter voor hun.

Hazrat Makhdoom Ashraf Jahangier Simnani Rahmatoellahi alaihi had de status van Ghaus (de hoogste rang van Walie) en word ook wel Ghaus ul Aalam genoemd. Het is een onmiskenbaar feit dat elk moment van zijn leven wondergericht, indrukwekkend was.

Een keer reisde hij in de jurisdictie van Amir Taimur, die in de ban was om hem te zien en hem zoveel mogelijk respecteerde. Toen ze een heuvel beklommen, zei Amir Taimur: 'Voor zover uw ogen zien, kan ik u als geschenk aanbieden.' Hazrat Makhdoom Simnani zei: 'Jij bent niet de eigenaar van het gebied dat in mijn zicht komt.' Toen hield hij zijn hand op zijn hoofd en vroeg wat hij zag. Hij antwoordde dat hij Mekka Mukarramah en Medina Munawwarah zag. Toen vroeg hij opnieuw of dat gebied van hem was. Amir Taimur antwoordde ontkennend en schaamde zich.

Hazrat Makhdoom Ashraf Jahangier Simnani Rahmatoellahi leefde ongeveer 100 jaar en verliet de wereld op de 28^e van de gezegde maand Moharram.

Doea voor het nieuwe jaar

اللَّهُمَّ ادْخِلْهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ وَرِضْوَانٍ مِنْ
الرَّحْمَنِ وَجِوَارٍ مِنَ الشَّيْطَانِ

O Allah, breng dit jaar op ons met vrede en geloof en veiligheid en Islam, en Uw tevredenheid, en bescherming tegen de shaytaan



Grammatica en spellingscontrole door:

Yasmin Akbarkhan

Vraag

Hoeveel keer komt de Tasmiyah in de Qurán voor?

Antwoord wordt in de volgende uitgave gepubliceerd.