

Islamitisch Nieuwsbrief



Qurán

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ

Ash-Shoera 30

En welke ellende u ook bereikte, is te wijten aan wat uw handen hebben verdiend, en Hij vergeeft veel.

Bovenstaande aayat (vers) is de 30^e vers uit de 42ste Surah van de Quran, Surah as-Shoera. Surah ash-Shoera is de 3^e Surah uit de reeks Surahs die met *Haa Meem* beginnen. Hazrat Ibn Abbas, moge Allah tevreden met hem zijn, zei: "Alles heeft een essentie en de essentie van de Quran is de familie van Haa Meem", of hij zei: "de Haa Meems".

Misár ibn Kidaam zei: "Ze werden vroeger 'de bruiden' genoemd." Dit alles werd vastgelegd door de imam, grote geleerde, Abu 'Ubayd Al-Qasim bin Sallam (moge Allah genade met hem hebben) in zijn boek Fada' il ul-quran.

Humayd bin Zandjuyah heeft verteld dat 'Abdoellah (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: "De gelijkenis van de Quran is die van een man die op zoek gaat naar een plek voor zijn gezin om te verblijven, en hij komt op een plaats waar er aanwijzingen zijn voor regenval. Terwijl hij rondloopt en het bewondert, komt hij plotseling prachtige tuinen tegen. Hij zegt: 'Ik vond de eerste sporen van regenval leuk, maar dit is veel beter.' Er werd tegen hem gezegd: 'De eerste plaats is als de Quran, en deze prachtige tuinen zijn als de pracht van de familie van Ha Meem in relatie tot de rest van de Quran.'"

Hazrat Ibn Masóed, moge Allah tevreden met hem zijn, zei: "Wanneer ik tijdens de recitatie van de Quran de familie van Haa Meem bereik, is het alsof ik een prachtige tuin bereik, dus neem ik de tijd." (*Tafseer Ibn Kathir*)

Hadith

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى، ولا صفر، ولا هامة، فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء، فيجيء البعير الأجرى فيدخل بينها فيجرها كلها؟! قال: فمن أعدى الأول؟

(مسلم)

Overgeleverd door Aboe Hoerairah, hij zei, De Boodschapper van Allah ﷺ zei: "Er is geen besmettelijke ziekte en er is geen onheil in Safar en er is geen onheil van de uil." Een man zei: "O Boodschapper van Allah, wat is dan de reden dat een kameel die in het zand (woestijn) schoon als een hert loopt, vervolgens komt er een schurftig kameel bij en maakt de rest van de kamelen ook schurftig?" De Boodschapper van Allah ﷺ zei: "En wie heeft de eerste kameel ziek gemaakt?"

Evenementen deze maand

- > 02-Yaum-e-wiesaal
Hazrat Data Gandj
Bakhsh Rahma-
toellahi taála alaih
- > 25-Yaum-e-wiesaal
Imam Ahmad Raza
Khan Faazil Bareilwi
Rahmatoellahi taála
alaih
- > 28-Yaum-e-wiesaal
Moedjaddied Alfe
Sanie Rahma-
toellahi Taála alaih

In deze uitgave:

Qurán	1
Hadith	1
Deze maand	2
Becherming tegen al het kwade	3
Aala Hazrat Faazil Bareilwi	4
Vraag en antwoord	5

Deze maand

Mazaar van Hazrat Data Ganj Bakhsh



“En welke ellende u ook bereikte, is te wijten aan wat uw handen hebben verdiend, en Hij vergeeft veel.”

Safar is de tweede maand van het Islamitische jaar. De naam stamt af van het woord “Sifr”, hetgeen “nul” of “leeg” betekent. Het woord “cijfer” van de Nederlandse taal is ook afkomstig hiervan.

In de maand Moharram, zoals we in de vorige uitgave hebben kunnen lezen, was het verboden om oorlog te voeren, maar zodra de maand Safar begon gingen de mensen weer op pad om oorlog te voeren en waren de huizen weer leeg. Daarom werd deze maand Safar genoemd.

De maand Safar was bekend als onheilig bij de Arabische mensen, daarom verrichtten ze geen huwelijken en andere belangrijke zaken in deze maand en ook het reizen was niet gewenst in deze maand. Met name de eerste 13 dagen en de laatste woensdag van deze maand waren volgens de Arabieren erg onheilig en ongeluk brengend (manhoes). Over de laatste woensdag werd er ook gezegd dat er ellende vanuit de hemel neerdaalt. Dit alles was natuurlijk gebaseerd op verzinnsels en bijgeloof. De Boodschapper van Allah ﷺ heeft het onheilig zijn van de maand ontkent in de Hadith vermeldt op de voorpagina. Hij ﷺ zei: *“Er is geen besmettelijke ziekte”*. Hiermee wordt niet het bestaan van besmettelijke ziekten ontkend, maar het feit dat iemand door een ziekte besmet kan raken zonder de wil van Allah, zoals de Arabieren dat in de tijd van onwetendheid geloofden. Een ziekte kan besmettelijk/overdraagbaar zijn maar als Allah tabaraka wa taála niet wilt dat iemand besmet raakt of ziek wordt, dan kan geen enkele ziekte hem besmetten en als Allah tabaraka wa taála wilt dat iemand ziek wordt of door een ziekte besmet raakt, dan kan niemand dat voorkomen. De woorden van de Profeet ﷺ *“En wie heeft de eerste kameel ziek gemaakt?”*, slaan hierop. *“...en er is geen onheil in Safar”*, hiermee wordt het onheilig (manhoes) zijn van (de maand) Safar ontkend. De Arabieren geloofden ook dat er in de buik van de mens een slang leefde, die als de mens honger had, beet en pijn veroorzaakte. Deze slang werd ook Safar genoemd. In deze hadith wordt ook deze slang ontkend. *“...en er is geen onheil van de uil.”*. Ook de uil werd vroeger, en bij sommige mensen nog steeds, onheilig of als ongeluk brengend beschouwd, ook dit geloof werd door de Boodschapper van Allah ﷺ ontkracht.

Het is dus, door deze hadith en nog veel meer soortgelijke ahadith duidelijk dat er geen onheilspellende dagen, maanden of dieren bestaan en dat zelfs het besmet raken of aangestoken worden door een ziekte afhankelijk van de wil van Allah tabaraka wa taála is.

Wat is dan de reden of oorzaak van de ellende, ziekte, pijn, verdriet en elke vorm van schade die wij oplopen? Allah tabaraka wa taála maakt dat duidelijk in vers 30 van surah Ash-Shoera, de aayat die aan het begin van deze nieuwsbrief staat, waarvan de vertaling als volgt luidt:

“En welke ellende u ook bereikte, is te wijten aan wat uw handen hebben verdiend, en Hij vergeeft veel.”

De volgende 2 ahadith zijn ter verduidelijking van deze aayat:

De Boodschapper van Allah zei:

مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ، مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ، وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَدَى وَلَا غَمٍّ، حَتَّى الشُّوْكَةِ يُشَاكُّهَا، إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ

(Al-Bukhari, Muslim, Imaam Ahmad)

Geen vermoeidheid, noch ziekte, noch leed, noch verdriet, noch pijn, noch bezorgdheid overkomt een moslim, zelfs een doorn die hem steekt, behalve dat Allah tabaraka wa taála daarmee zijn zonden vergeeft.



Mazaar Hazrat Data Ganj Bakhsh

Vervolg...

De Boodschapper van Allah zei:

لَا يُصِيبُ رَجُلًا حَدْشُ عُوْدٍ ، وَلَا عَثْرَةٌ قَدَمٍ ، وَلَا اخْتِلَاجُ عِرْقٍ إِلَّا بِذَنْبٍ ،
وَمَا يَعْفُو اللَّهُ أَكْثَرَ

(Al-Bayhaqi)

Geen kras die de man krijgt, en hij struikelt niet en geen stuiptrekkingen die hij krijgt, behalve door zijn zonden, en wat Allah tabaraka wa taála vergeeft is groter dan dat.

Uit de vers van de Quran en de ahadith van de Boodschapper van Allah ﷺ kunnen we een aantal zaken vaststellen. Ten eerste, alle (meeste) ziekte, leed, verdriet, pijn, problemen of wat voor ellende dan ook die we krijgen, hebben we te wijten aan de zonden die wij plegen. Ten tweede, voor elke leed, pijn verdriet etc. die we krijgen, worden onze zonden vergeven door Allah tabaraka wa taála en voor elke zonde waarvoor we de straf al hebben gekregen en welke door Allah tabaraka wa taála is vergeven, worden we niet nog een keer gestraft in het hiernamaals. Ten derde, hetgeen we leren uit het laatste deel van de aayat: “*en Hij vergeeft veel*”. Allah tabaraka wa taála is heel barmhartig en genadig. Hij vergeeft veel zonder daar voor te straffen. Als Allah tabaraka wa taála ons voor elke zonde, die we begaan, zou straffen (ziek maken, pijn geven), dan zou ons hele leven vol met allerlei ellende zitten.

Er zijn echter ook andere redenen waardoor men door ziektes, pijn en problemen belast kan worden, zoals beproeving of verhoging van status. Allah tabaraka wa taála vermeldt in de Quran:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

(Al Baqarah 255)

“En wij zullen u beproeven (testen) door vrees en honger en verlies in goederen en levens en de vruchten (van je zware arbeid), maar verkondig blijde tijdingen aan de geduldige.”

Voor beproeving geldt hoe sterker het geloof (de iemaan), hoe groter de beproeving en voor verhoging van status geldt hoe groter het probleem, hoe groter de verhoging van de status.

De Quran leert ons om dankbaar te zijn in goede tijden en geduldig te zijn in slechte tijden. Dankbaarheid is de reden voor het behoud en vermeerderen van de gunsten van Allah tabaraka wa taála en geduld is de bron van verlossing van alle problemen en ellende.

Bescherming tegen al het kwade

Nu we weten dat onze problemen en ellende door onze eigen zonden veroorzaakt worden, is het ook goed om te weten hoe we dit kunnen proberen te voorkomen. Hieronder volgen enkele tips voor bescherming tegen al het kwade.

- ◇ Allereerst moeten we ervoor zorgen dat we onze dagelijkse gebeden op tijd verrichten. Het gebed is het eerste waarover op de Dag des Oordeel gevraagd zal worden.
- ◇ Wees gehoorzaam aan en goed voor je ouders. Geen enkele reden is goed genoeg om brutaal te zijn tegen hen en de zonden ervan zijn heel groot.
- ◇ Maak er een gewoonte van om de Quran elke dag een beetje te reciteren.



Mazaar Mujaddid Alfe Saani

“De zonden die Allah tabaraka wa taála vergeeft, zijn veel meer dan waarvoor hij bestraft.”

Mazaar Mujaddid Alfe Saani



Dargah Aala Hazrat Faazil Bareilwi



De pest wordt ook wel de zwarte dood genoemd; het heeft wereldwijd tussen de 75 en 100 miljoen mensen het leven gekost.



Dal Di Qalb Men Azmaten Mustafa Sayyadi Ala Hazrat Pe Lakhon Salam

- ◇ Vraag elke dag vergiffenis aan Allah tabaraka wa taála (lees Astaghfiroellah).
- ◇ Begin al je werkzaamheden (hoe klein dan ook) met de naam van Allah (Bismillah).

De volgende hadith is overgeleverd door hazrat Oesmaan ibn Affan Radiyallahoe taála anhoe, hij zei, de Boodschapper van Allah tabaraka wa taála zei: "Degene die elke ochtend drie keer en elke avond drie keer

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Met de naam van Allah, door wiens naam (te beginnen) niets op aarde en in de hemelen kan schaden. En hij is alhorend en alziend.

leest, niets zal hem kunnen schaden". (Tirmizi en Aboe Dawoed)

Imam Qurtubi Rahmatoellahi taála alaihi zei: "Sinds ik deze hadith ken heb ik erop gepraktiseerd en heb nooit van iets schade geleden, totdat ik een keer in Madienatoel Moenawwara door een schorpioen gebeten werd. Toen ik goed erover nagedacht, herinnerde ik me dat ik die dag vergeten was mezelf te beschermen met deze woorden."

Aala Hazrat Imam Ahmad Raza Khan Faazil Bareilwi

Het liefst had ik een uitgebreide biografie willen schrijven over Imam e Ahle Soennat Alaa hazrat, Imam Ahmad Raza Khan Faazil Bereilwi Rahmatoellahi taála alaih, maar door tijdsgebrek deze maand ben ik daar niet aan toe gekomen. Maar aangezien we het in deze uitgave over ziektes en het voorkomen daarvan hebben, wou ik jullie dit gebruik (praktijk) van de Mudjaddid (hervormer) van de 14^e Islamitische eeuw Rahmatoellahi taála alaihi niet onthouden.

Aala Hazrat Faazil Bereilwi Ramatoellahi alaih was allergisch voor rundvlees. Hij vertelt zelf (opgenomen in Malfoozate Aala Hazrat door Muftie Aazam Hind maulana Moestafa Raza Khan):

"Ik was een keer uitgenodigd door iemand voor een etentje. Tijdens die dagen logeerde Sayyid Habieboellah Damashqie Djielanie (Rahmatoellahi taála alaih) ook bij mij. Hij was ook uitgenodigd en ging dus met mij mee. Daar aangekomen kwamen we erachter dat het eten bestond uit kebab van rundvlees en poeri die een paar mensen vers aan het bakken waren. Sayyid saheb zei tegen mij: "U bent niet gewend rundvlees te eten en er is hier niets anders, het lijkt me beter om de gastheer ervan op de hoogte te stellen.", ik zei: "het is niet mijn gewoonte (om te klagen)." Ik heb dus gewoon die poeries met rundkebab gegeten. Diezelfde dag zijn mijn kaken en gehemelte opgezwollen en het werd dusdanig erg dat mijn mond en keel helemaal dicht werden. Met moeite kon ik wat melk door mijn keel krijgen. Ik kon helemaal niet praten en zelfs de qiraate sirrie (zachtjes lezen) lukte niet. Zelfs de soennat gebeden ging ik achter een imam verrichten. Tijdens deze dagen heb ik de voordelen van het niet mogen reciteren achter de imam volgens de Hanafi mazhab mogen getuigen. Als ik iets wou zeggen tegen iemand schreef ik het op. Ik had hele erge koorts en achter de oren kreeg ik ook bulten. Mijn jongere broer (maulana Hasan Raza Khan rahmatoellahi alaih) bracht een dokter. In die dagen was in Bareilwi de pest (in het urdu taaoen) op zijn hoogste punt.

De dokter keek grondig naar de symptomen van mijn aandoening en vervolgens zei hij zeven of acht keer achter elkaar: "dit is dat, dit is dat, dit is dat", met andere woorden: de pest. Ik kon helemaal niet praten dus kon ik hem niet antwoorden, terwijl ik wist dat wat hij zegt helemaal niet waar kan zijn. Ik had de pest niet en zal het In Shaa Allah

ook nooit krijgen, want ik heb bij het zien van mensen met de pest keer op keer de doea gereciteerd, waarover de Boodschapper van Allah ﷺ heeft gezegd: “Degene die een zieke persoon ziet en deze doea reciteert, zal zijn leven lang tegen die ziekte beschermd zijn.”. De doea is als volgt:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا

Alle lof is aan Allah, degene die mij heeft gered van waarmee hij jou heeft beproefd en voor het begunstigen van mij boven velen van Zijn creaties. - (Tirmizi)

En tot nu toe ben ik met de wil van Allah beschermd en zal in de toekomst ook met hulp van Allah tabaraka wa taála beschermd zijn van elke ziekte waarbij ik bij het zien van de zieke deze doea heb gereciteerd. Hoewel ik wel spijt heb van één keer dat ik deze doea heb gereciteerd. Tijdens mijn jonge jaren had ik veel last van tranende ogen, waarbij de ogen rood worden en branden. Ik was ongeveer 19 jaar oud toen ik tijdens een reis naar Rampoer iemand met de zelfde aandoening zag, toen heb ik deze doea gereciteerd. Sindsdien heb ik er geen last meer van. De reden van spijt is dat de Boodschapper van Allah ﷺ in een hadith heeft vermeld dat je tegen drie ziektes (aandoeningen) geen afkeer moet hebben: (1) verkoudheid, het verwijderd de oorzaak van vele andere ziekten, (2) Jeuk, het remt veel huid aandoeningen, (3) Tranende ogen, het voorkomt blindheid.

Terugkomend op mijn verhaal; het rundvlees oftewel volgens de dokter de pest. Iemand had in mijn rechteroor de woorden miswaak en zwarte peper gefluisterd. Mijn naasten bleven beurt om beurt voor mij wakker. Met gebaren riep ik degene die op dat moment wakker was en vroeg vervolgens weer met gebaren voor een miswaak en zwarte peper. Met moeite deed ik mijn mond open en legde de miswaak tussen mijn tanden, vervolgens bracht ik de gemalen zwarte peper aan mijn kiezen en tandvlees. Even later kwam er wat puur bloed uit, maar ik voelde geen pijn. Daarna kwam er nog een klodder bloed en de bulten (gezwollenheid) waren weg en ik kon mijn mond weer normaal openen. Ik dankte Allah tabaraka wa taála en stuurde een boodschap naar de dokter dat zijn vastgestelde pest was genezen met de gunst van Allah tabaraka wa taála. Binnen 2 à 3 dagen was met hulp van Allah tabaraka wa taála de koorts ook weg.”

Gepubliceerd

door:

**Imtiaz Akbarkhan,
Imaam en Khateeb
Moskee Al Firdaus
Lelystad.**

Taal, grammatica
en

spellingscontrole

door:

**Yasmin
Akbarkhan,
Naaznien
Abdulkadir-
Saboerali**

Antwoord op vraag van vorige uitgave

Hoeveel keer komt de Tasmiyah in de Qurán voor?

Antwoord is 114. Er zijn 114 surah's in de Quran, 113 daarvan beginnen met de Tasmiyah. In surah an Naml komt de Tasmiyah nog eens in het midden voor.

113 + 1 dus.



Vraag

Hoeveel surah's in de Quran beginnen met de ayat Haa Meem (حم)?

Antwoord wordt in de volgende uitgave gepubliceerd.