

Islamitisch Nieuwsbrief



Evenementen deze maand

- > 05-Yaum-e-wiesaal
Hazrat Imam Hasan
رضي الله عنه
- > 11-Yaum-e-wiesaal
Imam Maalik
- > 12-Yaum-e-wiesaal
Imam Ahmad Ibn
Hanbal
- > 12-Milaad-un-Nabi

صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ

Qurán

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ
عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

Surah at-Taubah 128

Voorzeker, een boodschapper is uit uw midden tot u gekomen; het is hard voor hem wat u pijn doet; Hij is bezorgd voor uw welzijn; liefderijk en barmhartig voor de gelovigen.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Surah al-Ambiyaa 107

En Wij hebben U niet gezonden, maar als Genade van alle werelden.

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Surah Yunus 58

Zegt u, Het is door de gunst van Allah en Zijn genade. Laat hun dus daarop verheugen, dat is beter dan hetgeen ze vergaren.

Hadith

عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ وُلِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ
لَاِثْنَتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَّتْ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ عَامِ الْفِيلِ
(السيرة النبوية لابن هشام)

Overgeleverd door Mohammad ibn Ishaq al Muttalabie hij zei: "De boodschapper van Allah ﷺ is op een maandag na het voorbij gaan van 12 nachten van de maand Rabie-oel-Awwal in het jaar van de olifant geboren."

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ الْاِثْنَيْنِ فَقَالَ: فِيهِ وُلِدْتُ وَفِيهِ أَنْزَلَ عَلَيَّ
(مسلم)

Overgeleverd door hazrat Aboe Qatadah al Ansaarie رضي الله عنه, dat de Boodschapper van Allah ﷺ werd gevraagd over het vasten op maandag. Hij ﷺ zei: "Op die dag ben ik geboren en op die dag werd op mij de Qurán geopenbaard."

In deze uitgave:

Qurán	1
Hadith	1
Deze maand	2
De status van de Geliefde Profeet ﷺ	2
De geboorte van de Geliefde Profeet ﷺ	3
Het vieren van de geboorte van de Geliefde Profeet ﷺ	3
Vraag en antwoord	4

Deze maand

Masjid Nabawi, Madinah
Shareef



Rabie-oel-Awwal is de derde maand van het Islamitische jaar.

Bijzondere gebeurtenissen in deze maand zijn: het overlijden van Imam Hasan رضي الله عنه op de 5e van deze maand, het overlijden van Imam Maalik Rahmatoellahi taála alaihi op de 11^e en het overlijden van Imam Ahmad ibn Hanbal op de 12^e van deze maand.

Maar deze maand staat vooral in het teken van de geboorte van de meest geliefde Profeet van Allah tabaraka wa taála. Op de 12e dag van deze maand is de heilige Profeet Mohammad ﷺ geboren. Allah tabaraka wa taála heeft de heilige Profeet ﷺ als een gunst en als genade naar ons gestuurd. De Profeet Mohammad ﷺ is de beste schepping van Allah tabaraka wa taála en de meest verhevene in status en rang onder de profeten van Allah tabaraka wa taála. Deze status heeft Allah tabaraka wa taála zelf aan zijn meest geliefde Profeet ﷺ gegeven. Allah tabaraka wa taála is 'Rabboel Aalemien': Verzorger van alle werelden en de Boodschapper van Allah ﷻ is 'Rahmatoellil Aalemien': Genade voor alle werelden. Het woord 'Aalemien' houdt in 'Alles behalve Allah'. Dus niet alleen mensen, maar alles wat er in het hele heelal is. Dus alles waar Allah tabaraka wa taála de schepper van is, daar is zijn geliefde Profeet Mohammad ﷺ als genade voor gestuurd. Zoals Allah tabaraka wa taála in surah al Ambiyaa vermeldt:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

De status van de Geliefde Profeet Mohammad ﷺ

**Woh Khuda
nahin bakhuda
nahin,**

**Woh magar
Khuda se judaa
nahin,**

**Woh hai kya
magar, Woh hai
kya nahin..**

**Yeh Muhibb
Habeeb ki baat
hai..**

Allah tabaraka wa taála heeft sinds het begin van de mensheid voor de wegwijz van de mens ongeveer 124.000 profeten en boodschappers gestuurd. En om hun profeetschap te bewijzen, heeft Allah tabaraka wa taála alle profeten en boodschappers wonderen meegegeven. Hazrat Moesa alaihis salaam heeft uit de profeten die vóór onze geliefde Profeet Mohammad ﷺ kwamen, de meeste wonderen mee gekregen, namelijk 9. Maar de geliefde Profeet Mohammad ﷺ heeft alle wonderen die alle andere profeten en boodschappers hebben gekregen in hun uiterst vorm meegekregen plus nog veel meer waarvan het aantal niet bekend is. Hazrat Moesa alaihis salaam had bijvoorbeeld het privilege om met Allah tabaraka wa taála op de berg Toer te spreken, zonder Allah tabaraka wa taála te kunnen zien. Maar de Profeet Mohammad ﷺ heeft Allah tabaraka wa taála in de nacht van de Meraaj gesproken en gezien. Hazrat Moesa alaihis salaam heeft met zijn stok (asaa) de rivier (de nijl) in tweeën gesplitst, maar de Profeet Mohammad ﷺ heeft door het wijzen met zijn vinger de maan in tweeën gesplitst. Hazrat Isaa alaihis salaam heeft doden weer tot leven gebracht, maar de geliefde Profeet Mohammad ﷺ heeft droog hout en levenloze stenen tot leven gebracht en de kalima-e-shahadat laten lezen. Hazrat Moesa alaihis salaam heeft uit een steen 12 fontein laten vloeien, maar de geliefde Boodschapper van Allah ﷻ heeft uit zijn vinger fontein laten vloeien.

Allah tabaraka wa taála heeft in de Qurán alle profeten en boodschappers met hun namen aangesproken. Bijvoorbeeld: 'Yaa Isaa' of 'Yaa Moesaa', maar zijn meest geliefde Profeet Mohammad ﷺ heeft Hij met liefdevolle bijnamen als 'Yaa Ayyoehan Nabiyyoe', 'Yaa Ayyoehal Moezammiloe', 'Yaa Ayyoehal Moedassiroe' etc. aangesproken.

Kortom de status van de Meest geliefde Profeet van Allah ﷻ is niet door een mens te beschrijven, want het is Allah tabaraka wa taála die zijn status heeft verheven. Zoals Allah tabaraka wa taála in de 94^e Surah van de quran zegt:

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

En wij hebben voor u uw roem verheven.



Geboorte plaats van de
Profeet ﷺ

De Boodschapper van Allah ﷻ vertelt, Djibriel alaihis salaam kwam een keer en zei: "Voorwaar Allah zegt: 'Weet u hoe Ik uw roem heb verheven?', Ik zei: 'Allah weet het beter', Allah tabaraka wa taála zei: 'wanneer ik herinnerd zal worden, zult u ook herinnerd worden.'." Allah tabaraka wa taála heeft dus de status, de roem en de naam van zijn geliefde Profeet ﷺ zo verheven dat overal waar er over Allah tabaraka wa taála gesproken wordt, er ook over de Profeet Mohammad ﷺ gesproken zal worden. Zie bijvoorbeeld in de Kalima-e-Shahadat, de Azaan en de Iqaamat die vijf keer per dag worden uitgeroepen en ook bij de geboorte van elke Moeslim kind in de oren wordt uitgesproken. In het gebed vijf keer per dag wordt de Boodschapper van Allah ﷻ herinnerd en zelfs als een persoon komt te overlijden wordt er in het graf over de Boodschapper van Allah ﷻ gevraagd.

Een groot Islamitische dichter Munawwar Badayuni heeft bovenstaande in de volgende gedicht samengevat:

**Woh Khuda nahin bakhuda nahin, Woh magar Khuda se judaa nahin,
Woh hai kya magar, Woh hai kya nahin.. Yeh Muhibb Habeeb ki baat hai..**

De geboorte van de Geliefde Profeet ﷺ

De overgrote meerderheid van de schriftgeleerden zijn het erover eens dat de Boodschapper van Allah ﷺ op een maandag op de 12e van de maand Rabie-oel-Awwal in het jaar van de olifant is geboren, zoals vermeld door Ibne Hishaam in As-Sirat-un-Nabawiya, Ahmad ibne Mohammad al-Qastalani in Al Muwahib al Laduniya, Hafiz ibne Kathir in Seerat-un-Nabi etc..

Het jaar van de olifant is het jaar waarin de keizer Abraha met een leger olifanten het huis van Allah, de Kaaba, aanviel.

De geboorte van de geliefde Profeet van Allah ﷺ is de meest bijzondere geboorte die ooit heeft plaatsgevonden. Tijdens Zijn geboorte zijn er vele wonderen zichtbaar geworden.

Imam Al-Bayhaqi vermeldt in zijn boek Dalail-un Nabuwwah, overgeleverd door hazrat Oesman ibne Aboe Aas as-Saqafi, hij zei: "Mijn moeder vertelde mij: 'Ik was in het huis van Aminah bint Wahab (de gezegende moeder van de geliefde Profeet ﷺ) in de nacht waarin de geliefde Profeet ﷺ was geboren, ik zag dat het huis heel erg verlicht was en ik zag sterren zo dichtbij komen alsof ze op mij zouden vallen.'"

Imam Al-Bahaqi en Ibn Asakir vermelden in hun boeken overgeleverd door Hani al-Makhzumi, hij zei: Tijdens de geboorte van de Boodschapper van Allah ﷺ vielen de afgodsbeelden op hun gezichten, de paleizen van Kisra (Chosroes) beefden en 14 torens vielen om, het meer Sawah (dat aanbeden werd) droogde op, de vallei van Samavah, waar jaren geen water was waargenomen, begon te stromen met water en het vuur van Fares (Perzië) dat 1000 jaren lang achterelkaar brandde, was gedoofd.

Hazrat Aminah Radiyallahoe taála anhaa vermeldt dat ze tijdens de geboorte van de geliefde Profeet ﷺ een licht zag waardoor de paleizen van Syrië verlicht werden en zij het kon zien.

Het vieren van de geboorte van de Geliefde Profeet Mohammad ﷺ

De geboorte van de geliefde Profeet Mohammad ﷺ wordt in de hele wereld door bijna 2 dozijn Islamitische landen gevierd op de 12e van de maand Rabie-oel-Awwal, behalve in Iran, waar het op de 17e wordt gevierd. In feite begint de viering al bij het zien van de maan van de maand Rabie-oel-Awwal. De moskeeën worden verlicht en versierd en er worden bijeenkomsten (jalsa's) en optochten (juloos) gehouden waarin de recitatie van de heilige Qurán en lofzangen over de heilige Profeet Mohammad ﷺ worden voorgedragen. Er worden toespraken gehouden door schriftgeleerden waarin over de bijzonderheden van de geboorte van geliefde Profeet ﷺ en Zijn eigenschappen verteld wordt.

Helaas is er een klein groepje mensen dat beweert dat het vieren van de geboorte van de geliefde Profeet ﷺ niet toegestaan is en het bied'at of zelfs shirk noemt. Deze onwetende mensen baseren hun uitspraak op drie woorden van een hadith van de heilige Profeet ﷺ. Namelijk **كُلُّ بَدْعٍ ضَلَالَةٌ**, wat volgens onwetenden letterlijk betekent "elke innovatie is dwaling". Deze mensen beweren dat het vieren van de geboorte van de geliefde Profeet ﷺ niet in de tijd van de Profeet ﷺ zelf heeft plaatsgevonden en ook niet door de gezegende metgezellen van de heilige Profeet ﷺ is gedaan, waardoor het onder innovatie valt.

Echter, de meeste van deze mensen hebben geen kennis van de Qurán of de Ahadith. De meeste van deze mensen, die ik tot nu toe ben tegengekomen kennen alleen maar de drie woorden "Koelloe bied'atien dalalatoen". Als je hun de volledige Hadith vraagt dan kennen ze die niet.

De drie woorden zijn inderdaad de woorden van de heilige Profeet ﷺ, maar uitleg of vertaling van de Qurán en de Ahadith is niet voor iedereen weggelegd. Voor het vertalen en uitleggen van de heilige Qurán en de Ahadith van de geliefde Profeet is er veel andere kennis nodig, zoals taal, geschiedenis, tijd van de hadith, de praktijk van de metgezellen en de geleerden na hun. En naast kennis is liefde voor de geliefde Profeet van Allah ﷺ een groot vereiste. Om een lang verhaal kort te maken, de betekenis van de drie woorden "Koelloe bied'atien dalalatoen" is niet zoals de mensen, die de viering van de geboorte van de geliefde Profeet ﷺ weigeren, het vertalen "elke innovatie is dwaling", maar volgens de groot geleerden betekent het "de meeste innovaties zijn dwalingen".



Geboortehuis van de Profeet ﷺ

وہ جو نہ تھے تو
کچھ نہ تھا
وہ جو نہ ہوں تو
کچھ نہ ہو

جان ہیں وہ جہان
کی
جان ہیں تو جہان
بے



Deze grootgeleerden hebben uit de Qurán en Ahadith bewezen dat het woord “Koelloe” niet altijd “alle” betekent, maar dat het meestal “meeste” betekent.

Imam Djalaloeddien Suyuti Rahmatoellahi alaih geeft als voorbeeld de betekenis van het woord “koelloe” in de volgende aayat uit surah al-Ahqaaf van de heilige Qurán:

تَدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَاصْبِرُوا لَا يَرَى إِلَّا مَسَاكِنَهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ

“Welke (die wind) **alles** zal vernietigen op bevel van zijn Rab...”

Imam Djalaloeddien Suyuti zegt: “De wind vernietigde alleen dat wat in zijn pad was.” Hafiz Ibn Kathir Rahmatoellahi alaihi schrijft ongeveer hetzelfde over deze aayat, hij schrijft: “De destructiviteit van de wind werd alleen voor het volk van Aad opgelegd.”

Imam Ibn Arabi Rahmatoellahi alaihi zegt: “Niet alle bied’ats zijn verachtelijk, maar alleen die bied’at zijn verachtelijk die tegen ‘soennah’ zijn.

Imam Shafi Rahmatoellahi alahi heeft een soortgelijke mening over Innovaties, hij zegt: “Innovaties zijn van twee soorten: dat wat in tegenspraak is met de Qurán, de Soennah en/of unanieme overeenstemming van de moslims, is een innovatie van misleiding, terwijl een goede innovatie geen van deze dingen tegenspreekt.”

Als laatste wil ik nog de mening van hazrat Oemar Farooq Radieyallahoe anhoe tot jullie aandacht brengen over het woord “bied’at”. Hazrat Oemar Farooq Radieyallahoe anhoe is de tweede Khaliefefa van de Islam. De boodschapper van Allah ﷺ heeft over hem gezegd: “Als het mogelijk was dat er na Mij een profeet kon komen, dan zou dat Oemar zijn.”

Nadat hazrat Oemar Radieyallahoe anhoe het gezamenlijk (met djamaat) verrichten van het Taraweeh gebed in praktijk had gebracht zei hij: “تعمت البدعة هذه”, wat een goeie bied’at (innovatie) is dit”. Als alle innovaties dwalingen waren dan zou hazrat Oemar Radieyallahoe anhoe deze uitspraak nooit gedaan hebben.

Het zou nu voor mensen met verstand duidelijk moeten zijn dat het afkeuren van de viering van de geboorte van de geliefde Profeet Mohammad ﷺ op basis van deze hadith (elke innovatie is dwaling) niet aan de orde is. Integendeel, het vieren van de geboorte van de geliefde Profeet ﷺ is een zegenrijke daad. Allah tabaraka wa taála heeft de geliefde Profeet ﷺ als de grootste gunst en als genade voor het hele heelal gestuurd. En in verse 58 uit surah Yunus geeft Allah tabaraka wa taála ons opdracht om op Zijn gunsten en genade vreugde te vieren; dat is beter dan alles wat we in ons hele leven kunnen verzamelen.

Hashar tak daalenge hum paida-iesh e Maula kie dhoom
Misl e faaris najd ke qal-e giraate jaayenge
Khaak ho jaaye aduw jal kar magari hum to Raza
Dum me jab tak dum hain zikr Un ka sunaate jaayege

Antwoord vorige uitgave

Hoeveel surah’s in de Qurán beginnen met de aayat Haa Meem (حَم)?

Antwoord: 7 surah’s in de Qurán beginnen met de aayat Haa Meem (حَم) . Dat zijn de volgende: Surah Ghafir (40), Surah Fussilat (41), Surah ash-Shura (42), Surah az-Zukhruf (43), Surah ad-Dukhan (44), Surah al-Jathiya (45) en Surah al-Ahqaf (46).

Vraag

Hoeveel keer komt de naam “Mohammad” van de geliefde Profeet in de Qurán voor ?

Antwoord wordt in de volgende uitgave gepubliceerd.

Nisaar Terie Chahal
Pahal par hazaar
'Eiden ai Rabi-ul-
Awwal

Sewae iblies ke
jahaan mein sabhi to
khushiyaan mana
rahe hain!

**Gepubliceerd
door:**

Imtiaz Akbarkhan,
Imaam en Khateeb
Moskee Al Firdaus
Lelystad.

E-mail:

Imti-
az.Akbarkhan@gm
ail.com

Taal, grammatica
en
spellingscontrole
door:
Yasmin
Akbarkhan,
Naaznien
Abdulkadir-
Saboerali

