

# Islamitisch Nieuwsbrief



## Qurán

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ  
فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى  
النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ  
عَنِ الْعَالَمِينَ

Waarlijk, het eerste huis dat voor de mensheid voor aanbedding werd gezet, is hetgeen in Makkah; vol van zegeningen en een wegwijs voor de werelden. Er zijn daarin duidelijke tekenen, de standplaats van Ibrahiem en wie het betreedt zal veilig zijn. En voor Allah is de hadj naar het huis opgelegd aan de mensen, die in staat zijn daar naar toe te reizen. En wie weigert, dan weet, dat Allah onafhankelijk is van alle werelden.—Surah Aale Imraan 96,97)

Reden van openbaring:

Deze twee verzen (Aayaat) uit Surah Aale Imraan, waarin Allah tabaraka wa taála de deugden en de verhevenheid van de Kaabah vermeldt, werden geopenbaard nadat de Joden tegen de Moslims zeiden: "Onze Qibla is Bait-ul-Maqdas en die van jullie is Kaabah, Bait-ul-Maqdas is meer gezegend en is ouder dan Kaabah, tevens is het de Qiblah en de plaats van hidjrat (emigratie) van de vorige Profeten." Allah tabaraka wa taála corrigeerde dit valse geloof door te vermelden dat niet Bait-ul-Maqdas het eerste en oudste huis is, maar Kaabah Moeazzamah, die heel erg gezegend is en een wegwijs is voor alle werelden.

Wordt vervolgd op de blz. 2

## Hadith

وَعَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدْعُهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِيَامُ عَاشُورَاءَ وَالْعَشْرَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكَعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ.

رواه النسائي

Overgeleverd door Oemmoel moe'minien Hafsa رضي الله عنها, zij zei: "Er zijn vier zaken die de Profeet ﷺ nooit heeft gelaten: het vasten op de dag van Aashoera en de eerste tien dagen van Zoel hadjdjah en 3 dagen van elke maand (13e, 14e en 15e) en de twee rakaát soennat voor de farz van Fadjr."

(An-Nasaaïe)

## In deze uitgave:

Qurán	1
Hadith	1
Deze maand	2
Vervolg van de tafseer van de Qurán	2
Maqaame Ibrahiem en Hadjr-e-Aswad	4
Doea voor het nieuwe jaar	5
Vraag en antwoord	5

## Deze maand



Masjid ul Haraam en Kaabah ongeveer 900 jaar geleden

De maand Zoel Hadjdjah is de twaalfde en laatste maand van het Islamitische jaar en is de tweede van de vier heilige en gerespecteerde maanden. De naamgeving van deze maand is duidelijk; Zoel Hadjdjah betekent letterlijk de maand van Hadj. Dit is een heel gezegende maand en met name de eerste tien dagen van deze maand zijn heel geliefd bij Allah tabaraka wa taála. Deze eerste tien dagen worden in de Qurán ook 'Ayyaam Ma'loemaat' genoemd (surah al Hadj - 28). Hazrat Kaáb رضي الله عنه vermeldt dat de vier heilige en gerespecteerde maanden zeer geliefd zijn bij Allah tabaraka wa taála en uit deze vier maanden is de maand Zoel Hadjdjah bij Allah het meest geliefd en uit de maand Zoel Hadjdjah zijn de eerste tien dagen het meest geliefd bij Allah tabaraka wa taála. Twee grote uiterst gezegende evenementen van de Islam vinden in deze maand plaats, namelijk de hadj van het huis van Allah en de Eid-ul-Adha.

### Vervolg van de tafseer van blz 1

Één goeie daad binnen de grenzen van de Haram van de Kaabah levert honderdduizend zegeningen op. Vervolgens vermeldt Allah tabaraka wa taála dat er in de Kaabah (eromheen) openlijke tekenen van Allah zijn die niet ontkend kunnen worden. Allah tabaraka wa taála geeft daar 2 voorbeelden van: de Maqaame Ibrahiem, dit is een steen waarop de Profeet Ibrahiem عَلَيْهِ السَّلَام heeft gestaan tijdens het bouwen van de Kaabah. De steen werd zo zacht voor de gezegende voeten van Ibrahiem عَلَيْهِ السَّلَام dat zijn voetafdruk op de steen werd geprint. Hierdoor werd de steen zo geliefd bij Allah tabaraka wa taála, dat Hij ons opdracht heeft gegeven om bij deze steen twee rakaát te verrichten. وَأَتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى (Surah al Baqarah 125). Duizenden jaren zijn verstreken, maar de steen en de afdruk van de gezegende voeten van de Profeet Ibrahiem عَلَيْهِ السَّلَام zijn nog steeds intact. Is dat geen duidelijke teken van Allah? En (het tweede voorbeeld is) het feit dat degene die (de grenzen van de Haram van) de Kaabah betreedt (van buitenaf), in bescherming van Allah zal zijn. De Moefassirien geven hiervoor verschillende betekenissen op. Sommige Moefassirien zeggen dat hier de veiligheid van het hiernamaals wordt bedoeld. In dat geval is dat alleen van toepassing op de gelovigen, dus degenen die één keer de Haram van de Kaabah (tijdens de Hadj) hebben betreedt zullen in het hiernamaals veilig zijn van het vuur (de hel). Maar de meeste Moefassirien zijn van mening dat hier de veiligheid en bescherming van deze wereld wordt bedoeld. In dit geval wordt hier dan alle mensen, gelovigen of ongelovigen en zelfs de dieren bedoeld. Er wordt gezegd dat er binnen de grenzen van de Haram een leeuw en een geit samen kunnen drinken. Zodra dieren die door een roofdier opgejaagd worden de grenzen van de Haram betreden, voelen ze zich niet meer bedreigd en stoppen ze met vluchten. Het is ook niet toegestaan om een roofdier binnen de grenzen van de Haram te doden. Als iemand met een vogel in een kooi de Haram binnen loopt, dan is hij verplicht de vogel vrij te laten. Iemand die buiten de Haram een misdaad pleegt en naar de Haram vlucht kan niet gerechtigd worden zolang hij zich binnen de grenzen van de Haram bevindt. Dit geldt echter niet voor degenen die al binnen de Haram zijn en daar een misdaad plegen, die zullen wel daar gerechtigd worden, want Allah tabaraka wa taála zei: "Degene die het betreedt...". Kortom iedereen die van buitenaf de Haram van de Kaabah betreedt, zal in bescherming van Allah tabaraka wa taála zijn.

### Bouw van de Kaabah.

Hoewel de bouw van de Kaabah meestal met Hazrat Ibrahiem en hazrat Ismaïel عَلَيْهِمَا السَّلَام geassocieerd wordt, zijn deze twee gezegende Profeten niet degenen die de Kaabah voor het eerst hebben gebouwd.

Honderdduizenden jaren geleden toen dit heelal nog niet bestond, was er overal water; er was geen aarde, geen hemelen, geen sterren, geen zon en geen maan; alles was water. En de Troon van Allah was op het water (surah Hoed 7). Allah tabaraka wa taála heeft met zijn kennis en wijsheid op het water een schuim gecreëerd. Vervolgens heeft Allah tabaraka wa taála dit schuim alle kanten gelijk verspreid. Dit schuim is later met de



Masjid ul Haraam en Kaaba nu

wil van Allah omgevormd in de aarde. Waar als eerst in het water de schuim was ontstaan, dat is het midden van de aarde, daar is het huis van Allah, de Kaabah, gebouwd. Even voor de duidelijkheid; als we 'het huis van Allah' zeggen, dan betekent het niet dat dit een huis is waar Allah tabaraka wa taála woont, integendeel Allah tabaraka wa taála is rein van allerlei behoeftes, Hij heeft geen huis of plaats nodig. De Kaabah wordt 'het huis van Allah' genoemd, omdat hier dag en nacht maar één ding wordt gedaan en dat is het aanbidden van Allah; er vinden hier geen wereldse zaken plaats.

Het schuim voor de aarde werd gecreëerd voordat de hemelen bestonden, maar het verspreiden van het schuim vond plaats nadat de hemelen waren geschapen. Kortom Allah tabaraka wa taála creëerde het hele universum, de aarde, de hemelen, de zon, de maan en de sterren en tussen elke twee lagen schiep Allah tabaraka wa taála engelen die Hem aanbaden en prezen. De engelen waren dag en nacht bezig met het aanbidden van Allah tabaraka wa taála. Echter, voor de engelen in de hemelen was er iets bijzonders wat de engelen op aarde niet hadden. Voor de engelen in de hemelen was er namelijk een huis waar ze konden verzamelen en Allah tabaraka wa taála gezamenlijk konden aanbidden en tawaaf konden doen van het huis. Dit huis wordt de Bait-oel-Mamoer genoemd. De engelen op aarde wensten dat zij ook op aarde een huis hadden waar zij tawaaf van konden doen en gezamenlijk Allah tabaraka wa taála konden aanbidden. Allah tabaraka wa taála gaf hen toen opdracht om een huis op aarde te bouwen, helemaal recht onder de Bait-oel-Mamoer (het huis in de hemel). Dit was ook de plaats waar het eerste schuim van de aarde was ontstaan. De engelen bouwden toen een huis op de aarde op de aangewezen plaats met witte schitterende parels, dat het huis van Allah oftewel Kaabah werd genoemd. Zo ontstond dus het eerste huis op aarde toen er nog geen huizen op de aarde waren en zelfs geen mensen, want Allah tabaraka wa taála stuurde Hazrat Adam عَلَيْهِ السَّلَام pas 2000 jaar na deze eerste bouw van de Kaabah op aarde. De Boodschapper van Allah zei dat de eerste bouw van de Kaabah zo doorzichtig was dat de engelen die binnen tawaaf deden de engelen van buiten konden zien en andersom.

En toen Hazrat Adam عَلَيْهِ السَّلَام op de aarde gestuurd werd, gaf Allah tabaraka wa taála hem opdracht om de Kaabah te herbouwen. En omdat Adam عَلَيْهِ السَّلَام toen alleen was werden de engelen opgedragen hem te helpen. Dit was eigenlijk de eerste bouw van de Kaabah die voor de mens was gebouwd.

Na het bouwen van de Kaabah en de eerste tawaaf, vroeg Hazrat Adam عَلَيْهِ السَّلَام aan Allah tabaraka wa taála: "O Allah, voor elke arbeider is er een beloning, wat is mijn beloning?" Allah tabaraka wa taála zei: "O Adam, toen je de tawaaf van de Kaabah deed had ik je al vergeven." Adam عَلَيْهِ السَّلَام zei: "O Allah, vermeerder uw gunst voor mij." Allah tabaraka wa taála zei: "Ik zal jouw kinderen (alle mensen zijn kinderen van Adam عَلَيْهِ السَّلَام) die de tawaaf van dit huis doen vergeven." Adam عَلَيْهِ السَّلَام zei nogmaals: "O Allah, vermeerder uw gunst voor mij." Allah tabaraka wa taála zei: "Ik zal ook hun vergeven voor wie degene die de tawaaf verricht doea (van vergiffenis) doet." Adam عَلَيْهِ السَّلَام zei: "O Allah, dat is genoeg, dat is genoeg."

Hazrat Ibn Abbaas رضي الله عنه schrijft dat Hazrat Adam عَلَيْهِ السَّلَام veertig keer vanaf India naar de Kaabah lopend is gereisd voor de hadj.

De door Hazrat Adam عَلَيْهِ السَّلَام gebouwde Kaabah bestond enkele duizenden jaren en de kinderen van Adam عَلَيْهِ السَّلَام bleven de tawaaf van de Kaabah verrichten. Enkele generaties verder toen het geloof bij de mensen begon te vervagen, stuurde Allah tabaraka wa taála zijn Profeet Noeh عَلَيْهِ السَّلَام die de mensen weer ocriep tot de eenheid van Allah, maar de mensen weigerden om naar hem te luisteren. Daarop strafte Allah tabaraka wa taála hen in de vorm van een grote vloed en storm. Deze vloed was over de hele aarde en zou alles en iedereen vernietigen, behalve de mensen en dieren die samen met Hazrat Noeh عَلَيْهِ السَّلَام in de ark waren gestapt, die Noeh عَلَيْهِ السَّلَام in opdracht van Allah had laten bouwen. Zodat het huis van Allah door deze vloed en



Maqaame Ibrahim



Maqaame Ibrahim

storm niet beschadigd zou worden, gaf Allah de engelen opdracht om de Kaabah naar de hemelen te heffen. Na de storm en vloed was er op de plaats van de Kaaba maar een rode heuvel over als teken van de plaats waar het huis van Allah heeft gestaan. De mensen die de storm overleefd hadden en de mensen die daarna kwamen deden tawaaf van deze rode heuvel. Duizenden jaren gingen zo voorbij, vele Profeten en Boodschappers **عَلَيْهِ السَّلَام وَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَ السَّلَام** kwamen en riepen de mensen naar Allah toe en als hun tijd voorbij was keerden ze weer terug naar hun Heer, tot de tijd van de geliefde Profeet Hazrat Ibrahim khaliel-ul-Allah (lees Khalieloellah (speciale vriend van Allah) **عَلَيْهِ السَّلَام**.

Allah tabaraka wa taála gaf Hazrat Ibrahim **عَلَيْهِ السَّلَام** toen opdracht om samen met zijn zoon Hazrat Ismaïel **عَلَيْهِ السَّلَام** de Kaabah op zijn vorige fundamente te herbouwen. En aangezien de fundamente van de vorige Kaabah door de storm van Hazrat Noeh **عَلَيْهِ السَّلَام** onder de grond bedolven waren, hielp Djiebriel **عَلَيْهِ السَّلَام** bij het vaststellen van de grenzen van de fundamente. Volgens één overlevering stuurde Allah tabaraka wa taála een wolk die door middel van zijn schaduw de grenzen van de vorige Kaabah aanduidde. En volgens een andere overlevering stuurde Allah tabaraka wa taála een harde wind, waardoor de fundamente van de vorige Kaabah zichtbaar werden. Hoe dan ook, Allah tabaraka wa taála gaf Hazrat Ibrahim de kennis van de fundamente van de vorige Kaabah (Surah al Hadj 26).

Hazrat Ibrahim en Hazrat Ismaïel begonnen met het bouwen van de Kaabah. Hazrat Ismaïel gaf de stenen en cement aan en Hazrat Ibrahim maakte daarmee de muren van de Kaabah. Op den duur werden de muren zo hoog dat Hazrat Ibrahim er niet meer bij kon. Hij vroeg aan Ismaïel om een grote steen te brengen waarop hij kon staan om de muren van de Kaabah verder te bouwen.

### Maqaame Ibrahim en Hadjr-e-Aswad

Hazrat Ismaïel **عَلَيْهِ السَّلَام** ging op de berg Aboe Qubais op zoek naar een grote steen. Onderweg kwam hij Hazrat Djibriel **عَلَيْهِ السَّلَام** tegen. Hij zei tegen Ismaïel **عَلَيْهِ السَّلَام**: "Kom, ik zal je een steen laten zien die samen met Adam **عَلَيْهِ السَّلَام** op de aarde was gekomen en die Hazrat Idries **عَلَيْهِ السَّلَام** ter bescherming tegen de storm van Noeh **عَلَيْهِ السَّلَام** hier in deze berg heeft begraven. Hier zijn twee stenen, een grote en een kleine. De kleine moet in de muur van de Kaabah dicht bij de deur gezet worden, zodat de mensen die de tawaaf van de Kaabah gaan doen het kunnen kussen. En de grote moet Ibrahim **عَلَيْهِ السَّلَام** gebruiken om te staan zodat hij de bouw van de Kaabah kan vervolgen." Hazrat Ismaïel **عَلَيْهِ السَّلَام** bracht beide stenen naar Hazrat Ibrahim **عَلَيْهِ السَّلَام** en gaf ook de Boodschap van Allah, die hij door middel van Hazrat Djiebriel had gekregen, door aan Hazrat Ibrahim **عَلَيْهِ السَّلَام**. Hazrat Ibrahim **عَلَيْهِ السَّلَام** deed zoals was opgedragen en zette de kleine steen (Hadjr-e-Aswad) tegen de muur van de Kaabah en gebruikte de grote steen om erop te staan om de bouw voort te zetten. Naarmate de muren hoger werden ging de steen ook hoger en Ibrahim **عَلَيْهِ السَّلَام** had dus geen andere steen nodig.

Toen de Hadjr-e-Aswad in de muur werd gezet, gaf het zoveel licht dat de omgeving verlicht werd en tot waar de omgeving verlicht werd, zijn toen de grenzen van de Haram vastgelegd. Deze steen was eerst helemaal wit en is door de handen van de zondaars zwart geworden.

Toen Ibrahim **عَلَيْهِ السَّلَام** klaar was met het bouwen van de Kaabah ging hij in opdracht van Allah naar de berg Aboe Qubais om een oproep te doen naar alle mensen om de hadj van de Kaabah te verrichten (Surah al-Hadj 27). Hazrat Ibrahim gebruikte dezelfde steen om erop te staan om de oproep te doen. De oproep werd door iedereen gehoord, degenen die al geboren waren en degenen die tot de Dag des Oordeel nog geboren moesten worden. Degene die bij het horen van die oproep stil bleven, zullen geen Hadj kunnen verrichten. En degenen die op de oproep 'Labbaik' zeiden, zullen de hadj verrichten de aantal keren dat ze 'Labbaik' hebben gezegd.



Close view Hadjr e Aswad



Hadjr e Aswad

Volgens een overlevering van de Boodschapper van Allah zijn deze twee stenen, Maqaam en Roekn (hadjr-e-Aswad) twee robijnen uit het Paradijs die eerst heel verlichtend waren, maar Allah tabaraka wa taála heeft hun licht verhuld, anders zouden ze zoveel licht geven dat het het oosten tot het westen zou verlichten.

Nadat de bouw van de Kaabah compleet was, waren er nog stenen overgebleven. Allah tabaraka wa taála stuurde een stevige wind waardoor de stenen wegwaaiden en op plaatsen over heel de wereld terecht kwamen. Overal waar deze stenen terecht kwamen zijn moskeeën gebouwd of zullen nog gebouwd worden. Waar een kleine steen terecht kwam, wordt een kleine Moskee gebouwd en waar een grote steen terecht kwam zal een grote (Djama) Moskee gebouwd worden.

Dit was de derde bouw van de Kaabah, het huis van Allah, maar niet de laatste.

Hierna werd de Kaabah nog minstens drie keer herbouwd, maar hierover een andere keer.

**Gepubliceerd door:**  
Imtiaz Akbarkhan,  
Imaam en Khateeb  
Moskee Al Firdaus  
Lelystad.

**E-mail:**  
Imtiaz.Akbarkhan  
@gmail.com

**Dit is de laatste maand van het Islamitische jaar, over enkele dagen begint dus het Islamitische nieuwe jaar  
Hieronder alvast de doea voor het nieuwe jaar.**

**Taal, grammatica  
en  
spellingscontrole  
door:**

Yasmin  
Akbarkhan,  
Naaznien  
Abdulkadir-  
Saboerali,  
Shagufta  
Akbarkhan.

## Doea voor het nieuwe jaar

اللَّهُمَّ ادْخِلْهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ وَرِضْوَانٍ مِنْ  
الرَّحْمَنِ وَجِوَارٍ مِنَ الشَّيْطَانِ

O Allah, breng dit jaar op ons met vrede en geloof en veiligheid en Islam, en  
Uw tevredenheid, en bescherming tegen de shaytaan.

## Antwoord vorige uitgave

In de heilige Qurán komt er maar van één gezegende vrouw de naam voor, welke gezegende vrouw is dat?

Antwoord: Hazrat Mariam عَلَيْهَا السَّلَام, moeder van de Profeet Isa عَلَيْهِ السَّلَام, is de enige gezegende vrouw wiens naam in de heilige Qurán voorkomt.

## Vraag

In de heilige Qurán worden de namen van vier metalen genoemd, welke vier metalen zijn dat?

