

Islamitisch Nieuwsbrief



Qurán

وَإِذَا حُيِّبْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا
كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا ○

An Nisaa 86

En als je wordt begroet met een woord van begroeting, groet hem dan terug met een beter woord dan dat of keer hetzelfde terug. Ongetwijfeld berekent/verrekenet Allah alles.

In bovenstaande aayat uit surah an-Nisaa geeft Allah tabaraka wa taála de gelovigen opdracht om de groet van zijn gelovige broeder te beantwoorden, het liefst met een betere groet of op z'n minst met hetzelfde waarmee hij is begroet. Dus als iemand jou groet met de woorden: 'Assalamoe alaikoem', dan zeg je: 'Wa alaikoemoes salaam wa Rahmatoellah'. En als je gegroet wordt met de woorden: 'Assalamoe alaikoem wa Rahmatoellah', dan zeg je: 'Wa alaikoemoes salaam wa Rahmatoellahi wa Barakatoeh'. En als iemand je met de volledige salaam groet dus: 'Assalamoe alaikoem wa Rahmatoellahi wa Barakatoeh', dan geef je de volledige salaam (groet) terug, want er is geen toevoeging na het woord 'Barakatoeh'. Zoals Hazrat Ibn Abbaas heeft vermeld: "Alles heeft een eind en het eind van de salaam is 'de barakaat'."

De salaam is dus iets wat Allah tabaraka wa taála voor ons heeft bepaald en het is een onderdeel van de Islam. We kunnen er dus voor beloond worden of we kunnen er voor gestraft worden, zoals Allah tabaraka wa taála in het laatste deel van de aayat vermeldt: "Ongetwijfeld berekent/verrekenet Allah alles". Dus afhankelijk van hoe we groeten, zullen we er ook voor beloond worden. Dus ook voor dat ene kleine woord (Barakatoeh) erachteraan. Of als we de groet niet beantwoorden, dan kunnen we daarop afgerekend worden, want het groeten op de islamitische manier is soennat, maar het beantwoorden ervan is verplicht.

Lees meer over de Islamitische groet op de volgende bladzijde.

Hadith

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمْتُ الشَّامَ، فَأَتَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي مَنْزِلِهِ، فَلَمْ أَجِدْهُ وَوَجَدْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقَالَتْ: أَتْرِيدُ الْحَجَّ هَذَا الْعَامَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَتْ: فَادْعُ اللَّهَ لَنَا بِخَيْرٍ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْعَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ، قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ: آمِينَ وَكَذَلِكَ يَمْتَلِئُ (صحيح مسلم)

Hazrat Abdoellah ibn Safwaan رضي الله عنه zei: "Ik kwam in Syrië en ging naar het huis van Aboe Ad Dardaa رضي الله عنه. Hij was niet thuis. Oemmoe ad-Dardaa رضي الله عنها was wel thuis. Ze vroeg aan mij: 'Wil je dit jaar op Hadj gaan?' Ik antwoordde bevestigend, waarop zij zei: 'Doe dan doea voor ons, want de Boodschapper van Allah ﷺ zei: 'De smeebede van de moslim voor zijn broeder, die achter zijn rug gedaan wordt, wordt geaccepteerd. Bij de moslim is er een engel vastgesteld. Als hij voor zijn moslimbroeder doea doet, zegt de engel: 'Aamien, en voor jou hetzelfde.'"

Evenementen deze maand

- > 02-Yaum-e-wiesaal
Hazrat Data Ganj
Bakhsh Rahma-
toellahi taála alaih
- > 25-Yaum-e-wiesaal
Imam Ahmad Raza
Khan Faazil Bareilwi
Rahmatoellahi taála
alaih
- > 28-Yaum-e-wiesaal
Moedjaddied Alfe
Sanie Rahma-
toellahi Taála alaih

In deze uitgave:

Qurán	1
Hadith	1
De Islamitische groet	2
Aala Hazrat Faazil Bareilwi رحمة الله تعالى عليه	4
Vraag en antwoord	5

De Islamitische groet

Mazaar van Hazrat Data Ganj Bakhsh



قال ابن عباس
رضي الله عنهما :
لكل شيءٍ مُنتهى و
مُنتهى السلام
البركات
رد المحتار على الدر
المختار

Mazaar Mujaddid Alfe Saani



Elk geloof, volk, cultuur of gemeenschap heeft voor hun volgers een manier of een paar woorden vastgesteld om elkaar te begroeten bij een ontmoeting. De Arabieren bijvoorbeeld, in de tijd van onwetendheid (Djahiliyyah), gebruikten de term “hayyaaka Allah” (moge Allah jou levend houden), de Hindoes zeggen ‘ram ram’ of ‘namaste’, de Madjoesies (vuuraanbidders) zetten hun hand op hun mond, de Christenen zeggen ‘goedemorgen’, ‘good morning’ etc. Maar tussen al deze begroetingen is de groet van de Islam de meest gewichtige en betekenisvolle groet. “Hayyaaka Allah” betekent moge Allah jou in leven houden. Het is dus een doea voor je leven, maar de groet van de Islam “Assalamoe alaikoem” is een doea voor de gezondheid en veiligheid van je leven en van alles wat met jouw leven te maken heeft. En de doea voor de gezondheid en veiligheid is natuurlijk beter dan de doea voor leven. Want een leven zonder gezondheid en veiligheid, daar is niemand blij mee. Een leven zonder gezondheid en veiligheid is meer een straf. De overige begroetingen, ram ram, namaste, good morning etc. hebben weinig betekenis en inhoud.

De betekenisvolle woorden van de Islamitische groet zijn niet door een mens verzonnen, maar ze zijn door Allah tabaraka wa taála aan Adam على نبيينا و عليه الصلوة و السلام geleerd. In een hadith overgeleverd door Hazrat Aboe Hoerairah, heeft de Boodschapper van Allah gezegd dat nadat Allah tabaraka wa taála Adam gecreëerd had, Allah hem een groep engelen aanwees en zei: “Ga en groet die engelen en luister hoe zij teruggroeten. Dat zal de groet van jou en je nakomelingen zijn.” Adam ging naar de engelen en zei: “Assalamoe alaikoem.” De engelen zeiden: “Assalamoe alaika wa Rahmatoellah.”

De moslim hoort bij een ontmoeting zijn moslimbroeder met deze woorden te begroeten, waarbij de eerste op z’n minst zegt “Assalamoe alaikoem” en de andere geeft dan ook op z’n minst met dezelfde woorden de groet terug, maar het beste is om er “wa Rahmatoellahi wa Barakatoeh” aan toe te voegen. En de woorden dienen hardop gezegd te worden zodat degene die gegroet wordt het ook kan horen.

De volledige Islamitische groet is dus als volgt: “Assalamoe alaikoem wa Rahmatoellahi wa Barakatoeh” السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. En de betekenis ervan is als volgt: “Moge Allah tabaraka wa taála u beschermen en zijn genade en zegeningen op u doen neerdalen.” Het is dus een doea (smeekbede) die een moslim voor zijn moslimbroeder doet en daarin voor hem het allerbeste van alle werelden wenst. Maar het is niet alleen maar een doea. Want een doea oftewel smeekbede die je voor je broeder doet heeft meer kans op acceptatie als het gedaan wordt terwijl hij er niet van afweet, zoals we dat ook begrijpen uit de hadith op de voorpagina. De reden daarvan is logisch, als men iets goeds over iemand zegt in zijn bijzijn, dan kan dat veel anderen redenen hebben. Bijvoorbeeld als iemand bij een ander indruk wilt maken of iets van hem nodig heeft, dan zijn zijn woorden op dat moment niet gemeend. Maar als iemand voor zijn moslimbroeder een goed woordje doet of doea doet waar hij niet bij is, dan komt dat uit zijn hart en zitten er geen bijbedoelingen achter. Daarom wordt dus meestal aangeraden om de doea’s en meeste nawaafil gebeden niet in het openbaar te doen zodat de intentie intact blijft. En Allah tabaraka wa taála hoort alles of we het hardop zeggen of zachtjes, Allah tabaraka wa taála weet zelfs wat er in ons hart zit. Maar toch moeten we de woorden van de salaam (groet) hardop zeggen zodat de ander het kan horen. Een reden daarvoor zou je kunnen bedenken; als de andere het hoort, dan kan hij antwoord geven. Maar juist degene die antwoord moet geven is verplicht om hardop antwoord te geven, want de salaam geven is soennat en het beantwoorden daarvan is verplicht. De salaam is dus niet alleen een doea, maar is ook een geruststelling en uiting van liefde tegenover je broeder. Een geruststelling omdat de ene tegen de andere zegt, dat hij voor hem wenst dat Allah tabaraka wa taála hem beschermt van al het kwade en Zijn gunsten en genade en zegeningen op hem doet neerdalen en de andere wenst hetzelfde voor de eerste. Beide leggen zogezegd een verklaring af dat ze voor elkaar het beste wensen en dat elkaars leven, eer en bezit van elkaar veilig is. Dat betekent dat er geen vijandschap tussen de twee is en dat is het doel van de Islam; dat er in de harten

Vervolg...

van de moslimbroeders geen wrok overblijft tegenover de andere moslimbroeder. Laten we even eerlijk zijn tegen onszelf en onszelf afvragen: de salaam doen we elke dag, tientallen keren per dag of zelfs meer, maar hoe vaak hebben we de woorden zo gemeend zoals het hier staat? En hoe vaak hebben we voor onze broeder doea gedaan als we alleen zijn. Als het antwoord 'nooit' of 'niet zo vaak' is dan moeten we even aandachtig naar de hadith op de voorpagina kijken, want de reden van ons tekort en falen kan daaraan liggen.

De salaam is dus niet alleen een smeekbede, maar meer een geruststelling en een verklaring die bekend gemaakt moet worden, in tegenstelling tot andere smeekbeden die meer kans op acceptatie hebben als ze stilletjes gedaan worden zonder dat de ander het weet. Als een persoon iemand stilletjes groet met 'Assalamoe alaikoem' zonder dat de ander het hoort, dan heeft zijn groet als smeekbede misschien meer kans op acceptatie, maar het doel van de salaam, het geruststellen van de ander, is daarmee niet bereikt, terwijl de Boodschapper van Allah heeft gezegd: "De meest geliefde daad bij Allah, na de verplichtingen, is het verblijden/geruststellen van het hart van de moslimbroeder." (Al Moèdjam al Kabier).

Hetzelfde geldt voor het bezoeken van een zieke of voor het condoleren bij een overlijdensgeval of het bijwonen van een begrafenis. Als iemand ziek is, zijn de doea's voor beterschap voor hem het enige doel van zijn bezoek? Als dat het geval zou zijn, dan zouden we thuis ook doea voor hem doen, want dat heeft meer kans op acceptatie i.v.m. de oprechtheid. Maar zo is het niet; de soennat is om, als het mogelijk is, naar zijn huis of naar het ziekenhuis te gaan en daar over zijn gezondheid te informeren en vervolgens zeven keer de volgende doea te reciteren:

أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ

(Ik vraag aan Allah de Verhevene, de Almachtige Heer van de Troon om u te genezen.)

Ook al is de ziekte heel erg en ongeneeslijk; we moeten hem hoop en troost geven, dat Allah tabaraka wa taála hem beter zal maken. Hij is in staat om de dode tot leven te brengen. Als het hier alleen om de doea ging dan hadden we dat inderdaad vanuit huis ook kunnen doen, maar het doel van de Islam, om je broeder troost en hoop te geven zou daarmee niet bereikt worden.

Als een moslimbroeder komt te overlijden, dan is het meeste wat hij van ons nodig heeft de doea en de isaale sawaab. Zijn toestand is als die van een persoon die aan het verdrinken is en met zijn handen en voeten aan het spartelen is. In zo'n situatie zijn de doea's en isaale sawaab voor hem net als de helpende hand voor de verdrinkende. Deze doea's en Isaale sawaab zouden we thuis zittend ook kunnen doen, maar de Boodschapper van Allah heeft ons opgedragen om in het djanaza gebed en de begrafenis deel te nemen. De doea die we thuis zittend gedaan zouden hebben zou de overledene bereikt hebben, maar het doel van de Islam om de levenden, de achtergebleven familieleden hoop en troost te geven zou niet bereikt zijn. Dat is ook de reden waarom Allah tabaraka wa taála voor deze daden ongelooflijk veel zegeningen heeft uitgelooft. De Boodschapper van Allah zei: "Degene die deelneemt aan een begrafenis en blijft tot en met het djanaza gebed, zal de zegeningen van één Qiraat krijgen en degene die blijft totdat de overledene is begraven die krijgt de zegeningen van twee Qiraat." Er werd gevraagd: "Wat zijn de twee Qiraten?" De Boodschapper van Allah zei: "Die zijn gelijk aan de twee grote bergen." In een andere overlevering zei de Boodschapper van Allah: "Éen Qiraat is gelijk aan de berg Oehad."

Maar nu terug naar de salaam. Nu we weten wat het doel van de Islamitische groet is en wat het effect daarvan is of hoort te zijn, moeten we elke keer dat we iemand begroeten eraan denken wat de woorden betekenen en wat de bedoeling ervan is en

قال رسول الله صَلَّى
الله عليه و سلم: إن
أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ
بَعْدَ الْفَرَائِضِ إِدْخَالُ
السُّرُورِ عَلَى الْمُسْلِمِ
المعجم الكبير

قال رسول الله ﷺ
مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ
يَحْضُرْ أَجَلُهُ فَقَالَ
عِنْدَهُ سَبْعَ مَرَارٍ:
أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ
الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ
يَشْفِيكَ إِلَّا عَافَاكَ اللَّهُ
مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ
أبو داود و الترمذي

قال رسول الله ﷺ
من شهد الجنابة
حتى يصلي فله
قيراط ومن شهد حتى
تدفن كان له قيراطان
قيل وما القيراطان
قال مثل جبلين
العظيمين
البخاري

Dargah Aala Hazrat Faazil
Bareilwi



Volgens sommige geleerden is het ook niet toegestaan om iemand die aan het eten is te groeten, maar volgens Imam ibn Aabidien رحمه الله تعالى is dit alleen van toepassing als iemand eten in zijn mond heeft en aan het kauwen is.

dat we het uit ons hart moeten menen. Verder is het ook belangrijk om te weten dat de salaam soennate kafaya is. Dat betekent dat als uit een groep mensen één persoon de salaam heeft gedaan, dan is het namens iedereen gedaan. En als niemand het heeft gedaan dan heeft iedereen de Soennat van de Boodschapper van Allah verwaarloosd. Het beantwoorden van de salaam is dan ook farze kafaya. Dat houdt in dat als één persoon uit een groep antwoord heeft gegeven, dan is het namens iedereen gedaan. En als niemand antwoord heeft gegeven, dan krijgt iedereen de zonden ervoor. En ondanks het antwoorden verplicht is, zijn de zegeningen voor het geven van de salaam meer dan die van het beantwoorden. Degene die de salaam doet krijgt negentig procent van de zegeningen en degene die het beantwoordt krijgt tien procent. Het gebruik van de juiste woorden van de salaam is ook heel belangrijk. "Assalamoe alaikoem"; de volledige versie heb ik al meerdere malen geschreven in dit artikel. Veel mensen gebruiken nog steeds incorrecte termen die helemaal geen betekenis hebben zoals: 'Slaalkoem, slalekoem, slawalekoem, walekoem slaam' etc. Het is een ieder zijn taak, als ze dit soort termen horen, om het op een nette en liefdevolle manier te corrigeren.

Het is soennat dat de rijdende de lopende groet en de lopende degene die stil staat. Een kleine groep hoort de grote groep te groeten en de jongere persoon hoort de oudere te groeten. En als twee mensen lopend elkaar tegemoet komen, dan krijgt degene die het eerste groet de meeste zegeningen. Tijdens een ontmoeting hoort men elkaar eerst te groeten voordat er gesproken wordt. Het is toegestaan om een oude vrouw die alleen is te groeten en dat is ook soennat, maar het is niet toegestaan om een vreemde jonge vrouw te groeten. Als het een groep vrouwen is, dan is het wel toegestaan mits er geen gevaar is voor verleiding. Als je thuiskomt, groet dan je vrouw en kinderen, daardoor ontstaat er eenheid en barkat in de rizq. En als je in een lege huis komt zeg dan "Assalamoe alaika ayyoehan Nabieyyoe wa Rahmatoellahi wa Barakatoeh."

Het is verboden om iemand te groeten die zijn behoefte aan het doen is of iemand die (zonder kleding) aan het douchen is. Het is ook niet toegestaan om iemand te groeten die het gebed aan het verrichten is of iemand die zijn islamitische lessen aan het leren is of iemand die aan het slapen is. Volgens sommige geleerden is het ook niet toegestaan om iemand die aan het eten is te groeten, maar volgens Imam ibn Aabidien (schrijver van Raddoel Moehtaar) Rahmatoellahi alaihi, is dit alleen van toepassing als iemand eten in zijn mond heeft en aan het kauwen is.

ظاهره ان ذلك مخصوص بحال وضع اللقمة في الفم
(Raddoel Moehtaar)

Imam Nawawi (Shafieie) Rahmatoellahi alaihi heeft in zijn Kitaab al-Azkaar ook hetzelfde geschreven. De reden daarvan is ook duidelijk: als men met de salaam gegroet wordt, dan is men verplicht om antwoord te geven en met een volle mond is dat niet mogelijk. In onze Surinaamse gemeenschap is het bekend dat als men bij iemand thuis komt en iemand is aan het eten dan zegt men "Khana khaw" (eet eten). Hier is echter geen bron van, als iemand hier wel een bron of basis voor kan vinden, dan ontvang ik die graag.

Het is ook niet toegestaan om een ongelovige met de islamitische groet te groeten en ook geen dwalende. Een zondaar die aan het zondigen is mag ook niet onnodig gegroet worden. Als je door een ongelovige op de islamitische manier gegroet wordt, dan kun je antwoorden met de woorden "Wa alaik". Voor een ongelovige kun je echter wel doea doen voor wegwijs en als deze jou een gunst heeft gedaan dan moet je zeker doea voor hem doen. De Boodschapper van Allah had voor een Jood, die zijn kameel had gemelkt doea gedaan: "O Allah geef hem schoonheid." Tot zijn 70e jaar had hij geen enkele grijze haren gekregen.

Aala Hazrat Imam Ahmad Raza Khan Faazil Bareilwi

Aala Hazrat Imam Ahmad Raza Khan Moehaddith Bareilwi رحمه الله تعالى was de zoon van Allamah Maulana Naqi Ali Khan, die de zoon was van Allamah Maulana Raza Ali Khan, die de zoon was van Allamah Maulana Mohammed Kaazim Ali Khan, die de zoon was van Allamah Maulana Shah Mohammed Azam Khan, die de zoon was van Allamah Maulana Sa'adat Yaar Khan, die de zoon was van Allamah Maulana Sa'eedullah Khan رحمه الله تعالى عليهم اجمعين. De familie van Aala Hazrat is oorspronkelijk afkomstig uit Qandhar in Afghanistan. De groot voorvaderen van Aala Hazrat migreerden tijdens de Mogolheerschappij vanuit Qandhar (Kaboel) en vestigden zich in Lahore. Allamah Maulana Sa'eedullah Khan, de eerste voorvader van Aala Hazrat, bekleedde een hoge regeringsfunctie toen hij aankwam in het Indo-Pak subcontinent. Zijn zoon, Allamah Maulana Sa'adat Yaar Khan, werd na het behalen van de overwinning in de stad Ruhailah tot gouver-



Gepubliceerd door:

**Imtiaz Akbarkhan,
Imaam en Khateeb
Moskee Al Firdaus
Lelystad.**

E-mail:

**Imtiaz.Akbarkhan
@gmail.com**

Taal, grammatica en spellingscontrole door:

**Yasmin
Akbarkhan,
Naaznien
Abdulkadir-
Saboerali,
Shagufta
Akbarkhan**



neur van die stad gekozen.

Aala Hazrat Imam Ahmad Raza Khan Moehaddith Bareilwi رحمه الله تعالى werd geboren op een maandag, de 10e van Shawwaal 1272 N.H. (Na Hidjrat) (conform 14 juni 1856), ten tijde van het Zohr gebed in een plaats genaamd Djasoeli, in de stad Bareilwi, in India.

Een paar dagen voor de geboorte van Imam Ahmad Raza Khan, had zijn vader, Allamah Maulana Naqi Ali Khan, een prachtige droom gehad. Hij onthulde deze droom onmiddellijk aan zijn vader, Allamah Maulana Raza Ali Khan, die deze droom interpreteerde als: "Dit is een teken dat je de vader van een kind gaat worden, een jongen, die zal opgroeien tot een erg vrome en deskundige man. Zijn naam zal van oost naar west bekendheid krijgen."

De naam die hem bij zijn geboorte werd gegeven, was de mooie naam Mohammed. Zijn grootvader, een grote geleerde van de Ahle Sunnat wal Jamaat, Allamah Maulana Raza Ali Khan, gaf het jonge kind ook de mooie naam Ahmed Raza. Het was onder deze naam dat hij beroemd werd en nog steeds bekend is. Veel later in zijn leven voegde Aala Hazrat de titel Abdoel Moestafa aan zijn naam toe, waarmee hij zijn grote liefde en respect voor de Boodschapper van Allah aanduidde.

Hoewel Aala Hazrat zijn jeugd jaren in geriefelijke en aangename omstandigheden doorbracht, voelde hij zich nooit aangetrokken tot sport en spelletjes. Hij was van nature intelligent en was altijd bezig met het leren en kennis te vergaren. Toen hij vier jaar oud was had hij de Qurán kijkend (naazra) al uitgelezen. Toen hij 6 jaar oud was deed hij zijn eerste toespraak van 1 uur en 45 minuten lang in het publiek. En op de leeftijd van 13 jaar, 10 maanden en 5 dagen was hij afgestudeerd in alle vakken en dezelfde dag heeft hij zijn eerste fatwa (islamitische uitspraak) geschreven, die helemaal correct was. Zijn vader was zo verbaasd en opgetogen over dit diepgaande antwoord dat hij hem de taak opdroeg om fatawa (meervoud van fatwa) uit te vaardigen. Aala Hazrat vervulde deze zeer belangrijke taak zijn leven lang met absolute waardigheid en verantwoordelijkheid. Hij schreef duizenden fatawa en ongeveer een duizend boeken. Zijn boek Fatawa-e-Razvia bestaat uit 30 volumes (nieuwe editie) met meer dan 22.000 bladzijdes waarin antwoorden op 6.840 vragen gegeven wordt.

Aala Hazrat Faazil Bareilwi Rahmatoellahi alaih was ook sinds kleins af al heel vroom en Godvrezend. Hij was 4 jaar oud toen hij een keer gekleed in een lange koerta naar buiten ging. Op dat moment gingen er een paar niet zedelijke vrouwen langs. Aala Hazrat tilde zijn koerta op en bedekte daarmee zijn gezicht. Een van de vrouwen zag dat en zei: "Wel jongeman, je hebt je ogen bedekt, maar je onderlichaam is wel ontbloot." Met zijn ogen nog steeds bedekt antwoordde Aala Hazrat: "Als de ogen worden verleid, wordt het hart verleid. Wanneer het hart wordt verleid, worden de verborgen delen verleid." De vrouw was zo geschokt en ontroerd door dit antwoord die uit de mond van een 4 jarig kind kwam dat ze het bewustzijn verloor. Een ander incident van vroomheid, dat plaatsvond in de maand Ramadaan ook toen hij nog 4 jaar oud was, is het volgende. Het moet bekend zijn dat het erg moeilijk is om in India tijdens het zomerseizoen te vasten voor een klein kind. De gemiddelde temperatuur op een zomerdag stijgt tot ongeveer 50 graden Celsius. Het vasten was niet Farz (verplicht) voor hem omdat hij nog een kind was, maar op deze dag was hij van plan te vasten. De hitte van de zon was die dag intens. Hazrat Allamah Naqi Ali Khan nam zijn jonge zoon, Aala Hazrat, mee naar een kamer waar lekkernijen (mithai) werd bewaard. Hij sloot de deur en zei: "Eet van deze lekkernijen." Aala Hazrat antwoordde dat hij aan het vasten was. Zijn vader zei toen: "Het vasten van kinderen is altijd zo. De deur is gesloten en niemand kijkt. Nu mag je eten." Toen de jonge Aala Hazrat dit hoorde, zei hij respectvol: "Door wiens bevel ik aan het vasten ben, ziet mij wel." Bij het horen van dit antwoord van een klein kind, begonnen de tranen uit de ogen van Hazrat Allamah Naqi Ali Khan te stromen. Hij verliet toen de kamer met Alaa Hazrat.

Antwoord op vraag van vorige uitgave

In de heilige Qurán worden de namen van drie bomen genoemd, welke drie bomen zijn dat?

Antwoord: De drie bomen die in de Qurán worden genoemd, zijn de dadelboom, de olijvenboom en de bessenboom.

Vraag

Welke 4 Moskeeën worden in de Qurán genoemd?