



Islamitische Nieuwsbrief

Qurán

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ○
 Soerah al-Hadj 7

En de Dag des Oordeels zal zeker komen, daar is geen twijfel aan en Allah zal degenen die in de graven zijn doen herrijzen.

Bovenstaande vers is uit de 22e soerah van de heilige Qurán, soerah al-Hadj (De Bedevaart).

Reden van openbaring van dit vers en de voorgaande verzen van deze soerah was de ontkenning van de Dag des Oordeels en het leven na de dood door de ongelovigen. Het was met name een persoon genaamd Noedr ibn Haaris die hierin de voortouw had. Hij nam verrotte botten van overledenen en ging daarmee voor mensen staan en zei: "Kijk naar deze verrotte botten, hoe kan Allah deze weer levend maken?" In antwoord daarop openbaarde Allah tabaraka wa taála de beginverzen van deze soerah, waarin Allah tabaraka wa taála vermeldt dat hij ons uit het niets heeft geschapen, dus toen er geen botten van ons waren. Overledenen uit hun graf laten herrijzen kan dus niet moeilijker zijn dan uit het niets scheppen.

De Dag des Oordeels (Qayamat) zal dus zeker komen op zijn vastgestelde tijd en iedereen zal weer uit hun graven herrezen worden, daar is geen twijfel aan.

De Qayamat is een fundamenteel element van het geloof. Iemand die het ontkent of de geringste twijfel eraan heeft, behoort niet tot de gelovigen.

Wat is de Qayamat?

Allah tabaraka wa taála heeft een speciale dag vastgesteld om zijn dienaren te belonen of te bestraffen voor hun goede of slechte daden. Het is de dag waarin Hij de gehoorzamen zal belonen met het Paradijs en de ongehoorzamen zal bestraffen met de hel. In termen van de Shariah wordt deze dag de Qayamat genoemd. Er zijn echter drie soorten Qayamats (In het Arabisch Qayamahs)...

Wordt vervolgd op blz. 4

Hadith

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا، سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَى السَّاعَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " مَا أَعَدَدْتُ لَهَا " . قَالَ مَا أَعَدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيرٍ صَلَاةٍ وَلَا صَوْمٍ وَلَا صَدَقَةٍ، وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. قَالَ " أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحَبَبْتَ " متفقٌ عَلَيْهِ.

Overgeleverd door Hazrat Anas ibn Maalik رضي الله عنه, hij zei: 'Een man vroeg aan de Boodschapper van Allah over de Dag des Oordeels, wanneer het zou komen. De Boodschapper van Allah ﷺ vroeg: "Welke voorbereidingen heb je ervoor gedaan?" De man zei: "Ik heb me er niet veel op voorbereid wat betreft gebeden*, vasten* en aalmoezen*, maar ik houd van Allah en zijn Boodschapper." De Boodschapper van Allah ﷺ zei: "Je zult samen zijn (op de Dag des Oordeels) met degene van wie je houdt."'

Overgeleverd door Boekharie en Moesliem

* Hier wordt Nafl gebeden, vasten en aalmoezen bedoeld.

Safar

Belangrijke data

> 18– Urs Hazrat Data Ganj Bakhsh Ali Hajarwi رحمة الله عليه

> 25– Urs A'laa Hazrat Imam Ahmad Raza Khan رحمة الله عليه

> 27– Hijrat van de Profeet ﷺ van Makkah naar Madinah

In deze uitgave:

Qurán	1
Hadith	1
Een gewoonte uit de tijd van de Profeet ﷺ	2
Vervolg tafseer van Qurán	3
Vraag en antwoord	7

Een gewoonte uit de tijd van de Profeet ﷺ ...

In de Qurán zegt Allah tabaraka wa taàla: 'Waarlijk (oh Mohammed), U bent van zeer hoog karakter.' - [Qurán 68:4]

Wij moslims claimen van de Profeet ﷺ te houden en zijn trouwe dienaren te zijn. Echter, onze liefde voor de Profeet ﷺ kunnen we alleen dan bewijzen, als wij ook proberen in zijn voetsporen te treden. We moeten niet alleen zijn woord verkondigen, maar wij dienen ons best te doen om zijn manieren en gewoontes, zijn hele levensstijl over te nemen. We moeten niet alleen zeggen dat wij van hem houden.. we moeten het laten zien.

Daarom bespreken we in deze nieuwsbrief een gewoonte uit de tijd van de Profeet ﷺ. Opdat wij deze gewoonte ons eigen maken, uit liefde en respect voor de Profeet ﷺ. Moge Allah tabaraka wa taàla ons de kracht daartoe geven. Aamien.

De manier van eten van de Profeet ﷺ

Kaa'b ibn Maalik رضي الله عنه heeft overgeleverd: 'De Boodschapper van Allah ﷺ likte zijn vingers drie keer (na het eten).'

- ◆ Het is mustahab (aanbevolen) om na het eten de vingers schoon te likken, voordat de handen worden gewassen. Een interpretatie van deze hadith door geleerden is dat het aanbevolen is de vingers waarmee is gegeten, drie keer te likken. Door muhaddith Mulla 'Ali Qaari رحمه الله عليه is echter geïnterpreteerd dat de drie vingers waarmee gegeten is, elk één keer schoongelikt worden. Zie bijvoorbeeld ook de volgende hadith:

Anas رضي الله عنه heeft overgeleverd: 'De Boodschapper van Allah ﷺ likte zijn drie vingers na het eten.'

- ◆ Het was een nobele gewoonte van de Profeet ﷺ om slechts met drie vingers te eten. Alhoewel in sommige overleveringen wordt genoemd dat hij ﷺ vijf vingers gebruikte, wordt in de meeste overleveringen gesproken over drie vingers. Te weten: zijn gezegende duim, wijs- en middelvinger. Het goede van eten met drie vingers is dat men kleine hapjes binnenkrijgt en zo dus geproportioneerd eet. Imam Nawawi رحمه الله عليه zegt hierover: 'We kunnen uit deze ahaadith begrijpen dat het mustahab is om te eten met drie vingers.' Daarom zouden de vierde en de vijfde vinger niet onnodig gebruikt moeten worden. Maar als zulk eten wordt genuttigd, waarbij het moeilijk is om slechts met drie vingers te eten, dan is het niet erg om meer vingers te gebruiken. Mulla 'Ali Qaari رحمه الله عليه heeft geschreven dat het eten met vijf vingers een teken van gierigheid is. Vaak is het nemen van te grote hapjes de reden dat de maag overvol en gespannen raakt. Het is ook de reden dat eten vast kan komen te zitten in de keel.

Kaa'b ibn Maalik رضي الله عنه heeft overgeleverd: 'Het was de nobele gewoonte van de Boodschapper van Allah ﷺ om drie vingers te gebruiken tijdens het eten en deze schoon te likken.'

- ◆ In sommige overleveringen is genoemd dat de Profeet ﷺ eerst de middelvinger schoonlikte, vervolgens de 'shahadah'-vinger (de wijsvinger) en daarna de duim. De geleerden hebben vele goede redenen benoemd voor het schoonlikken van de vingers en voor de door de Profeet ﷺ gehanteerde volgorde van schoonlikken. Het eerste goede van deze volgorde is dat je de rechterkant opgaat. De shahadah-vinger is rechts van de middelvinger en de duim is rechts van de shahadah-vinger. Het tweede is dat de middelvinger het langst is, dus zal er meer voedsel aan blijven kleven. Daarom is het passend om te beginnen met deze vinger. Imaam al-Khattaabi zegt: 'Sommige onnozele mensen willen hun vingers niet likken, omdat ze denken dat het schandelijk is. Echter, ze beseffen niet dat het voedsel dat aan de vingers kleeft, hetzelfde voedsel is dat ze hebben gegeten. Het is niets nieuws.' Imaam ibn Hajar zegt: 'Als iemand een daad van zichzelf schandelijk vindt, dan kan dat besproken worden. Maar om te denken dat een daad van de Boodschapper van Allah ﷺ schandelijk is, kan heel gevaarlijk zijn en zelfs leiden tot kufr (ongeloof)' – [Jam'ul Wasaa-il].

Handelingen zoals bovenstaande hebben gewoonweg te maken met gewoonte. Als iemand de gewoonte heeft om iets te doen, dan denkt men daar niet eens over na. Als iemand dus ook van nature vindt dat zo'n handeling schandelijk is, dan zou diegene toch moeten proberen om hiervan een gewoonte te

maken. Men moet zichzelf eraan herinneren dat het een sunnah is van de Boodschapper van Allah ﷺ.

Eens ging er een nederige dienaar naar Hijaaz (Saudi Arabië). Wat mensen die nog nooit in India waren geweest, zeiden met grote verbazing tegen hem dat ze hadden gehoord van een vrucht in India gekend als de Mango. Ze zeiden dat ze zulke walgelijke dingen erover hebben gehoord dat het ze heeft verbaasd. Het wordt aan de mond gezet en dan wordt erop gezogen. Dan wordt het uit de mond gehaald. Dan wordt het weer in de mond genomen en weer wordt erop gezogen. Weer wordt het uit de mond gehaald, er wordt naar gekeken en dan wordt er weer op gezogen. De mensen beschreven dit met zoveel afschuw dat het leek alsof ze gingen overgeven. Een inwoner van India zou hier echter niks walgelijks aan vinden. Als je erover nadenkt heb je zoveel soortgelijke handelingen die men wel heel normaal vindt. Bijvoorbeeld: men neemt een hap custardpudding met een lepel, stopt het in zijn mond, haalt de lepel waar nu wat speeksel op zit uit zijn mond en neemt hiermee weer een hap voedsel uit het bord. Dit blijft zich herhalen tot het voedsel op is. Zo zijn er ontelbaar andere handelingen waarover men niet denkt dat het schandelijk of vies is, omdat het een gewoonte is. Men is eraan gewend.

Wat we dus leren uit bovenstaande ahaadith en het bijbehorende commentaar is:

- ◇ Het was een gewoonte van de Profeet ﷺ om te eten met slechts drie vingers, namelijk de middelvinger, de wijsvinger en de duim.
- ◇ Het was een gewoonte van de Profeet ﷺ om die vingers in die volgorde schoon te likken na het eten en alvorens de handen te wassen.
- ◇ Men moet geproportioneerd eten en niet zichzelf volproppen. Door met drie vingers te eten, kan men zich hieraan houden.

Bron van al bovenstaande: Shamaail – E – Tirmidhi; collection of 397 ahaadith on the physical description and character of our Beloved Nabi ﷺ - translated by Muhammad Zakariyya Kandhelwi.

Vervolg tafseer ... Tekenen van de Qayamat, deel 1

- ..Qayamat-e-Soeghra (De kleine Qayamat)
- Qayamat-e-Woesta (De midden Qayamat)
- Qayamat-e-Koebra (De grote Qayamat)

De Qayamat-e-Soeghra refereert naar de dood volgens de ahaadith van de Boodschapper van Allah ﷺ.

مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ

Degene die dood gaat heeft zijn Qayamat gehad.

De Qayamat-e-Woesta is wanneer al de mensen van een bepaalde tijd doodgaan en dan nieuwe mensen geboren worden.

De Qayamat-e-Koebra is de dag waarop de hemelen en de aarde en alles wat erin zit zal vergaan. Wanneer deze Qayamat zal plaatsvinden; de kennis hiervan heeft Allah tabaraka wa taála verborgen gehouden van al zijn dienaar, met uitzondering van zijn geliefde Boodschapper Moehammad ﷺ. En de Boodschapper van Allah werd ook opgedragen om het verborgen te houden van zijn Oemmah, aldus in de haashia van As-Saawi (Commentaar in Tafseer Djalalain):

أنه اطلع على الجنة و ما فيها والنار وما فيها وغيره
ذلك مما تواترت به الأخبار ولكن أمر بكتمان البعض

“Allah tabaraka wa taála heeft zijn geliefde Profeet ﷺ gezegend met de kennis van het Paradijs en de Hel en alles wat erin zit en nog meer, maar Hij heeft hem opgedragen om bepaalde informatie verborgen te houden.” Deze informatie is gebaseerd op veelvuldig overgeleverde Ahaadith.

Islamitische Nieuwsbrief

De Boodschapper van Allah ﷺ heeft zijn volgelingen dus niet geïnformeerd over het jaar waarin de Dag des Oordeels zal plaatsvinden en ook niet over welke periode, maar de Boodschapper van Allah ﷺ heeft ons wel verteld in welke maand en welke dag van de maand en welke dag van de week en zelfs op welke tijd de Qayamat zal plaatsvinden. Iedereen weet dat de Dag des Oordeels op de tiende dag van de maand Moharram op een vrijdag tussen de tijd van Zohr en Asr zal plaatsvinden.

Na het heengaan van Hazrat Isa عليه السلام, wanneer de zoete geurige bries zal waaien waardoor alle zielen van de gelovigen gemakkelijk kunnen worden verwijderd, zullen alleen ongelovigen op aarde overblijven. Daarna zal er een tijdperk van veertig jaar over hen heen gaan waarin niemand kinderen zal hebben en niemand minder dan veertig jaar oud zal zijn. Geen van hen zal denken aan de komst van de Qayamat. Sommige van hen zullen bezig zijn met eten en drinken, sommigen zullen aan het koken zijn, sommigen zullen de muren van hun huizen schilderen, met andere woorden, elk van hen zal in zijn dagelijkse bezigheden volgens hun gewoonte bezig zijn, wanneer plotseling Israfiel عليه السلام zal worden bevolen om de "Soer" (Hoor) te blazen.

Aanvankelijk zal het geluid erg laag en zoet zijn en dan zal het geluid erg luid en beangstigend worden. Mensen zullen aandachtig naar dit geluid luisteren en dan flauwvallen en sterven. De hemel zal in stukken breken. Er zal zo'n krachtige aardbeving komen dat de hele aarde zal beven. De bergen zullen uiteenvallen in deeltjes en worden weggeblazen als stof. De zon, maan en sterren zullen hun helderheid verliezen en verdwijnen. Zelfs Hazrat Israfiel عليه السلام en de Soer zullen ophouden te bestaan.

Op dat moment zal er niets en niemand bestaan, behalve Allah tabaraka wa taála. Almachtige Allah zal zeggen:

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ

“Wiens Soevereiniteit (Alleenheerschappij) is het vandaag”

Waar zijn degenen die trots en arrogantie toonden? Waar zijn degenen die tirannie en kracht toonden? Waar zijn degenen die anderen onderdrukten? Geen van hen zal bestaan om antwoord te geven. Dan zal Allah de Almachtige zeggen:

لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

“Vandaag is alleen de Soevereiniteit van Allah die Eén en Almachtig is.”

Dan, wanneer Allah het wil, zal Hij Hazrat Israfiel tot leven brengen en Hij zal de Soer tot bestaan brengen en Hazrat Israfiel bevel geven om er op te blazen. Op het moment dat de Soer wordt geblazen, zal de hele schepping van het begin tot het einde herrijzen, inclusief de djinns, de engelen, de mensen, de dieren en alle andere levende wezens.

Op deze dag zal de geliefde Profeet Moehammad ﷺ de eerste persoon zijn die uit zijn graf opstaat. In zijn rechterhand zal de hand zijn van Hazrat Aboe Bakr Siddique en in zijn linkerhand zal de hand van Hazrat Oemar Farook zijn. Dan zal de Profeet ﷺ alle moslims die rusten op de begraafplaatsen van Mekka en Medina Moenawwarah meenemen naar de Midaan-e-Mahshar, die in Syrië zal plaatsvinden.

Vóór de komst van de Qayamat zullen er talrijke tekenen van de Qayamat zich voordoen, waarover de Boodschapper van Allah ﷺ ons heeft bericht.

Deze voorspellingen en tekenen zijn onderverdeeld in twee categorieën, namelijk de "Alaamaat-e-Soeghra" (de kleine tekenen) en de "Alaamaat-e-Koebra" (de grote tekenen). De Alaamaat-e-Soeghra zijn die tekenen die lang voor de komst van de Qayamat zich zullen voordoen en de Alaamaat-e-Koebra zijn die tekens die heel dicht bij de Qayamat zullen verschijnen.

In dit artikel gaan we het over enkele van de Alaamaat-e-Soeghra hebben uit het boek "Aasaare Qayamat" van Hazrat Allama Mufti Mohammad Akhtar Raza Khan Qadri Azhar. Gebaseerd op een hadith uit het hadithboek Kanz-oe-l-Oemmaal, waarin ongeveer 72 tekenen van de Dag des Oordeels worden genoemd. Veel van deze tekenen zijn al bekend bij de meeste mensen. Ik zal daarvan alleen enkele tekenen, die minder bekend zijn maar zich al voordoen en waar velen zich aan schuldig maken, uitgebreid behandelen.

عن زيد بن واقد عن مكحول عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقترب الساعة إذا رأيت الناس أضعوا الصلاة، وأضعوا الأمانة، واستحلوا الكبائر، وأكلوا الربا، وأخذوا الرشى.-----

Jaargang 3, uitgave 2

Overgeleverd door Hazrat Alie رضي الله عنه hij zei, de Boodschapper van Allah ﷺ zei: "Uit de tekenen van de Qayamat is, dat je ziet dat mensen hun Salaat (gebed) vernietigen (ruïneren) en schade toebrengen aan wat hen in vertrouwen is gegeven en ze maken grote zonden halaal en ze nemen woeker(rente) en steekpenningen aan..."
I.v.m. de lengte van de hadith heb ik hier maar een deel van geschreven, voor de volledige hadith zie "Kanz-oel-Oemaal" deel 14 blz. 574.

Het eerste teken van de dag des Oordeels die in deze hadith wordt genoemd is:

Mensen zullen hun gebeden ruïneren (ضاعوا الصلاة).

Er zijn een paar manieren waarop mensen hun gebeden zullen vernietigen. Eén manier is door je niet te onthouden van onreinheden (nadjasat). Dit zal zijn wanneer er zo'n hoeveelheid onreinheid op de kleding zit dat het gebed (namaaz) ongeldig wordt. Of door het gebed op een onreine plaats te verrichten of door de woedoe niet correct te verrichten of door niet te voldoen aan alle voorwaarden of verplichtingen van het gebed. Of door, Allah verhoede, leeg te zijn van innerlijke zuivering en het licht van Imaan door het ontbreken van respect voor de Almachtige Allah en zijn geliefde Profeet ﷺ. Of door het ontkennen van fundamentele zaken van het geloof zoals de verhevenheid (Majesteit) van Allah tabaraka wa taála of de kennis van het ongeziene (Ilm-oel-Ghaib) van de Boodschapper van Allah ﷺ of het ontkennen van het feit dat de Profeet Moehammad ﷺ de laatste Profeet van Allah is etc.. Dit laatste (het ontkennen van fundamentele zaken) is het ergste scenario waardoor men niet alleen zijn gebed maar ook zijn geloof (Iemaan) ruïneert, ook al leest men de Kalimah. Het is voor deze mensen dat de Boodschapper van Allah ﷺ zei: "Er zal een volk zijn die het gebed zal verrichten, maar geen geloof zal hebben (سيصلى قوم لا دين لهم).

Een andere manier voor het ruïneren van het gebed is door de roekoe en de soedjoed en andere verplichte handelingen niet te verrichten zoals het moet. Hazrat Hoezaifa رضي الله عنه zag een man die zijn roekoe en soedjoed niet volledig deed, toen hij klaar was zei Hazrat Hoezaifa tegen hem: "Jij hebt het gebed niet verricht." De overleveraar zegt: "Volgens mij zei Hoezaifa ook tegen hem, als je in deze staat doodgaat, dan zul je niet op de soennah van Moehammad ﷺ sterven." Overgeleverd door Boekharie.

عَنْ حُدَيْفَةَ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لَهُ حُدَيْفَةُ: مَا صَلَّيْتَ؟ قَالَ:
وَأَحْسِبُهُ قَالَ: لَوْ مُتَّ مَتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Het gebed wordt ook geruïneerd door het niet op tijd te verrichten of zodanig te vertragen dat de makroeh (ongewenste) tijd in gaat.

De Boodschapper van Allah ﷺ zei: "Het gebed dat wordt uitgevoerd op de vastgestelde tijd; en de woedoe ervoor is correct gedaan; en er is nederigheid in het gebed en oprechtheid in de qiyaam; en de roekoe en de soedjoed worden volledig en correct gedaan, dan komt het gebed van die persoon wit en glanzend uit en zegt: "Moge Allah je beschermen zoals je mij hebt beschermd." En voor degenen die het gebed op de verkeerde tijd lezen en die geen goede woedoe doen en die niet met nederigheid het gebed verrichten en die de roekoe en de soedjoed niet correct uitvoeren, dan komt zijn gebed er zwart en donker uit en zegt: "Moge Allah je vernietigen, zoals je mij hebt vernietigd." Dan wanneer het daar aankomt, waar Allah het wil, wordt het ingepakt, net zoals hoe oude kleren zijn gewikkeld en het wordt dan op het gezicht van die namaazi (verrichter van het gebed) gegooid." (Overgeleverd door Tibraani van Hazrat Anas ibn Maalik رضي الله عنه).

Het tweede teken die in deze hadith wordt genoemd is:

Mensen zullen dat wat hen in vertrouwen voor bewaring is gegeven (Amaanat) verwaarlozen (dus niet overdragen).

Het woord "amaanat" is hier in zijn algemene betekenis gebruikt, wat kan betekenen rijkdom, kennis of acties, zoals Allama Alaa-oed-dien Baghdaadi رحمه الله عليه in Tafseer-e-Khaazin schrijft in de tafseer van de volgende aayat:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

"Voorwaar, Allah gebiedt u het u toevertrouwde over te dragen aan hen die er recht op hebben"

Soerah an-Nisaa 58

Dit vers omvat alle soorten amaanat (toevertrouwde), dus alles wat in de verantwoordelijkheid van de mens is gegeven valt onder deze regel. Dit is gebaseerd op drie soorten:

- ⇒ Het eerste soort is aandacht schenken aan de amaanat van Allah de Almachtige, hiermee wordt bedoeld het uitvoeren van wat Allah tabaraka wa taála heeft bevolen en om je te onthouden van wat Hij heeft verboden. Hazrat Abdoellah ibn Masóed رضي الله عنه zegt: "Amaanat is noodzakelijk in alles, zelfs in het verrichten van de

Islamitische Nieuwsbrief

woedoe, het verrichten van ghoesl (bad nemen) om je van onreinheden te zuiveren, het verrichten van ghoesl voor het gebed, geven van zakaat, vasten en in elke vorm van aanbidding.”

- ⇒ Het tweede soort is dit dat de dienaar volledig bewust moet zijn van Allah's Amaanat in zichzelf. Hiermee worden de lichaamsdelen bedoeld die Allah tabaraka wa taála hem als gunst heeft geschonken om daarmee bepaalde zaken te verrichten. De amaanat van de tong is dat deze beschermd moet worden tegen zaken die in strijd zijn met de Sharia, zoals het vertellen van leugens, roddels, laster enz. De amaanat van de ogen is dat het beschermd moet worden tegen het kijken naar vreemde vrouwen en de amaanat van de oren is dat het moet worden beschermd tegen het luisteren naar vulgaire, onfatsoenlijke, onzedige en valse woorden en het moet ook worden beschermd tegen het luisteren naar andere zaken die tegen de Sharia zijn, zoals boven genoemd voor de tong.
- ⇒ Het derde soort is dat de dienaar attent moet zijn in zijn omgang met andere dienaren van Allah met betrekking tot amaanat. Het is dus noodzakelijk dat hij alles wat bij hem voor bewaring is achtergelaten teruggeeft aan de rechtmatige eigenaars en het is niet toegestaan om hen te bedriegen.

De Boodschapper van Allah ﷺ zei: “Amaanat moet worden teruggegeven aan die persoon die het bij u heeft achtergelaten en bedrieg hen niet die u hebben bedrogen. (Tirmizi)

Hierin is ook de kwestie van gewicht en meting inbegrepen. Minder wegen of minder meten is haraam. Het verwijst in het algemeen ook naar het vertrouwen dat aan koningen en leiders wordt gegeven en het vertrouwen in de oelama om met goedheid aan de mensen te leveren. Al deze zaken zijn van het soort amaanat, die Allah tabaraka wa taála aan hun (Koningen, leiders, Oelama etc.) heeft gegeven om aan de rechtmatige over te dragen.

Hazrat Anas رضي الله عنه zegt: “Het was zeer zelden dat de Boodschapper van Allah ﷺ een preek voor ons hield en hij noemde dit niet: "Hij heeft geen imaan die geen betrouwbaarheid in zich heeft en hij heeft geen deen die zijn beloften niet nakomt.” (Tafseer Khaazin)

Hazrat Allama Mufti Mohammad Akhtar Raza Khan Qadri رحمه الله عليه zegt: “De manier voor de Oelama om goed te zijn jegens de moslims, is om de boodschap van Allah en Zijn Boodschapper ﷺ aan hen door te geven en die kennis aan degenen onderwijzen die het waardig zijn, aangezien dit hun amaanat met hen is. Dit (de kennis) verbergen is het vernietigen van de amaanat.

عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تناصحوا في العلم، فإن خيانة أحدكم في علمه أشد من خيانتة في ماله، وإن الله سائلكم يوم القيامة"

Overgeleverd Hazrat Ibn Abbas رضي الله عنهما, hij zei, de Boodschapper van Allah ﷺ zei: "Wees genereus in kennis en niemand mag kennis voor een ander verbergen, want het is erger om onbetrouwbaar te zijn in kennis dan onbetrouwbaar in rijkdom. En Allah zal jullie hierover vragen op de Dag des Oordeels." (Tibrani in al-Kabeer)

De amaanat zal echter ook verraden (vernietigd) worden, als het in de handen van de ongeschikten gegeven wordt, zoals in de volgende hadith door Hazrat Aboe Hoerairah رضي الله عنه wordt vermeld: 'Toen de Boodschapper van Allah ons een keer aan het toespreken was, kwam er een bedoeïn langs en vroeg aan de Profeet: "Wanneer zal de Qayamat komen?" De Boodschapper van Allah ﷺ zei: "Wanneer dat wat in vertrouwen wordt gegeven, wordt misbruikt, wacht dan op de komst van de Qayamat." De man vroeg: "Hoe zal vertrouwen misbruikt worden?" De Boodschapper van Allah ﷺ zei: "Wanneer al uw zaken in handen van onbekwame personen worden gegeven, wacht dan op de komst van de Qayamat." (Overgeleverd door al-Boekharie).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ، قَالَ فَإِذَا ضَيَّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا، قَالَ إِذَا وُصِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ (رواه البخاري)

Deze hele discussie, waardoor alles over de term ‘amaanat’, de soorten ervan, het overdragen ervan naar de rechtmatige personen, en het misbruik ervan, duidelijk is geworden, is het resultaat van één enkele zin (وأضاعوا الأمانة) uit de gezegende mond van de Boodschapper van Allah ﷺ. Dat is de wonder van de gezegende tong van de Boodschapper van Allah ﷺ. Het is niet mogelijk voor een spreker om alle betekenissen en interpretaties van de woorden van de Boodschapper van Allah ﷺ te omvatten.

Gepubliceerd

door:

Imtiaz Akbarkhan,
Imaam en Khateeb
Moskee Al Firdaus
Lelystad.

میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زباں نہیں

وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو

وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں

Taal, grammatica

en

spellingscontrole

door:

Yasmin
Akbarkhan,
Naaznien
Abdulkadir-
Saboerali,
Shagufta
Akbarkhan,
Haroen Jahangier.

MAI NISAAR TERE KALAAM PAR, MILI YOO TO KIS KO ZUBAAN NAHI

WOH SOEKHAN HAI DJIES ME SOEKHAN NAHO, WHO BAYAAN HAI DJIES KA BAYAAN NAHIN

Dit onderwerp wordt vervolgd in uitgave 4

Antwoord vorige uitgave

Hoeveel verzen (aayaat) zitten er in soerah al Baqarah?

Antwoord: Soerah al Baqarah is de langste soerah van de Qurán en bevat 286 aayaat (verzen).

Vraag

Welke vers uit de heilige Qurán wordt “het Troonvers” genoemd?

(De Arabische benaming ervan en de soerah en versnummer)