



Islamitische Nieuwsbrief

Qurán

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ○

(Soerah an Naml 40)

“Iemand die kennis had van het boek zei: ‘Ik zal het (de troon van Bilqis) voor u brengen voordat de blik van uw oog terugkeert.’ En toen hij (Soelaimaan عَلَيْهِ السَّلَام) het (de troon) naast hem vond, zei hij: ‘Dit is uit de gunsten van mijn Heer, zodat Hij mij kan beproeven of ik dankbaar ben of ondankbaar en degene die dankbaar is, is dankbaar voor het welzijn van zijn eigen ziel en degene die ondankbaar is, dan weet dat mijn Heer Zelfvoorzienend en Genereus is.’

Bovenstaande vers is uit de 27e soerah van de heilige Qurán, soerah al-Naml (De mier). Het achtergrondverhaal van het voorval dat in dit vers wordt vermeld, begint vanaf vers 20 van deze soerah. De vogel Hudhud was een keer afwezig uit het hof van hazrat Soelaimaan عَلَيْهِ السَّلَام. Op zijn terugkeer vertelde hij als reden van zijn afwezigheid, dat hij naar het land Sabaa was geweest. Vervolgens vertelde hij over de situatie van de mensen daar. Deze waren zoonanbidders. En hun koningin Bilqis heeft een prachtige grote troon, versiert met allerlei kostbare juwelen.

Wordt vervolgd op blz. 4

Hadith

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لَأَنَاسًا مَا هُمْ بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ، يَغِيْبُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَكَانِهِمْ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تُخْبِرُنَا مَنْ هُمْ؟ قَالَ: هُمْ قَوْمٌ تَحَابُّوا بِرُوحِ اللَّهِ عَلَى غَيْرِ أَرْحَامٍ بَيْنَهُمْ، وَلَا أَمْوَالٍ يَتَعَاطَوْنَهَا، فَوَاللَّهِ إِنَّ وَجُوْهُهُمْ لَنُورٌ، وَإِنَّهُمْ عَلَى نُورٍ، لَا يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ، وَلَا يَحْزَنُونَ إِذَا حَزَنَ النَّاسُ، وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: {أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ}

(رواه أبو داود)

Overgeleverd door hazrat Oemar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, hij zei: De Boodschapper van Allah ﷺ zei: “Onder de dienaren van Allah ﷻ zijn er zulke mensen die geen profeten zijn en ook niet tot de martelaren behoren, maar op de Dag des Oordeels zullen ze van Allah ﷻ zulke statussen krijgen dat de Profeten عَلَيْهِ السَّلَام en de Shohada (martelaren) naar hen zullen opkijken.” De metgezellen van de Profeet ﷺ zeiden: “O Boodschapper van Allah, vertel ons wie dat zijn.” De Profeet ﷺ zei: “Dat zijn mensen die elkaar lief hebben omwille van Allah ﷻ. Zij zijn geen bloedverwanten en hebben ook geen financiële relatie, hun gezichten zullen van licht zijn en zij zullen op een mimbar van licht staan, zij zullen niet vrezen als de anderen zullen vrezen en zij zullen niet verdrietig zijn als de anderen verdrietig zullen zijn.” Daarna reciteerde de Boodschapper van Allah ﷻ vers 62 van soerah Yoenoos uit de Quran:

“Aanschouw! Voorwaar, de vrienden van Allah zullen geen vrees hebben noch zullen zij verdrietig zijn.”

Rabi-oes-Saanie

Belangrijke data

- 09-Yaum-e-wisaal
Sheikh Abdul Qadir
رحمة الله عليه
Djilani
- 18-Yaum-e-wisaal
Khwaja Nizamuddin
رحمة الله عليه
Auliyaa
عليه

In deze uitgave:

Qurán	1
Hadith	1
Een gewoonte uit de tijd van de Profeet ﷺ	2
Vervolg tafseer van Qurán	4
Tekenen van de Qayamat (deel 2)	5
Vraag en antwoord	6

Een gewoonte uit de tijd van de Profeet ﷺ...

Het kleden van de geliefde Profeet ﷺ

De geleerden hebben verklaard dat het kleden van een persoon ofwel waajib, mustahab (aangeraden), haraam, makroeh of mubaah (toegestaan) kan zijn. Bij het kleden van zichzelf moet men ijverig zijn om de gewenste manier van kleden aan te houden en zich ver te houden van de ongewenste manier van kleden. Het is waajib om te kleden in een manier waarbij de satr, de lichaamsdelen die bedekt dienen te zijn, te allen tijde bedekt is. De gewenste manier van kleden is die welke binnen de islamitische regelgeving van ons verlangd en aan ons opgedragen wordt. Zoals het dragen van je mooiste/beste kleding op de twee Eid's en het dragen van witte kleding op de vrijdagen. Makroeh is die kleding welke ons binnen de islamitische regelgeving sterk wordt afgeraden om te dragen. Zo is het voor niet arme mensen binnen de islam sterk ongewenst om gescheurde en kapotte kleding te dragen. Haraam kleding is die welke ons binnen de islamitische regelgeving wordt verboden om te dragen. Het is bijvoorbeeld haraam voor mannen om zijde kleren te dragen (zonder geldige islamitische reden).

Moeder van de gelovigen, hazrat Salamah رضي الله عنها heeft overgeleverd: "Van alle kleding hield de Boodschapper van Allah ﷺ er het meeste van om de 'qamees' (jubbah, kurta) te dragen."

- ◆ De geleerden hebben er verschillende redenen voor vermeld dat de Profeet ﷺ de qamees het liefst droeg. Sommigen vermelden als reden dat de qamees het lichaam goed en volledig bedekt, beter dan een 'lungi' bijvoorbeeld. Sommigen zeggen omdat het soepel is en daarnaast omdat het geen last is op het lichaam; een lap stof/lungi moet regelmatig recht gezet worden. Andere geleerden vermelden ook dat de qamees een kledingstuk is dat geen trots/arrogantie creëert in de mens. Andere soorten kleren kunnen dat wel creëren.
- ◆ Mulla 'Ali Qaari رحمه الله عليه vermeldt dat de qamees van de Boodschapper van Allah ﷺ gemaakt was van katoen. Het was niet te lang en ook de mouwen waren niet te lang. Imaam al-Bajuri رحمه الله عليه heeft geschreven dat de Profeet ﷺ slechts één qamees had. Het is namelijk overgeleverd door Hazrat Aisha رضي الله عنها: De Boodschapper van Allah ﷺ liet het voedsel van de ochtend nooit over voor de avond, noch liet hij het voedsel van de avond over voor de volgende morgen. Hij ﷺ bezat alleen één van elk; één lungi, één qamees, één kleed (Tjader), één paar schoenen en van elk ander kledingsoort. Hij bezat geen tweede van deze dingen.

Imaam Munaawi vermeldt van hazrat ibn Abbaas رضي الله عنه dat de qamees van de Boodschapper van Allah ﷺ niet te lang was, noch waren de mouwen te lang. In een andere hadith vermeldt hazrat ibn Abbaas رضي الله عنه dat de qamees van de Boodschapper van Allah ﷺ tot boven de enkels reikte.

Hazrat Asmaa bint Yazeed رضي الله عنها heeft vermeld: "De mouwen van de qamees van de Boodschapper van Allah ﷺ reikten tot de polsen."

Hazrat Abu Sa'eed Khudari رضي الله عنه heeft vermeld: "Wanneer de Boodschapper van Allah ﷺ een nieuw kledingstuk aandeed, dan zou hij uit blijdschap dat kledingstuk benoemen. Bijvoorbeeld: 'Allah tabaraka Taála heeft mij deze qamees/amaamah/kleed etc. gegeven. Dan reciteerde hij de volgende du'aa:

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ، أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ
"Oh Allah, alle lof is aan U voor het kleden van mij met deze (kleding). Ik vraag U voor het goede hiervan en voor het goede waar het voor gemaakt was. En ik vraag Uw bescherming voor het slechte hiervan en voor het slechte waar het voor gemaakt was."

- ◆ Het goede en het slechte van een kledingstuk is duidelijk. Het goede en het slechte waar het voor gemaakt was duidt bijvoorbeeld op de zomer, de winter, elegantie etc. Voor welke reden het ook gedragen wordt, het goede erin is dat het gedragen wordt voor het verkrijgen van Allah's tevredenheid. Zoals het doen van ibaadat in dat kledingstuk. Een kledingstuk dragen met slechte redenen is bijvoorbeeld om daarin iets te gaan doen wat leidt tot ongehoorzaamheid aan Allah ﷻ. Of het is een kledingstuk waardoor arrogantie en trots wordt gecreëerd bij de persoon.

Hazrat ibn Abbaas رضي الله عنه heeft vermeld dat de Profeet ﷺ vaak zei: “Kies witte kleding, dat is de beste kleding. Witte kleding zou gedragen moeten worden tijdens het leven en de doden moeten erin begraven worden.”

Hazrat Samurah ibn Jundub رضي الله عنه heeft vermeld dat de Boodschapper van Allah ﷺ heeft gezegd: “Draag witte kleding, want het is meer rein en schoon en wikkel de overledenen er ook in.”

- ♦ Met 'het is meer rein (paak) en schoon' wordt bedoeld dat als een klein vlekje erop komt, dan is het meteen zichtbaar. Op gekleurde kleding zijn vlekken minder snel en goed zichtbaar.

Hazrat Mughirah ibn Shu'bah رضي الله عنه heeft vermeld: “De Boodschapper van Allah ﷺ droeg een 'Rumi jubah' (Romeinse jubah) met nauwe mouwen.”

- ♦ Dit vond plaats gedurende Ghazwah Tabuk. De geleerden hebben uit deze hadith geïnterpreteerd dat iets gemaakt door niet-gelovigen niet onrein is, tenzij onreinheid zich op de kleding bevindt. In die tijd waren er geen moslims in Rome, dus de Boodschapper van Allah ﷺ droeg dan kleding gemaakt door de Romeinen.

Uit bovenstaande ahaadith leren we een aantal zaken:

- * Het was een sunnah van de Profeet ﷺ om de jubah, de qamees, de kurta, de lungi en het kleed te dragen. Hiervan was bij hem het meest geliefd de qamees.
- * Bij het verkrijgen en dragen van een nieuw kledingstuk bedankte de Profeet ﷺ Allah ﷻ daarvoor middels bovenstaande smeekbede.
- * Het is niet toegestaan kleding te dragen welke bij ons een vorm van trots, arrogantie creëert.
- * Witte kleding is reiner en schoner dan andere kleding; het wordt ons aangeraden witte kleding te dragen en dan vooral op de vrijdagen.

Tegenwoordig houdt men zich veel bezig met het stylen van de uiterlijk. Kleding moet van bekende merken afkomstig zijn. Het moet wel een beetje prijzig zijn. Het moet van goede kwaliteit zijn. Het moet mooi zijn. Het moet opvallend zijn. Er moeten plaatjes of leuke teksten op zitten. We willen dragen wat bekende personen ook dragen etc etc.. Al deze wensen en verlangens kunnen heel snel en makkelijk ertoe leiden dat wij een arrogantie en een trots in onszelf gaan creëren. Een trots dat wij beter gekleed zijn dan een ander. Duurdere kleding dragen dan een ander.

De Profeet ﷺ heeft gezegd: “*Degene die in zijn hart het gewicht van een atoom aan hoogmoed heeft, zal het Paradijs niet binnentreden.*” Een man zei toen: “*Maar de mens heeft graag dat zijn kleding en zijn schoenen mooi zijn.*” Daarop zei de Profeet ﷺ: “*Voorzeker, Allah is Mooi en Hij houdt van schoonheid. Hoogmoed betekent minachting van het recht en neerkijken op de mensen.*” – Overgeleverd door Abdullah ibn Masood رضي الله عنه, vermeld in Sahieh Muslim en Tirmidhi Sharief.

Het is dus niet verkeerd om er mooi uit te willen zien. Maar we moeten onze intentie daarbij zuiver houden. Kleding maakt de mens niet. Ons karakter maakt ons. Wij zijn volgelingen van de Profeet Moehammad ﷺ. Laten we ons dan ook daarnaar gedragen. Laten we onszelf proberen te kleden zoals hij ﷺ deed. Met simpele kleding zoals de qamees. Met simpele kleuren. Met witte kleding op de vrijdagen (of elke dag?). Op een dag zullen wij deze aarde verlaten met slechts onze daden en intenties. Alle spullen zullen we hier achterlaten. Zo ook kleding. Zie er goed uit, zie er verzorgd uit. Maar wees vooral dankbaar aan Allah ﷻ voor al hetgeen wij dagelijks van Hem krijgen (en niet van onszelf!) en hecht er niet te veel waarde aan.

Moge Allah ﷻ ons allen de kracht en inzicht geven om te beseffen dat alles in deze wereld vergankelijk is en het enige wat telt is het verkrijgen van de tevredenheid van Hem en van Zijn Profeet ﷺ.

Vervolg tafseer ... Status van de Auliya

Hazrat Soelaimaan عَلَيْهِ السَّلَام schreef een brief aan Bilqis met het voorstel om zijn geloof te accepteren. De vogel Hudhud moest deze brief aan de koningin bezorgen en na het bezorgen daar op afstand blijven luisteren wat hun mening was over de brief.

De koningin Bilqis besloot na overleg met haar ministers om kostbare giften te sturen naar hazrat Soelaimaan, om op deze manier te peilen of hazrat Soelaimaan عَلَيْهِ السَّلَام inderdaad een profeet van Allah was of alleen maar een koning.

Toen de dienaren van Bilqis met de giften bij hazrat Soelaimaan عَلَيْهِ السَّلَام aankwamen, weigerde hij deze giften te accepteren. Hij stuurde de dienaren terug met de boodschap dat hij een grote leger, waartegen zij niet opgewassen zouden zijn, op hen af zou sturen indien zijn voorstel om zijn gebrachte geloof te accepteren, niet wordt geaccepteerd door de koningin van Sabaa en haar volgelingen.

Toen de dienaren met de Boodschap van hazrat Soelaimaan عَلَيْهِ السَّلَام terugkeerden en alles aan de koningin hadden verteld, was zij ervan overtuigd dat hazrat Soelaimaan عَلَيْهِ السَّلَام niet alleen een koning was. Maar om zijn gebrachte geloof te accepteren moest ze hazrat Soelaimaan عَلَيْهِ السَّلَام en zijn macht met eigen ogen zien. Daarvoor vertrok ze met haar koninklijke stoet richting Jeruzalem.

Vlak voordat de koninklijke stoet van Bilqis het hof van hazrat Soelaimaan عَلَيْهِ السَّلَام zou bereiken, besloot hazrat Soelaimaan عَلَيْهِ السَّلَام de troon van Bilqis naar hem toe te laten brengen, als bewijs van authenticiteit van zijn profeetschap en ook als test van de intelligentie en scherpzinnigheid van Bilqis. Hij bracht wijzigingen aan de troon aan en wilde kijken of ze haar eigen troon zou herkennen.

Hazrat Soelaimaan عَلَيْهِ السَّلَام vroeg dus aan de aanwezigen in zijn hof: "Wie van jullie kan haar troon bij mij brengen voordat zij bij mij aankomt?". (verse 38)

Daarop antwoorde een heel krachtige djin: "Ik kan het voor u brengen voordat u van uw plaats opstaat, ik heb daar de kracht voor en ik ben ook betrouwbaar." (verse 39)

Maar hazrat Soelaimaan عَلَيْهِ السَّلَام zei dat hij het nog sneller wilde hebben. Daarop zei één van de ministers van hazrat Soelaimaan عَلَيْهِ السَّلَام die kennis had van het boek van Allah ﷻ, genaamd Aasif ibn Barkhia رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: "Ik kan het voor u brengen voordat de blik van uw oog terugkeert." Hazrat Soelaimaan عَلَيْهِ السَّلَام gaf hem toestemming en knipperde vervolgens met zijn oog. Toen hij zijn ogen opende vond hij de troon naast zich. Hazrat Soelaimaan عَلَيْهِ السَّلَام uitte woorden van dankbaarheid aan Allah ﷻ, dankbaar voor de verheven status en eer die Allah ﷻ hem heeft geschonken, dat zelfs een dienaar van hem in staat is om zo'n groot wonder te verrichten. Sabaa was immers meer dan 2000 kilometers ver van Jeruzalem, maar deze walie, die een dienaar was van hazrat Soelaimaan عَلَيْهِ السَّلَام was in staat de zware troon in één oogwenk op te halen.

Hazrat Soelaimaan عَلَيْهِ السَّلَام noemde dit een gunst en beproeving namens Allah ﷻ.

Uit de gebeurtenis die in dit vers vermeld wordt kunnen we een aantal lessen leren:

- Het bestaan van de djin is bewezen door de heilige Qurán. De djins zijn anders dan mensen. Een aparte soort wezens geschapen door Allah ﷻ. Het ontkennen van het bestaan van djins is kufr (ongeloof).
- De koningschap van hazrat Soelaimaan عَلَيْهِ السَّلَام was ook over de djins.
- De djins beschikken over het algemeen meer krachten dan de normale mens.
- Mensen met kennis kunnen over meer krachten beschikken dan de djins.
- Beproeving wordt niet alleen afgenomen door leed, verdriet of verlies, maar ook door begunstingen. Bij leed en verdriet horen we geduld te tonen en bij gunsten horen we dankbaarheid te tonen aan Allah ﷻ.
- Aasif ibn Barkhia رَضِيَ اللهُ عَنْهُ was een walie uit de tijd van hazrat Soelaimaan عَلَيْهِ السَّلَام. Als een walie van hazrat Soelaimaan عَلَيْهِ السَّلَام zoveel krachten bezit om een zware troon van meer dan 2000 km in een oogwenk op te halen. Wat zal dan de status zijn van een walie en metgezel van de tijd van Allah's meest geliefde Profeet Moehammad ﷺ.

Tekenen van de Qayamat, deel 2.....vervolg van uitgave 2

In uitgave 2 van dit jaargang hebben we een tweetal tekenen van de Dag des Oordeels uitgebreid behandeld, uit een hadith van het boek Kanz-oel-Oemmaal, waarin ongeveer 72 tekenen van de Dag des Oordeels worden genoemd. In deze uitgave zal ik nog een tweetal tekenen uit dezelfde hadith noemen. Voor de volledige hadith zie 'Kanz-oel-Oemmal' deel 14 blz 574.

En ze zullen in rente handelen (وأكلوا الربا)

Eén van de tekenen die in deze hadith wordt genoemd is dat het handelen in rente tussen moslims een normale zaak wordt. Moslims zullen aan elkaar rente geven en nemen. Met andere woorden, ze zullen producten van hetzelfde soort, die gewogen en gemeten kunnen worden, zoals tarwe, goud en zilver etc., met elkaar uitwisselen met verschil van hoeveelheid. Dus een moslim zal aan een andere moslim iets uitleenen met de voorwaarde dat hij van hetzelfde product meer terugkrijgt. Bijvoorbeeld een moslim leent aan een moslim een kilo tarwe met de voorwaarde dat hij anderhalve kilo terugkrijgt. Dat is rente. Rente (Riba) is dus pas rente als het product dat gegeven wordt en het product dat verkregen wordt, hetzelfde is. Dus als iemand een kilo tarwe uitleent en daarvoor 2 kilo rijst terugkrijgt, dan is dat geen rente. Bovendien moet het een product zijn dat gemeten of gewogen kan worden. Een andere voorwaarde volgens de Hanafi mazhab is dat de onderhandeling tussen twee moslims moet plaatsvinden, of een moslim en een Zimmi. Een Zimmi is een ongelovige die in een Islamitische staat woont en een vergoeding (Belasting) betaalt ter vrijstelling van sommige plichten, zoals de djihaad en ook ter bescherming van hun levens en goederen, aangezien zij zelf vrijgesteld zijn van de djihaad.

Hieruit is dus duidelijk dat de rente die van een algemene ongelovige (Harbi) verkregen wordt, niet als rente beschouwd kan worden. Hetzelfde geldt dus voor de rente die van een (niet Islamitische) bank verkregen wordt, deze wordt ook niet als rente beschouwd volgens de Hanafi mazhab.

De Boodschapper van Allah ﷺ heeft gezegd: "Er bestaat geen rente tussen een moslim en een niet-moslim in een niet-Islamitische land". (Al Bayhaqi in Ma'rifat us Soenan wal Aasaar-18169).

Het eten (nemen) van rente is een hele zware zonde, waar tegenover ook hele zware bestraffing staat.

De Boodschapper van Allah ﷺ zei:

لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت وكل لحم نبت من السحت، النار أولى به

Het vlees dat gevoed is met haraam verdienen zal het Paradijs niet betreden, elk vlees dat gevoed is met haraam verdienen, de hel heeft daar het meeste recht op.

(Mishkaat-ul-Masaabeeh).

En ze zullen steekpenningen aannemen (وأخذوا الرشى)

Een ander teken van de Dag des Oordeels, die de Boodschapper van Allah ﷺ in deze hadith benoemde, is dat het nemen en geven van steekpenningen zo normaal zal worden onder de mensen dat ze het als een onbeduidende kwestie zullen beschouwen, terwijl dit volgens de Boodschapper van Allah ﷺ geen kleinigheid is. Het verbod op omkoperij is in de heilige Qurán en de ahaadith van de Boodschapper van Allah ﷺ duidelijk uitgelegd.

De Boodschapper van Allah ﷺ heeft gezegd: "لعن الله الراشي والمرثي"

"Allah vervloekt degene die steekpenningen geeft en degene die het aanneemt."

De persoon die steekpenningen aanneemt, verdient deze vloek absoluut en degene die hem geeft is ook aan hetzelfde touw gebonden als hij het voor iets ontoelaatbaars geeft of als hij het geeft zonder daartoe gedwongen te zijn.

Als iemand steekpenningen moet geven om onderdrukking weg te nemen en te verkrijgen wat rechtmatig van hem is en er is geen andere manier om dit op te lossen, dan is er in een dergelijke omstandigheid vrijstelling en valt degene die deze steekpenning geeft niet onder de categorie van die uitspraak (van vervloekt zijn).

De Boodschapper van Allah ﷺ stuurde een persoon met de naam Ibn Lutbiyyah om de zakaat van de Azd stam te verzamelen. Toen hij de zakaat had verzameld en terugkeerde, zei hij tegen de Boodschapper van Allah ﷺ: "Dit is

Gepubliceerd door:
Imtiaz Akbarkhan,
Imaam en Khateeb
Moskee Al Firdaus
Lelystad.

voor de Baitul-Maal en dit is als een geschenk aan mij gegeven." Toen de Boodschapper van Allah ﷻ dit hoorde, gaf hij een preek (khutba) en na de lofprijzingen van Allah zei hij: "Ik benoem sommigen van jullie tot jullie taken waarvan Allah mij de bewaarder heeft gemaakt en één van jullie komt naar mij toe en zegt: "Dit is van u (voor de bait-ul-maal) en dit is van mij, dat mij als een geschenk werd gegeven. Waarom verbleef hij dan niet in het huis van zijn moeder of vader en dan zou hij hebben gezien of hij dit geschenk had gekregen of niet"". (Mishkaat-ul-Masaabeeh).

Uit deze hadith is het duidelijk geworden dat alles wat jou gegeven wordt vanwege jouw positie op kantoor of functie (Qazi's, Mufti's) in de gemeenschap als omkoping wordt beschouwd.

Taal, grammatica en spellingscontrole door:

Yasmin Akbarkhan,
Naaznien Abdulkadir-Saboerali,
Shagufta Akbarkhan,
Haroen Jahangier.

Wordt vervolgd..

Antwoord vorige uitgave

Op welke Profeet was het boek van Allah 'Zaboer' geopenbaard?

Het boek van Allah 'Zaboer' was op de Profeet Dawoed عَلَيْهِ السَّلَام geopenbaard.

Vraag

Op welke Profeet was het boek van Allah 'Indjiel' geopenbaard?