



Islamitische Nieuwsbrief

Qurán

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ○ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى ○ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ
الْهَوَى ○ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ○ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ○ ذُو مِرَّةٍ
فَأَسْتَوَى ○ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ○ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ○ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ
أَدْنَى ○ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ○ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ○

(Soerah Al Nadjm 1-11)

“Bij de liefvallige stralende ster (Moehammed), toen hij neerdaalde van de Hemelvaart (Meraadj). Uw metgezel is noch afgedwaald noch afgeweken, noch spreekt hij naar eigen begeerte, het is niets anders dan Openbaring die op hem wordt geopenbaard. Hij werd onderwezen door De Bezitter van enorme macht, De Bezitter van kracht. Toen ging Die Manifestatie (Licht van Allah) verder. En hij (de Boodschapper van Allah) was aan de uiterste horizon van de hoogste hemel. Toen naderde die Manifestatie en kwam dichterbij, tot de afstand van twee bogen, minder zelfs. Vervolgens openbaarde Hij aan zijn dienaar wat hij openbaarde. Het hart loog niet over wat het zag.”

Bovenstaande aayaat (verzen) zijn de eerste 11 verzen uit de drieënvijftigste soerah van de Qurán, soerah Al-Nadjm (de Ster).

Deze soerah werd in de gezegende stad Mekka geopenbaard en het is de eerste soerah die de Boodschapper van Allah ﷺ in het openbaar heeft voorgelezen en het is ook de eerste soerah, wat betreft openbaringsvolgorde, waarin een sadjdah voorkomt. Toen de Boodschapper van Allah ﷺ deze soerah tijdens de openbaring in de Haram van de Kaaba reciteerde en de laatste aayat bereikte, de aayat van sadjdah, verrichtte hij de sadjdah. Vervolgens vielen alle aanwezigen, gelovigen en ongelovigen in de sadjdah. Onder de ongelovigen waren er ook zulke die het luisteren van de Qurán niet konden uitstaan, maar toen de Boodschapper van Allah ﷺ de recitatie begon, konden ze niets uitbrengen en vielen ook in de sadjdah toen de Boodschapper van Allah het verrichtte.

Wordt vervolgd op blz. 3

Hadith

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ إِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى
رَبَّهُ مَرَّتَيْنِ، مَرَّةً بَبْصَرِهِ وَمَرَّةً بِفُؤَادِهِ ،
(رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ)

Overgeleverd door sayyidoena Ibn Abbaas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, hij zei: De Boodschapper van Allah ﷺ heeft zijn Heer twee keer gezien; één keer met zijn ogen en één keer met zijn hart.”

Radjab

Belangrijke data

> 06 - Urs Khwaja Moinuddin Hassan Chisti رحمه الله عليه

> 27 - Meraadj un Nabie

صلى الله

عليه وسلم

In deze uitgave:

Qurán	1
Hadith	1
Een gewoonte uit de tijd van de Profeet ﷺ	2
Vervolg tafseer van Qurán	3
Vraag en antwoord	5

Een gewoonte uit de tijd van de Profeet ﷺ...

Over het nederige karakter van onze geliefde Profeet Moehammed ﷺ

De Boodschapper van Allah ﷻ bezat een onevenaarbare perfecte vorm van nederigheid. Allah ﷻ gaf zijn geliefde Boodschapper ﷺ de keus om het leven van een koning te leiden of het leven van een dienaar. Hij ﷻ koos voor het leven van een dienaar. Bij het aanschouwen van deze nederigheid zei sayyidoena Israfiel عليه السلام: 'O Profeet van Allah! Het is vanwege deze nederigheid dat Allah u zo een verheven status heeft geschonken en dat u de meest superieure bent over de kinderen van Adam. En om deze reden zult u de eerste zijn om op te staan vanuit de aarde en u zult de eerste zijn om te bemiddelen op de Dag des Oordeels.'

Er bestaat niet slechts één of een paar voorbeelden van de nederigheid van de Boodschapper van Allah ﷻ, maar ontelbaar veel. De Profeet ﷺ was immers een en al nederigheid. Het is daarom niet mogelijk om zijn ﷻ nederige karakter hier volledig uit een te zetten. Hierna volgen een aantal ahaadith om voorbeelden van zijn ﷻ nederige karakter aan te tonen. Opdat wij hier lering uit trekken en deze nederigheid proberen over te nemen. In shaa Allah ﷻ.

Sayyidoena Oemar رضي الله عنه heeft vermeld: "De Boodschapper van Allah ﷻ heeft gezegd: 'Overschrijd geen grens in het prijzen van mij, zoals de christenen overschreden in het prijzen van 'Isa عليه السلام. (Zij maakten hem de zoon van God). Ik ben een dienaar van Allah, dus noem mij de dienaar van Allah, en zijn Boodschapper.'"

- ◆ De Boodschapper van Allah ﷻ heeft gezegd dat hij niet in zo een manier geprezen dient te worden dat het strijd oplevert met zijn dienaarschap en dat het Shirk (vereenzelving) oplevert met Allah. Een dienaar is een dienaar. Prijs niet in zo een manier dat het ongepast is en tegenstrijd oplevert met het doel van een Boodschapper en Profeet van Allah.

Sayyidoena Anas رضي الله عنه heeft vermeld: "Een vrouw kwam bij de Boodschapper van Allah ﷻ en zei: 'Ik zou met u willen spreken in privé.' De Boodschapper van Allah ﷻ zei: 'Neem plaats op welke plek dan ook van de straten van Madinah en ik zal daar komen en naar jou luisteren.'"

- ◆ In sommige overleveringen wordt vermeld dat deze vrouw mentaal ziek was en dat de Profeet ﷻ desondanks de tijd nam om naar haar te luisteren. Sommige geleerden hebben vermeld dat de reden dat de Profeet ﷻ tegen haar zei 'neem plaats op welke plek dan ook van de straten', was zodat hij ﷻ niet alleen in een ruimte zou zijn met de vrouw, maar op een openbare plek.

Sayyidoena Anas رضي الله عنه heeft vermeld: 'De Boodschapper van Allah ﷻ bezocht de zieken, nam deel aan begrafenissen, reed op ezels en hij accepteerde uitnodigingen van slaven. Op de dag van de strijd van Banu Qurayzah reed de Profeet ﷻ op een ezel, de teugels waren gemaakt van dadelpalmbladeren. Op de ezel was een zadel en ook deze was gemaakt van dadelpalmbladeren.'

- ◆ Ondanks zijn hoge status en zijn leiderschap over beide werelden, voelde de Profeet ﷻ zich niet gekleineerd door op een ezel te rijden. Op dezelfde manier bezocht hij de zieken. Zij het een persoon van status, zij het een gewone persoon. Hij bezocht ook zieke non-moslims. Een Joodse jongeman had de gewoonte om de bijeenkomsten van de Boodschapper van Allah ﷻ te bezoeken en soms hielp hij ook mee met het werk dat gedaan moest worden. Toen hij ziek werd, ging de Boodschapper van Allah ﷻ hem bezoeken. Het waren zijn laatste momenten. De Profeet ﷻ volbracht zijn plichten van vriendelijkheid en informeerde hem over de boodschap van het geloof, de Islam. De jongeman keek zijn vader aan en de vader gaf hem zijn toestemming. De jongeman accepteerde de Islam. De Boodschapper van Allah ﷻ bedankte Allah ﷻ voor het redden van de jongen van het hellevuur.

Sayyidah Aishah رضي الله عنها heeft vermeld: Soms zou de Boodschapper van Allah ﷻ zijn bediende met hem laten zitten op zijn dier (in plaats van hem te laten lopen, zoals normaal was).'

Sayyidoena Anas رضي الله عنه heeft vermeld: 'De Boodschapper van Allah ﷻ accepteerde en attendeerde uitnodigingen waar brood gemaakt van gerst en oud vet/olie van een paar dagen oud werden geserveerd. (...)

- ◆ Wanneer vet oud wordt, begint het te ruiken. Dat dit eten geserveerd zou worden, kon je destijds weten door de status van een persoon, of door een eerdere ervaring of gewoon omdat de gastheer dat zelf vertelde bij de uitnodiging. De Boodschapper van Allah ﷻ maakte nooit een excuus om niet te hoeven gaan. Hij ﷻ accepteerde de uitnodiging zonder enige aarzeling.

Sayyidoena Anas رضي الله عنه heeft vermeld: 'Niemand was meer geliefd bij de metgezellen dan de Boodschapper van Allah ﷻ. Wanneer ze hem zagen, stonden ze niet op, omdat ze wisten dat hij ﷻ dat niet wilde.'

Sayyidoena Aboe Oemamah رضي الله عنه heeft vermeld: "Eens kwam de Boodschapper van Allah ﷻ uit zijn huis terwijl hij een staf vast had in zijn gezegende hand. Alle metgezellen stonden op uit respect voor hem ﷻ. Toen de Boodschapper van Allah dit zag, zei hij ﷻ (in nederigheid): 'Jullie moeten niet opstaan zoals de non-Arabieren doen om respect aan elkaar te tonen. Ik ben slechts een dienaar van Allah en ik eet en ik zit zoals de dienaren van Allah doen.'"

Sayyidoena Aboe Sa'id al Khoedri رضي الله عنه heeft vermeld: 'De Boodschapper van Allah ﷺ deed huishoudelijke klusjes en hij hielp ook zijn bediendes in de huishoudelijke klusjes. Hij ﷺ zat ook met hen en hij ﷺ at ook met hen.'

Sayyidoena Abdoellah ibn Amir رضي الله عنه heeft vermeld: "Eens was de riem/koord van de sandaal van de Boodschapper van Allah ﷺ kapot gegaan en hij was het aan het repareren met zijn eigen gezegende handen. Ik smeekte hem: 'O Boodschapper van Allah! Sta mij alstublieft toe om het te repareren voor u.' Hij ﷺ antwoordde daarop: 'Ik weet dat jij het zult kunnen repareren, maar ik vind het niet leuk om mezelf van een hogere rang en hoogmoedig te laten lijken.'"

Al Moehibb At-Tabari رضي الله عنه heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah ﷺ eens op een reis was en hij beval zijn metgezellen om een lam klaar te maken. Een metgezel zei: 'O Boodschapper van Allah, ik zal het slachten.' Een andere man zei: 'O Boodschapper van Allah, ik zal het huid villen.' Een andere man zei: 'O Boodschapper van Allah, ik zal het koken.' De Boodschapper van Allah ﷺ zei: 'Ik zal vuurhout verzamelen.' De metgezellen smeekten: 'O Boodschapper van Allah ﷺ, wij zullen voldoen, u hoeft geen werk te verrichten!' De Boodschapper van Allah ﷺ antwoordde: 'Ik weet dat jullie zullen voldoen, maar ik hou er niet van dat ik word onderscheiden van jullie. Voorzeker Allah, de Meest Verhevene, houdt er niet van om te zien dat er onderscheid wordt gemaakt tussen Zijn dienaar en zijn metgezellen.'

Bovenstaande verzameling van ahaadith laat slechts een fractie zien van het nederige karakter van onze nobele Profeet ﷺ. Hij ﷺ voelde zich nooit beter dan een ander. Zij het een koning, zij het een slaaf. Wij hebben – als wij iets bereikt of vergaard hebben in ons leven – al snel de neiging om ons beter en hoger te gaan voelen dan een ander. Maar als de Koning der Koningen, de Leider der Werelden, onze geliefde Profeet Moehammed Moestafaa ﷺ zich nooit superieur heeft gevoeld over een ander, ondanks zijn status(!), hoe durven wij kleine dienaren ons dan superieur te voelen over onze broeders en zusters. Moge Allah ﷻ onze harten vullen met interesse in en liefde voor de Nobele Profeet ﷺ, opdat wij zijn manieren en zijn karaktereigenschappen ons eigen zullen maken.

Verzameld en vertaald door Yasmin Akbarkhan. Bronnen: Shamaa'il ut-Tirmidhi en Seerat-ul-Mustafaa .

Vervolg tafseer ...

Het begin van deze soerah vermeldt een deel van de situatie van de Hemelreis (Meraadj-un-Nabie ﷺ), het deel dat boven de hemelen plaatsvindt. De Meraadj-un-Nabie ﷺ wordt namelijk in twee delen gedeeld en door sommige geleerden zelfs in drie. Het eerste deel is het deel dat vanaf de gezegende moskee al Haram in Mekka begint tot de gezegende moskee al-Aqsa in Jeruzalem. Dit deel wordt in de heilige Qurán in de eerste vers van soerah al Israa duidelijk vermeldt. Dit deel wordt Israa genoemd. Degene die dit deel ontkent is geen gelovige. Het tweede is de reis van de gezegende Moskee al-Aqsa tot boven de hemelen. Volgens Khwadja Niezaam-ud-dien Dahelwi رحمة الله عليه is de reis tot de hemelen het tweede deel, dat Meraadj genoemd wordt en vanaf de hemelen tot de 'Qaabe Qausain' zoals genoemd in de 9e vers is het derde deel. Dit deel wordt Eraadj genoemd. Maar in het algemeen worden alle delen samen de Meraadj-un-Nabie ﷺ genoemd. Degene die het tweede of derde deel ontkennen zijn dwalenden. De Meraadj-un-Nabie is een reis die enkele ogenblikken duurde, maar in die enkele ogenblikken heeft Allah ﷻ zijn geliefde Profeet Moehammad ﷺ een heel uitgebreide reis laten maken. Tijdens deze reis heeft Allah ﷻ zijn geliefde Profeet ﷺ alle verborgen zaken laten zien, zoals het Paradijs, de hel en de brug die naar het Paradijs leidt en nog veel meer. De details van de gebeurtenissen en waarnemingen van deze reis zijn in deze nieuwsbrief niet te omvatten. Er zijn talloze boeken erover geschreven en elk jaar worden er rond deze periode in de moskeeën over de hele wereld lezingen gehouden, maar de onderwerpen raken niet op.

In deze nieuwsbrief zal ik maar een paar waarnemingen van de Boodschapper van Allah ﷺ tot uw aandacht brengen. Onderstaande zaken zijn gebeurtenissen die de Boodschapper van Allah ﷺ in de eerste hemel heeft waargenomen:

De Boodschapper van Allah ﷺ zei: "Ik zag een groep mensen die aan het landbouwen was en tegelijkertijd aan het oogsten was. Voor elke vrucht die ze plukten, kregen ze 700 vruchten. Ik vroeg: 'O Djibriel (عليه السلام), wie zijn deze mensen?' Hij zei: 'Dit zijn mensen die hun aanbidningen en diensten (aan anderen) en aalmoezen voor de tevredenheid van Allah ﷻ doen of geven. Heeft Allah ﷻ het volgende niet vermeldt in de Qurán?'

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ

De gelijkenis van degenen die hun rijkdommen voor de zaak van Allah besteden, is als de gelijkenis van een graankorrel die zeven aren voortbrengt, in elke aar zitten honderd korrels."

(Soerah al-Baqarah 261)

Islamitische Nieuwsbrief

De Boodschapper van Allah ﷻ zei: "Ik zag een groep mensen wiens hoofden door de engelen door middel van een steen verbrijzeld werden. Dan kwamen ze weer in hun normale toestand, vervolgens werd het weer verbrijzeld. Ik vroeg aan Djibriel عليه السلام wie deze mensen waren. Hij vertelde dat dit mensen waren die hun gebeden niet op tijd verrichtten en de roekoe en soedjoed niet volledig deden. Allah ﷻ heeft daarvoor in de volgende vers gewaarschuwd:

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۖ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

Wee (wail) voor de biddende die nalatig is over zijn gebed"

(Soerah al-Maa'oen 4-5)

De Boodschapper van Allah ﷻ zei: "We kwamen langs een groep mensen die hongerig, dorstig en naakt was. De engelen joegen hen naar het eten en drinken van de hel, zoals een herder het vee opjaagt. Ik vroeg aan Djibriel عليه السلام over hen. Hij zei dat dit mensen waren die geen zakaat (armenbelasting) over hun rijkdom eruit haalden en ze toonden geen mededogen aan de armen, Allah ﷻ heeft vermeld:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

En degenen die goud en zilver ophopen en het niet voor de zaak van Allah besteden, deel hen het nieuws van een pijnlijke straf"

(Soerah at-Tauba 34)

De Boodschapper van Allah ﷻ zei: "We kwamen langs een andere groep mensen. Voor hen lag aan één kant allerlei reine voedsel en aan de andere kant verrotte vlees. De mensen aten van het verrotte vlees en raakten het reine voedsel niet aan. Djibriel عليه السلام vertelde dat dit mannen en vrouwen zijn die in plaats van hun toegestane (halaal) levensgezel naar het verbodene (haram) gingen (met andere woorden overspel pleegden). Allah ﷻ heeft vermeld:

الْحَبِيبَاتُ لِّلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِّلْحَبِيبَاتِ

De slechte vrouwen zijn voor de slechte mannen en de slechte mannen zijn voor de slechte vrouwen"

(Soerah an-Noer 26)

De Boodschapper van Allah ﷻ zei: "Ik zag een groep mensen die op zitplaatsen van vuur werd gezet en er waren klauwen van stekels die naar hun lichamen en kleding grepen en er stukken van afhaalden. Djibriel عليه السلام vertelde dat dit mensen waren die langs de weg plaatsnemen om voorbijgangers lastig te vallen, door hen uit te lachen of met hun ogen te wenken. Allah ﷻ heeft vermeld:

وَيَلُّ لِكُلِّ هُمْزَةٍ لُّمَزَةً

Wee (wail) voor elke lasteraar"

(Soerah al-Hoemaza 1)

De Boodschapper van Allah ﷻ zei: "We kwamen langs een groep vrouwen wiens gezicht zwart en de ogen blauw waren. Ze werden kleding van vuur aangedaan en de engelen sloegen hen met zweepen van vuur. Djibriel عليه السلام zei dat dit vrouwen waren die hun mannen ontevreden maakten. Allah ﷻ heeft vermeld:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

Mannen zijn voogden over de vrouwen"

(Soerah an-Nisa 34)

De Boodschapper van Allah ﷻ zei: "Ik zag een heel grote groep mensen die in een vallei van vuur gevangen werd gehouden. Het vuur verbrandde hen tot as. Daarna werden ze weer heel en vervolgens werden ze weer verbrand en zo ging het door. Ik vroeg aan Djibriel عليه السلام wie deze mensen waren. Hij antwoordde dat dit mensen zijn die ongehoorzaam en brutaal aan en naar hun ouders waren. Allah ﷻ heeft vermeld:

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ ۚ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

En zeg geen 'oef' tegen hen en snauw hen niet af en spreek hen genereus (liefdevol) aan"

(Soerah al-Israa 23)

Gepubliceerd**door:**

**Imtiaz Akbarkhan,
Imaam en Khateeb
Moskee Al Firdaus
Lelystad.**

Tot zover over de gebeurtenissen tijdens de Meraadj-un-Nabi ﷺ. Deze gezegende Hemelreis heeft plaatsgevonden op de 27ste nacht van deze islamitische maand; Rajab. Volgens de Gregoriaanse kalender valt dat dit jaar op 28 Februari in de avond, na maghrib. Door het hele land zullen er door verschillende moskeeën bijeenkomsten gehouden worden ter gelegenheid van de Meraadj-un-Nabi ﷺ. Het is belangrijk dat wij deze bijeenkomsten bijwonen. Ter vergroting van onze kennis. Ter versterking van onze Imaan.

De Profeet ﷺ heeft gezegd: “Als iemand vast op de 27ste van Rajab, zal hij beloond worden met dezelfde beloning die verdiend kan worden met het vasten van 60 maanden.”

**Taal, grammatica
en
spellingscontrole
door:**

**Yasmin
Akbarkhan,
Naaznien
Abdulkadir-
Saboerali,
Shagufta
Akbarkhan,
Haroen Jahangier.**

In een andere hadith heeft de Profeet ﷺ gezegd: In de maand Rajab is er een speciale dag en een speciale nacht. Als iemand vast tijdens die dag en wakker blijft (in aanbidding) tijdens die nacht, dan zal hij worden beloond met dezelfde beloning die verdiend kan worden met het vasten van 100 jaren en het wakker blijven gedurende diezelfde periode (100 jaren).

Laten we deze zegenrijke dag en nacht niet zomaar aan ons voorbij laten gaan. Wij zijn allen in nood van zegeningen en beloningen en vergiffenis van onze zonden. Deze nacht is een kans voor ons om onszelf dichterbij bij onze Heer te brengen. Moge Allah ﷻ ons de motivatie en de kracht geven om bijeenkomsten bij te wonen, de nacht zoveel mogelijk in aanbidding door te brengen en de volgende dag te vasten voor de tevredenheid van Allah ﷻ. Aameen.

Antwoord vorige uitgave

Hoe heet de langste soerah in de Qurán?

De tweede Soerah van de heilige Qurán, soerah al - Baqarah, is de langste Soerah van de Qurán.

Vraag

Hoeveel sadjah's zijn er in de heilige Qurán?