

Moharram

Belangrijke data

> 01- Nieuwjaar

> 10- Shahadat Imam
Hoessein رضي الله عنه

> 10- Aashoera

> 28- Yaum e Wisaal
Makhdoom Syed Ashraf
Jahangier Simnanie رحمة
الله عليه

Islamitische Nieuwsbrief

JAARGANG 4, UITGAVE I

Qurán

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتْنِهِ لَا أْبْرُحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ۖ فَلَمَّا
بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ۖ فَلَمَّا جَاوَزَا
قَالَ لِفَتْنِهِ ءَاتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ۖ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْيَيْنَا إِلَى
الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَنِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ ۖ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ
فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ۖ قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَأَرْتَدَّا عَلَىٰ ءَأْتَارِهِمَا قَصَصًا ۖ

Soerah al-Kahf 60-64

En herinner; toen Moesa tegen zijn dienaar zei: 'Ik zal niet ophouden totdat ik daar ben waar twee zeeën zijn samengekomen, of ik ga eeuwig verder.' Toen ze de ontmoetingsplaats van twee zeeën bereikten, vergaten ze hun vis, en deze vond zijn weg naar de zee, een ondergrondse doorgang makend. Vervolgens toen ze die plek voorbij waren, zei Moesa tegen zijn dienaar: 'Breng ons ontbijt (de gebraden vis), we hebben ongetwijfeld grote ontberingen doorgemaakt tijdens deze reis.' Hij (de dienaar) zei: 'Ziet u, het is zo dat toen we bij die rots aan het uitrusten waren, ben ik ongetwijfeld vergeten om u over de vis te vertellen, en het is de satan (duivel) die het mij heeft laten vergeten om u te vertellen dat de vis zijn weg naar de zee heeft gemaakt, het is vreemd.' Moesa zei: 'Dat is wat we wilden', en ze keerden toen terug hun voetsporen volgend.

Bovenstaande verzen zijn uit de achttiende soerah van de heilige Qurán, soerah al-Kahf (de Grot). De benaming is vanwege het verhaal van de 'Ashaabe Kahf' (metgezellen van de grot) dat onder andere in deze soerah wordt verteld.

Wordt vervolgd op blz. 4

Hadith

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَعْقُدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ، يَضْرِبُ عَلَى كُلِّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ، فَذَكَرَ اللهُ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنِ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنِ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلَّا أَصْبَحَ حَبِيبَ النَّفْسِ كَسَلَانَ. (متفق عليه)

Overgeleverd door hazrat Aboe hoerairah رضي الله عنه hij zei, de Boodschapper van Allah ﷺ zei: "Satan legt drie knopen op het achterhoofd van een ieder van jullie als hij slaapt. Bij elke knoop leest en blaast hij de volgende woorden uit: 'De nacht is lang, dus blijf slapen.' Wanneer men wakker wordt en Allah gedenkt, wordt één knoop losgemaakt; en wanneer men de wassing (woedoe) verricht, wordt de tweede knoop losgemaakt, en wanneer men het gebed (Fadjr) verricht, wordt de derde knoop losgemaakt en staat men 's morgens energiek op met een goed hart; anders staat men lui en met een ondeugend hart op."

IN DEZE UITGAVE:

Qurán 1

Hadith 1

Eén van de prominente vrouwen in de Islam.. 2

Vervolg Qurán tafseer.. 3
Hazrat Moesa en hazrat Khizr عَلَيْهِمَا السَّلَام

Wie is Khizr عَلَيْهِ السَّلَام ? 6

De boodschap van Imam Hoessein رضي الله عنه 6

Het Kinderhoekje 7

Eén van de prominente vrouwen in de Islam..

De moeders van de gelovigen (*Oemmahatoel Moe'minien*) رضى الله عنهم genieten een verheven en vooraanstaande status door hun relatie met de Leider der werelden, Moehammad ﷺ. Hele verzen in de Qurán zijn geopenbaard ter ere van hen رضى الله عنهم en om hun superioriteit en verhevenheid uit te drukken.

Allah ﷻ zegt:

يٰۤاَيُّهَا النِّسَاءُ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۗ
'O vrouwen van de Profeet! Jullie zijn niet zoals andere vrouwen...'
[Surah al-Ahzab 32]

En in een andere vers van de Heilige Qurán zegt Allah ﷻ:

وَأَزْوَاجُهُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ
'En zijn echtgenoten zijn hun moeders (van de gelovigen)'
[Surah al-Ahzab 6]

De gehele Oemmah is het er over eens dat de nobele vrouwen van de Boodschapper van Allah ﷻ overeen komen met onze biologische moeders in twee aspecten:

- Het eerste is dat trouwen met hen Haraam is.
- Het tweede is dat wij voor hen respect en eerbied dienen te hebben zoals we dat ook voor onze biologische moeders dienen te hebben – in feite zelfs meer dan dat.

Echter, de regelgeving met betrekking tot het kijken naar hen رضى الله عنهم of het alleen zijn met hen رضى الله عنهم is niet hetzelfde als bij onze biologische moeders. De Heilige Qurán vermeld immers:

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ۗ
'En wanneer je hen iets vraagt om te gebruiken, vraag het ze van achter een scherm.'
[Surah al-Ahzab 53]

Het is een gelovige man toegestaan om te kijken naar, te zitten en te praten met zijn moeder in privé. Het is hem echter verboden om te kijken naar de vrouwen van de Boodschapper van Allah ﷻ en om met hen in privé te zitten.

Deze bevelen gelden voor alle vrouwen van de Boodschapper van Allah ﷻ, ongeacht of zij eerder of later dan hij ﷺ zijn heengegaan. Ze zijn allemaal de moeders van de Oemmah en zij verdienen het uiterste respect en eerbied, zelfs meer dan onze eigen moeders.

Er is geen onenigheid over dat Sayyidah Khadidjah رضى الله عنها de eer van eerste vrouw van de Boodschapper van Allah ﷻ bezit. Tijdens zijn ﷺ huwelijk met haar heeft hij ﷻ geen andere vrouw gehuwd.

Sayyidah Khadidjah رضى الله عنها

Sayyidah Khadidjah رضى الله عنها was de eerste vrouw van de Boodschapper van Allah ﷻ. Haar vaders naam was Khoewaylid ibn Asad en haar moeders naam was Fatimah bint Za'idah.

Sayyidah Khadidjah رضى الله عنها behoorde tot een invloedrijke, rijke, vooraanstaande en gerespecteerde familie van de Qoeraish. De titel van '*al-Tahierah*' (de Pure en Kuize) was haar gegeven door de bewoners van Makkah wegens haar bescheidenheid en vroomheid. Bij het zien van het verheven karakter en het mooie gelaat van de Boodschapper van Allah ﷻ, sprak Sayyidah Khadidjah رضى الله عنها haar wens uit om met hem ﷻ te trouwen.

Imam ibn al-Athir رحمه الله عليه en Imam al-Dhahabie رحمه الله عليه hebben beide vermeld dat de gehele Oemmah het erover eens is dat Sayyidah Khadidjah رضى الله عنها de eerste persoon was die zich bekeerde tot de Islam en die comfort en troost bood aan de Boodschapper van Allah ﷻ toen iedereen zich tegen hem ﷻ keerde tijdens de wederkomst van de Islam.

De manier waarop zij رضى الله عنها standvastig de Boodschapper van Allah ﷻ steunde, haar rijkdom en leven opofferde voor de Boodschapper van Allah ﷻ, is ongeëvenaard onder alle vrouwen van de Boodschapper van Allah ﷻ (*al-Azwaaj al-Moetahharaat*). Om deze reden houdt zij رضى الله عنها een onderscheidende status tussen hen.

Imam Walie al-Din al Iraqie رحمه الله عليه vermeldt dat de meest correcte en verkozen mening is dat

Sayyidah Khadidjah رضى الله عنها de meest excellente en verhevende is onder alle Oemmahatoel Moe'minien, Moeders van de gelovigen.

Er zijn vele ahadith overgeleverd over haar uitmuntendheid en haar adellijke status:

Sayyidoena Aboe Hoerairah رضى الله عنه heeft overgeleverd dat Sayyidoena Jibriël عَلَيْهِ السَّلَام eens kwam bij de Boodschapper van Allah ﷺ en zei: 'Khadidjah komt bij jou met een kom vleessoep (of enig ander eten of drinken). Wanneer zij bij jou aankomt, breng bij haar de groet van haar Heer en van mij over, en geef haar het goede nieuws dat voor haar een paleis is gemaakt van uitgeholde parels (qasab) in het Paradijs, waar geen lawaai zal zijn, noch enige moeilijkheid.' [Sahieh al-Boekharie]

Imam Ahmad, Aboe Dawoed en al-Nasa'i رحمه الله عليه hebben vermeld dat Sayyidoena Abd-Allah ibn Abbas رضى الله عنهما heeft vermeld dat de meest superieure van alle vrouwen van het Paradijs zijn Sayyidah Khadidjah رضى الله عنها, Sayyidah Fatimah رضى الله عنها, Sayyidah Maryam رضى الله عنها en Sayyidah Asiya رضى الله عنها. [al-Zoerqanie]

Sayyidah Khadidjah رضى الله عنها hield een speciale plek in het hart van de Boodschapper van Allah ﷺ. Het is overgeleverd dat de Boodschapper van Allah ﷺ heeft gezegd: 'Haar liefde werd in mijn hart gevoed door Allah.'

Eens, toen Sayyidah A'ishah رضى الله عنها de Boodschapper van Allah ﷺ uitbundig Sayyidah Khadidjah رضى الله عنها hoorde prijzen, zei zij رضى الله عنها ambitieus: 'Allah heeft jou nu een betere echtgenote geschonken!' Hierop antwoorde de Boodschapper van Allah ﷺ: 'Bij Allah! Nee, ik heb nog geen betere echtgenote gevonden dan zij. Zij geloofde in mij en accepteerde dat ik werkelijk een Profeet en een Boodschapper van Allah was toen iedereen, zelfs mijn eigen familieleden, mij verwierpen. Zij omarmde de Islam, spendeerde al haar rijkdom en wereldse goederen om mij te steunen in het verkondigen van dit geloof; en dit in een tijd waarin de gehele wereld tegen mij was gekeerd. En het is middels haar dat Allah mij heeft gezegend met kinderen.' [al-Zoerqanie]

Sayyidah A'ishah رضى الله عنها heeft ook vermeld: "Van de vrouwen van de Boodschapper van Allah ﷺ, streefde ik het meest ernaar om te lijken op Khadidjah; ook al had ik haar nooit gezien. Dit was omdat de Boodschapper van Allah ﷺ haar vaak en liefdevol herdacht. Wanneer hij ﷺ een schaap slachtte, zou hij ﷺ verzeiken dat een deel van het vlees naar haar dierbaren werd gebracht. Soms zou ik zeggen: '(Je behandelt Khadidjah in zo een manier) alsof er geen andere vrouw op aarde is behalve Khadidjah!' Daarop antwoordde hij ﷺ dan: (Ja!) Inderdaad, ze was zo .. , voorzeker ze was zo-en-zo.. Het is middels haar dat Allah mij gezegend heeft met kinderen.'" [al-Boekharie]

Al-Tabarani رحمه الله عليه vermeldt, overgeleverd door Sayyidah A'ishah رضى الله عنها dat de Boodschapper van Allah ﷺ eens Sayyidah Khadidjah رضى الله عنها een druif uit het Paradijs te eten gaf. Deze hadith is ook opgenomen door Imam al-Suhayli. [al-Zoerqanie]

Sayyidah Khadidjah رضى الله عنها was gezegend met het dienen van de Boodschapper van Allah ﷺ voor 25 jaren. Ze is heengegaan in Makkah op de leeftijd van 65 jaar, in de maand Ramadaan, 3 jaren vóór de Hijrah. Haar rustplek ligt in Jannat al Ma'la en het was de Boodschapper van Allah ﷺ zelf die haar in haar rustplek heeft laten zakken. De salaatoel Janazah is niet voor haar رضى الله عنها verricht, omdat dit toen nog niet voorgeschreven was in de Shari'ah. [al-Zoerqanie]

Vervolg Tafseer... Hazrat Moesa en hazrat Khizr عَلَيْهِمَا السَّلَام

Deze verzen (60 t/m 82) gaan echter over het verhaal van Moesa en Khizr عَلَيْهِمَا السَّلَام (op onze geliefde Profeet en op hen doeroed en salaam). Allah ﷻ heeft in deze 23 verzen, waarvan ik maar de eerste vijf op pagina 1 met de vertaling heb geplaatst, het verhaal van Moesa en Khizr عَلَيْهِمَا السَّلَام in het kort samengevat. De details ervan worden door de Boodschapper van Allah ﷺ in meerdere ahaadith, onder andere in Boekharie sharief en Moeslim sharief vermeld.

Het is overgeleverd door hazrat Oebai ibn Kaáb رضى الله عنهما, hij zei dat de Boodschapper van Allah ﷺ hen op een dag vertelde over Moesa عَلَيْهِ السَّلَام. Hij was een keer een prachtige, eloquente toespraak aan het houden. Tijdens de toespraak werd hem gevraagd wie op dit moment in de wereld de meeste kennis heeft. Moesa عَلَيْهِ السَّلَام antwoordde zonder aarzelen: 'Ik'. Allah ﷻ corrigeerde hem hierop voor het feit dat

hij zonder enig aarzeling 'Ik' zei in plaats van de kennis hiervan te verwijzen naar Allah ﷻ. Dus Allah ﷻ zei: 'Waarom heb je niet gezegd dat Allah ﷻ beter weet wie op dit moment in de wereld de meeste kennis heeft.' Vervolgens zei Allah ﷻ: 'Een dienaar van mij, die woonachtig is waar twee zeeën (of rivieren) bij elkaar komen (Madjma-oel-Bahrain), heeft meer kennis dan jij.' Moesa عَلَيْهِ السَّلَام zei: 'O mijn Heer, hoe kan ik deze persoon ontmoeten?' Allah ﷻ zei: 'Als je hem wilt gaan ontmoeten, dan moet je een hele gebraden vis als ontbijt meenemen voor onderweg, waar je deze vis kwijt zult raken, weet dan dat daar de verblijfplaats is van deze persoon.'

Moesa عَلَيْهِ السَّلَام maakte een vis klaar en zette deze in zijn ontbijttrommel en vertrok samen met een metgezel (Yoehsa' ibn Noen) عَلَيْهِ السَّلَام. Zijn ontbijttrommel oftewel koffer, want deze was nogal groot - er zou ongeveer 60 kilo's aan voedsel in kunnen passen - gaf hij aan zijn metgezel om te dragen en attenderde hem erop dat deze reis heel lang kon worden en dat hij niet in paniek moest raken of ongerust moest worden. Hij zei: 'Hetgeen en de persoonlijkheid waarvoor ik deze zoektocht ben begonnen is voor mij heel erg belangrijk en gezegend en geen reis is daarvoor voor mij te lang of te moeilijk. Ik heb dus besloten om te blijven lopen totdat ik mijn doel (Madjma-oel-Bahrain) heb bereikt, al moet ik daarvoor eeuwig lopen (vers 60). Kortom, ik zal niet terugkeren voordat ik mijn doel heb bereikt.'

Nadat ze enkele dagen hadden gelopen, ondertussen stoppend, rustend en van het vis etend, kwamen ze op de plek waar de twee oceanen/rivieren bij elkaar kwamen. Ze stopten hier om wat uit te rusten. Ze namen plaats op een rots langs het stromend water en Moesa عَلَيْهِ السَّلَام viel hier in slaap. Hazrat Yoehsa' bleef wakker, hij liep een beetje heen en weer en ging vervolgens in het stromend water woedoe maken. Hij was daar nog mee bezig toen hij zag dat de gebraden vis, die in de ontbijttrommel zat en waarvan ook een deel gegeten was, uit de trommel spartelend levend werd en vervolgens in het water sprong. De vis maakte een tunnelachtige spoor achter zich (vers 61). Hazrat Yoehsa' vond dit heel verbazingwekkend, maar hij vond het niet nodig om hazrat Moesa عَلَيْهِ السَّلَام hiervoor wakker te maken. Hij dacht als hazrat Moesa عَلَيْهِ السَّلَام zelf wakker wordt dan zal ik het hem vertellen. Hij maakte zich ook geen zorgen om het feit dat hun ontbijt was gevlucht. Toen Moesa عَلَيْهِ السَّلَام wakker werd begonnen ze weer verder te lopen en hazrat Yoehsa' was het incident met de vis helemaal vergeten. Toen ze weer een tijdje hadden gelopen zei hazrat Moesa عَلَيْهِ السَّلَام tegen zijn metgezel: 'Breng ons het eten (de vis), deze reis is heel vermoeiend geweest' (vers 62). Hazrat Yoehsa' zei: 'Ziet u, het is zo dat toen we bij die rots aan het uitrusten waren, ben ik ongetwijfeld vergeten om u over de vis te vertellen, en het is de satan (duivel) die het mij heeft laten vergeten om u te vertellen dat de vis zijn weg naar de zee heeft gemaakt, het is vreemd' (vers 63). Moesa عَلَيْهِ السَّلَام zei: 'Dat is wat we wilden.' oftewel 'Dat is de plek waar we naar op zoek waren, waarvoor wij deze hele reis hebben afgelegd.' En ze keerden terug hun voetsporen volgend (vers 64).

Volgens de geleerden had Moesa عَلَيْهِ السَّلَام zijn metgezel over het doel van deze reis niet goed ingelicht. Hij had alleen maar verteld dat ze naar de Madjma-oel-Bahrain moeten. Dat het verdwijnen van de vis een teken zou zijn dat ze de juiste plaats hebben bereikt, had hij niet verteld. En Moesa عَلَيْهِ السَّلَام wist zelf ook niet dat de vis op deze manier (levend) zou verdwijnen. Hij had daarom de buik van de vis openge-sneden, alle darmen en dergelijke verwijderd, flink zout erop gedaan en gebraden en onderweg zelfs daaruit gegeten.

Toen ze weer terugkwamen op de plek waar de vis op een bijzondere manier was verdwenen zat daar een man met een deken over zich. Hazrat Moesa عَلَيْهِ السَّلَام begroette hem met de Salaam en Hazrat Khizr عَلَيْهِ السَّلَام beantwoorde zijn groet. Hazrat Moesa عَلَيْهِ السَّلَام zei: 'Ik ben Moesa.' Hazrat Khizr عَلَيْهِ السَّلَام vroeg: 'Moesa van het volk Israel?' Hij عَلَيْهِ السَّلَام antwoordde: 'Ja, inderdaad, ik ben naar u toe gekomen zodat u mij iets van de kennis kunt leren die aan u is gegeven.' Hazrat Khizr عَلَيْهِ السَّلَام zei: 'O Moesa, Allah de Almachtige heeft mij een soort kennis gegeven die jij niet kent, en Hij heeft jou een soort kennis gegeven waarvan ik me niet bewust ben.' Hazrat Moesa عَلَيْهِ السَّلَام vroeg hem toestemming of hij hem mag volgen zodat hij wat uit de kennis van hem kon leren (vers 66). Hazrat Khizr عَلَيْهِ السَّلَام zei: 'U zult geen geduld kunnen opbrengen en hoe kunt u geduld opbrengen over zaken waarvan u geen kennis heeft?' (vers 67, 68). Moesa عَلَيْهِ السَّلَام zei: 'U zult mij In Shaa Allah heel geduldig vinden en ik u zal nergens in ongehoorzamen' (Vers 69).

Hazrat Khizr عَلَيْهِ السَّلَام zei: 'Als u mij toch wilt volgen dan moet u mij geen vragen stellen over iets totdat ik u zelf daarover vertel' (vers 70).

Vervolgens vertrokken ze langs de zee en even later kwam er een boot langs. Hazrat Khizr عَلَيْهِ السَّلَام vroeg aan de mensen of ze hun ook in de boot kunnen nemen tegen een vergoeding. De mensen herkenden hazrat Khizr عَلَيْهِ السَّلَام en zeiden dat ze hen in de boot zullen nemen maar er geen vergoeding voor zullen nemen.

Terwijl ze in de boot zaten kwam er een kleine vogel aangevlogen en ging op de rand van de boot zitten en pikte met zijn snavel één of twee keer in het water. Hazrat Khizr عَلَيْهِ السَّلَام zei tegen hazrat Moesa عَلَيْهِ السَّلَام : 'Uw kennis en mijn kennis hebben uit de kennis van Allah ﷻ zoveel verminderd als deze vogel water heeft genomen uit de zee.' Met andere woorden zoals het water van de zee niet vermindert door er twee druppels er uit te nemen, vermindert de Kennis van Allah ﷻ ook nooit. Of het kan ook betekenen dat de verhouding tussen de kennis van Moesa عَلَيْهِ السَّلَام en Khizr عَلَيْهِ السَّلَام en de Kennis van Allah ﷻ net als twee druppels water en de zee is.

Hazrat Khizr عَلَيْهِ السَّلَام pakte een bijl en hakte daarmee een plank van de boot eraf, hazrat Moesa عَلَيْهِ السَّلَام kwam er pas achter toen de plank voor zijn voeten viel. Hij vroeg aan Khizr عَلَيْهِ السَّلَام : 'Wat heeft u gedaan? Deze mensen hebben ons zonder vergoeding in hun boot genomen en u heeft een plank ervan eraf gehakt zodat de inzittenden zullen verdrinken? U heeft een heel slechte daad begaan' (vers 71). Hazrat Khizr عَلَيْهِ السَّلَام antwoordde: 'Had ik u niet verteld dat u geen geduld zou kunnen opbrengen?' (vers 72). Hazrat Moesa عَلَيْهِ السَّلَام verontschuldigde zich en zei: 'Houd mij niet aan voor wat ik vergeten ben en maak het mij niet moeilijk' (vers 73).

Ze gingen verder en toen ze uit de zee kwamen, kwamen ze langs een jongen die samen met andere kinderen aan het spelen was. Hazrat Khizr عَلَيْهِ السَّلَام gaf de jongen een klap waardoor zijn hoofd van zijn lichaam af kwam. Deze gruwelijke tafereel aanschouwend verloor Moesa عَلَيْهِ السَّلَام zijn geduld en zei op een stevige toon: 'U heeft een reine ziel gedood zonder dat hij iemand gedood had? U heeft een heel slechte daad begaan, wat niet toegestaan is' (vers 74). Hazrat Khizr عَلَيْهِ السَّلَام zei nogmaals: 'Had ik u niet verteld dat u geen geduld zou kunnen opbrengen?' (vers 75). Hazrat Moesa عَلَيْهِ السَّلَام zei: 'Als ik u hierna nog iets vraag, houd mij dan niet bij u; ongetwijfeld uw excuus is al vervuld van mijn kant' (vers 76), met andere woorden: 'Ik heb u al genoeg redenen gegeven om mij niet bij u te houden.'

Vervolgens gingen ze weer verder totdat ze bij een dorp aankwamen. Ze boden zich als gasten aan zodat ze wat eten konden krijgen, maar de dorpelingen weigerden hen als gasten te ontvangen en gaven hen geen eten. In het dorp kwamen ze langs een muur die op het punt stond om te vallen. Hazrat Khizr عَلَيْهِ السَّلَام zette met zijn hand de muur recht zodat het niet meer kon vallen. Hazrat Moesa عَلَيْهِ السَّلَام zei: 'Deze mensen hebben ons niet als gast geaccepteerd en hebben ons geen eten gegeven en u heeft hun vallende muur overeind gezet, als u wou kon u een vergoeding vragen ervoor' (vers 77). Hazrat Khizr عَلَيْهِ السَّلَام zei: 'Dit is de scheiding tussen u en mij en nu zal ik u die zaken uitleggen waarvoor u geen geduld kon opbrengen.'

Wat betreft de boot die ik kapot maakte, die behoorde toe aan bepaalde arme mensen die in de zee werkten en van de inkomsten leefden. Achter hen zat een onrechtvaardige koning die elke perfecte boot met geweld in beslag nam. Ik besloot om het defect te maken, zodat het uit zijn handen blijft. En de jongen die ik vermoordde was een ongelovige (kaafir) van geboorte en zijn ouders hielden grenzeloos van hem en voldeden aan al zijn eisen. Zijn ouders waren vrome moslims, maar de liefde voor de jongen zou hen tot ontrouw aan Allah en tot kufr leiden. Door hem te doden, heb ik zijn ouders van kufr gered en als zijn ouders geduld hebben, zal hun Heer hen in plaats van de jongen een betere, mooiere, zachtaardige, lieve kind (dochter) schenken.

(Volgens verschillende overleveringen, heeft Allah ﷻ hen een tijdje later een dochter geschonken, die met een Profeet عَلَيْهِ السَّلَام trouwde en uit hun kinderen kwamen één of twaalf of zeventig Profeten voort, die honderdduizenden mensen tot het geloof op Allah hebben geleid.)

Die scheve muur behoorde tot twee weesjongens van de stad en daaronder was hun schat en hun vader was een nobele man. Als de muur nu instortte, zouden de mensen van het dorp de schat hebben ingenomen, en dus uw Heer besloot de muur niet te laten vallen voordat die twee kinderen volwassen zouden worden en hun schat zouden kunnen herbergen als een genade van uw Heer, daarom liet ik de muur nu niet vallen. En alles wat ik ook deed was niet mijn eigen wil, maar de wil van Allah de Almachtige.

Hazrat Moesa عَلَيْهِ السَّلَام keerde daarna terug naar zijn thuisland.

Wie is Khizr عَلَيْهِ السَّلَامُ?

Zijn naam is Baliya عَلَيْهِ السَّلَامُ en de naam van zijn vader is Malkaan. Het woord Baliya komt van de Syrische taal die in het Arabisch vertaald wordt als 'Ahmad'. Khizr is zijn titel/bijnaam en dit woord kan op drie manieren worden uitgesproken: 'Khazir, Khizr, Khazr'.

Khizr betekent groen. Waar hij عَلَيْهِ السَّلَامُ ook zat, met zijn zegeningen begon op die plaatsen groen gras te groeien. Als hij عَلَيْهِ السَّلَامُ op droog gras stapte, werd dat gras ook groen en als hij op onvruchtbare grond liep, dan werd die grond vruchtbaar, waarna er vanzelf groenten op groeiden. Daarom begonnen mensen hem Khizr te noemen.

Hij عَلَيْهِ السَّلَامُ behoort tot een zeer adellijke familie en zijn vader en voorvaders waren koningen. Zijn vader was koning van Perzië. Zijn jongere broer hazrat Ilyas عَلَيْهِ السَّلَامُ is ook een Profeet en is ook nog steeds levend. Er zijn echter meningsverschillen onder de geleerden over het feit of hazrat Khizr عَلَيْهِ السَّلَامُ een Profeet is of een Wali (vriend van Allah ﷺ) en ook over het feit of hij nog levend is of niet.

Een deel van de geleerden is van mening dat hazrat Khizr عَلَيْهِ السَّلَامُ een Wali is en geen Profeet. Maar de meerderheid van de geleerden beweren dat hij wel een Profeet is. Zo zeggen sommige geleerden ook dat hij عَلَيْهِ السَّلَامُ niet meer levend is, maar de meerderheid is van mening dat hij عَلَيْهِ السَّلَامُ nog levend is.

Hazrat Khizr عَلَيْهِ السَّلَامُ is één van de vier Profeten aan wie Allah ﷻ leven tot de nabijheid van de Dag des Oordeels heeft geschonken. De andere drie zijn hazrat Ilyas, hazrat Idries en hazrat Isaa عَلَيْهِمُ السَّلَامُ. Deze vier profeten zijn dus nog steeds in leven. Hazrat Khizr en hazrat Ilyas عَلَيْهِمَا السَّلَامُ op de aarde en hazrat Idries en hazrat Isaa عَلَيْهِمَا السَّلَامُ in de hemelen.

De Boodschap van Imam Hoesein رضي الله عنه

Het tragische incident van Karbala heeft vele lessen en boodschappen voor de mensheid. Voor een echte liefhebber (geliefde) van Imam Hoesein رضي الله عنه en zijn missie is het noodzakelijk om al deze lessen in actie te brengen. Dit is het meest gepaste en ware eerbetoon aan Imam Hoesein رضي الله عنه.

1. De meest opvallende boodschap van Imam Hoesein رضي الله عنه uit de bloedige vlakten van Karbala was dat een moslim altijd gehoorzaam moet zijn aan de wil van Allah ﷻ. Regelmatige en stipte uitvoering van de dagelijkse gebeden, ondanks alle moeilijkheden en tegenslag, moet de eerste prioriteit van het leven zijn. Imam Hoeseins oprechte gebeden en smeekbeden in Karbala laten zien dat aanbidding van Allah ﷻ belangrijker zou moeten zijn dan je leven te redden.

2. Een van de belangrijkste lessen van Karbala is het feit dat een moslim altijd moet vertrouwen op kwaliteit in plaats van kwantiteit. Logischerwijs lijkt het belachelijk dat tweeëntwintig personen tegenover een meerderheid van tweeëntwintigduizend mensen staan om te vechten. Maar een moslim neemt nooit een beslissing op basis van materiële meerderheid of minderheid. Hij beslist de zaken altijd op grond van geestelijke en morele waarden die werkelijke macht vormen. Aanhangers van Yazid لعنة الله عليه daagden imam Hoesein رضي الله عنه uit met mankracht. Imam Hoesein رضي الله عنه nam de uitdaging aan en bewees dat overwinning altijd van kwaliteit is. De slag bij Karbala was een confrontatie tussen deze twee verschillende krachten (kwaliteit en kwantiteit). Imam Hoesein رضي الله عنه en zijn volgelingen waren uniek in hun spirituele en morele waarden. Yazid en zijn volgelingen waren trots op wapens en voorzieningen. Imam Hoesein رضي الله عنه had de meerderheid van perfectie en deugden. Yazid had de meerderheid van mankracht. In Karbala vond de strijd van deze twee machten plaats en het resultaat toonde aan dat kwaliteit won ten opzichte van kwantiteit. Imam Hoesein leeft, zelfs nadat hij is gemarteld, in de pagina's van de geschiedenis en in de harten en geesten van vrome moslims. Yazid verloor de oorlog, zelfs nadat hij het hoofd van Imam Hoesein رحمه الله had afgehakt, en hij wordt niet langer met genegenheid herinnerd. Nawfal ibn Abi al-Furāt رحمه الله zei: Ik was bij Umar ibn Abd al-Aziz رحمه الله toen een man Yazid noemde en zei: 'Amir al-Moe'minien (de leider van de gelovigen) Yazid ibn Mu'awiya' Umar ibn Abd al-Aziz werd woedend en zei: 'Noem je

hem de leider van de gelovigen?' Umar beval toen dat hij twintig zweepslagen moest krijgen.

Imam Boekharie رحمه الله عليه vermeldde in zijn boek Tarikh Kabir de biografische gegevens van 213 mensen genaamd Yazid. Maar hij maakte geen melding van Yazid ibn Moe'awiya. Dit suggereert op zichzelf al impliciet dat hij het vermelden niet waard was en dat zijn naam synoniem was geworden met bedrog, onfatsoenlijkheid en schande.

3. Imam Hoesein رضي الله عنه leerde ons ook om te vechten tegen alle soorten sektarisme gebaseerd op taal, racisme, huidskleur en nationaliteit. Voor een moslim is het meten van goed en kwaad op dergelijke gronden absoluut verkeerd. Imam Hoesein رضي الله عنه en Yazid behoorden allebei tot hetzelfde land en de taal die door beiden werd gesproken was Arabisch. Maar als rechtmatige moslim toonde Imam Hoesein رضي الله عنه geen gunst aan Yazid ondanks regionale en talige eenheid. Het laat zien dat op de weg van Allah ﷻ taal, ras en nationaliteit niet meetellen. Wat wel telt is vroomheid en godsbewustzijn.

4. Door te weigeren toe te geven aan de eisen van de tiran Yazid, leerde Imam Hoesein رضي الله عنه ons de onschatbare les dat de islam geen onrecht, onderdrukking en kwaad tolereert. En dat een openlijke zondaar niet als leider geaccepteerd kan worden.

In shaa Allah, tot de Dag des Oordeels, zal de naam Hoesein رضي الله عنه voortleven om moed, onverschrokkenheid, ongeëvenaarde toewijding en vroomheid aan te duiden.

Het Kinderhoekje

Zayd رضي الله عنه, de jonge dienaar..

Kleine Zayd رضي الله عنه, die pas 8 jaar oud was, huilde zijn hart uit, want hij رضي الله عنه was ver weg van zijn huis en alleen. Bandieten hadden hem van zijn familie ontvoerd en meegenomen naar een plek die hij رضي الله عنه niet kende. Ze wilden geld verdienen door hem aan rijke mensen te verkopen.

Zayd رضي الله عنه was dagenlang hongerig, dorstig en voelde zich ellendig. Slavenhandelaren hadden met niemand medelijden en ze kenden ook geen genade voor iemand. Ze werden verteerd door de liefde voor geld. Zayd رضي الله عنه was bang dat zijn meester een slecht mens zou zijn. Hij was woedend op de mensen die hem van zijn familie hadden gescheiden.

Die dag, terwijl Zayd رضي الله عنه met droevige ogen naar de menigte keek, kwam een opgewekte man, Hakim ibn Hizam, naar hem toe. 'Hoe heet je, zoon?', vroeg hij. 'Zayd, meneer', antwoordde hij. 'Wat is je vaders naam?' 'Harithah, meneer.' Bij het uitspreken van de naam van zijn vader voelde Zayd رضي الله عنه zich erg verdrietig. Hij voelde een diepe steek van ellende toen hij zich realiseerde dat hij zo ver van hem verwijderd was. Deze keer vroeg de man: 'Heb je honger?' Zayd knikte met zijn hoofd en bleef stil. Hij had al dagen niet goed gegeten. Hij verlangde naar iemand die hem van daar zou redden. Hakim ibn Hizam had ontzettend veel medelijden met Zayd رضي الله عنه en zei: 'Wil je met me meekomen om wat te eten?' Zayd رضي الله عنه begon Hakim ibn Hizam aardig te vinden. 'Ik zou graag met je meegaan, ook al is er geen eten', zei hij. Hakim ibn Hizam betaalde 400 dirhams aan de handelaren voor Zayd رضي الله عنه. Hij hield Zayd's hand vast. Ze liepen samen en kwamen bij een huis. Dat was het huis van Sayyidah Khadidjah رضي الله عنها. Hakim ibn Hizam klopte op de deur en kort daarna verscheen Sayyidah Khadidjah aan de deur. Hakim ibn Hizam zei: 'O dochter van mijn oom! Hier is de helper die ik voor je heb gekocht.' Sayyidah Khadidjah رضي الله عنها streelde Zayd's hoofd en nodigde hem uit in haar huis.

Zayd رضي الله عنه voelde zich veilig bij deze goedgehartige mensen en zijn verdriet werd verlicht. Na een tijdje gingen ze zitten voor een heerlijke keuze aan voedsel en aten ze met plezier.

Wordt vervolgd..

1.1 Onze religie



Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** is onze Schepper, Degene Die de aarde, de maan, de zon, de sterren en het hele universum heeft geschapen. Hij **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** heeft ook iedereen geschapen.

De profeten **عَلَيْهِمُ السَّلَام** zijn de beste van de hele schepping. Sayyidoena Moehammed **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** is de beste van alle profeten.

We houden van alle profeten. De meest geliefde bij ons is echter Sayyidoena Moehammed **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**.

De Islam is onze religie en wij zijn moslims. Ons boek is de Heilige Koran, die werd geopenbaard aan Sayyidoena Moehammad **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**.

1.2 De 5 zuilen van de Islam

Onze religie is gebaseerd op 5 zuilen (pilaren). Dat zijn:

1. De 1e pilaar – De Shahada (Getuigenis of Geloofsbelijdenis)

Dit is te geloven dat er geen god is behalve Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** en Sayyidoena Moehammed **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** is Zijn Boodschapper.

2. De 2e pilaar – De Salaah (Het gebed)

Alle moslims moeten 5 keer per dag bidden. Het gebed werd aan Sayyidoena Moehammed **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** als een geschenk gegeven door Allah.

3. De 3e pilaar – De Sawm (Het vasten)

Alle moslims moeten in de maand Ramadaan vasten.

4. De 4e pilaar - Zakaah (Het geven van aalmoezen oftewel armenbelasting)

We moeten proberen iedereen te helpen en geld te geven aan de arme moslims. Alle rijke moslims moeten eenmaal per jaar zakaah/zakaat betalen aan arme moslims.

5. De 5e pilaar – De Hadj (De bedevaart)

Alle moslims moeten (minstens) één keer in hun leven naar Mekka reizen om de hadj te verrichten.



Gepubliceerd door:
Imtiaz Akbarkhan,

Imaam en Khateeb Moskee Al
Firdaus Lelystad.

E-mail:
Imtiaz.Akbarkhan@gmail.com

**Taal, grammatica en
spellingscontrole door:**
Yasmin Akbarkhan,
Naaznien Abdulkadir-
Saboerali,
Shagufta Akbarkhan,
Haroen Jahangier.

