

## Djamadie-oel-Oelaa

Belangrijke data

> 08 - De Slag van Moe'tah

> 29 - Yaum-e-wiesaal Khalid ibn Walied رضي الله عنه

# Islamitische Nieuwsbrief

JAARGANG 4, UITGAVE 5

## Qurán

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ○ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ○ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِالْغَيْبِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ ○ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ○

Soerah an-Nahl 5-8

En het vee heeft Hij geschapen, waarvan je warmte en nut hebt, terwijl je er ook van als voedsel gebruikt. En er is schoonheid in voor u wanneer je het 's avonds naar huis drijft en wanneer je het 's morgens laat weiden. En zij dragen uw lasten naar een land, dat je niet zonder grote moeilijkheid (voor uzelf) zou kunnen bereiken. Voorzeker, uw Heer is Liefderijk, Genadevol. En paarden en muilieren en ezels (heeft Hij) geschapen, opdat je er op mag rijden en tot sieraad (voor u). En Hij zal ook wat je nog niet kent scheppen.

In deze verzen uit soerah An-Nahl (de bijen) heeft Allah سبحانه وتعالى alle vervoermiddelen, die op de tijd van openbaring al aanwezig waren en die nog moesten komen, benoemd.

Ten tijde van de openbaring van de Heilige Qurán waren er vier dieren die in het algemeen werden gebruikt voor vervoer en transport, namelijk: kamelen, paarden, muil-ezels en ezels. Dus deze vier dieren zijn in de Heilige Qurán expliciet genoemd.

Wordt vervolgd op blz. 3

### IN DEZE UITGAVE:

Qurán 1

Hadith 1

Eén van de prominente vrouwen in de Islam.. 2

Vervolg Qurán tafseer.. 3  
Alle vervoersmiddelen worden in de heilige Qurán genoemd

Het Kinderhoekje: 5

Sayyidoena Hasan en Hoesein رضي الله عنهما 5

De Ark van Sayyidoena Noeh عليه السلام 6

## Hadith

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالْبِشْرُ يُرَى فِي وَجْهِهِ ، فَقُلْنَا : إِنَّا لَنَرَى الْبِشْرَ فِي وَجْهِكَ ؟ ، فَقَالَ : " إِنَّهُ أَتَانِي الْمَلَكُ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ : أَمَا يُرْضِيكَ أَنْ لَا يُصَلِّيَ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا ، وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا ، قُلْتُ بَلَى " .

(مُسْنَدُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَغَيْرِهِ)

Overgeleverd door Abdoellah ibn Aboe Talhah رضي الله عنهما van zijn vader (dus Aboe Talhah zelf), hij zei: "Op een dag kwam de Boodschapper van Allah ﷺ naar ons toe en de vreugde was op zijn gezicht te zien. Wij zeiden: 'Wij zien de vreugde op uw gezicht.' Toen zei hij ﷺ: 'Djibriel kwam net bij mij en zei: 'O Moehammad, uw Heer vraagt: 'Bent u tevreden bent met het feit dat als een persoon één keer op u salaah (doeroed) stuurt dat Ik (Allah) dan op hem tien keer salaah (zegeningen) stuur en als een persoon één keer op u de salaam stuurt dat Ik (Allah) dan tien keer op hem salaam stuur?' Ik zei: 'Jazeker.' ""

## Eén van de prominente vrouwen in de Islam..

**Sayyidah Oem Salamah** رضي الله عنها

Alhoewel haar naam Hind luidde, was ze het meest bekend met haar *kunya* (bijnaam): Oem Salamah.

Historici zijn het erover eens dat haar moeders naam Atikah bint Amier was. Over haar vader wordt door sommigen gezegd dat zijn naam Hoedhayfah was, terwijl anderen zeggen dat het Soehayl was.

Sayyidah Oem Salamah رضي الله عنها was eerst getrouwd met sayyidoena Aboe Salamah Abd-Allah ibn Abdoel Asad رضي الله عنه – de pleegbroer van de Boodschapper van Allah ﷺ - en beide hadden de islam geaccepteerd kort nadat de Boodschapper van Allah ﷺ zijn profeetschap had aangekondigd. Zij waren samen ook van de eersten om de Hijrah naar al-Habshah te verrichten.

Toen zij رضي الله عنهما terugkeerden naar Makkah, hadden zij de intentie om te emigreren naar Madinah. Echter, toen sayyidoena Aboe Salamah رضي الله عنه een kameel klaarmaakte voor de reis, begon de Banoe al-Moeghierah (de stam van sayyidah Oem Salamah رضي الله عنها) te huilen bij het zien van het vertrek van hun dochter Oem Salamah en haar zoon رضي الله عنهما. Zij riepen uit: "Wij zullen niet toestaan dat onze dochter Oem Salamah Makkah verlaat", en zij deden een poging om haar van de kameel af te halen. Deze daad maakte de mensen van de stam van sayyidoena Aboe Salamah رضي الله عنه erg boos en zij riepen uit: "Weerhouden jullie Oem Salamah van het gaan naar Madinah alleen omdat ze tot jullie stam behoort?! Als dat zo is, dan zullen wij jullie nooit toestaan om onze zoon Salamah bij jullie te laten blijven." Zo gezegd heeft de stam van sayyidoena Aboe Salamah رضي الله عنه, uit wraak, het kind Salamah رضي الله عنه, weggenomen van zijn moeder رضي الله عنها.

Sayyidoena Aboe Salamah's رضي الله عنه vastberadenheid om hijrah te doen was onwankelbaar. Dus, zijn vrouw en zoon achterlatend, emigreerde hij naar Madinah.

Terwijl zij رضي الله عنها alleen zat op een rots in de woestijnen van Makkah, huilde sayyidah Oem Salamah رضي الله عنها ontroostbaar voor zeven dagen en nachten lang, uit verdriet van het gescheiden zijn van haar man en zoon. Haar neef kon haar zo niet aanzien en ging naar de Banoe al-Moeghierah en zei: "Waarom hebben jullie Oem Salamah gescheiden van haar man en zoon? Geef haar toestemming om haar zoon terug te nemen en zich bij haar man in Madinah te voegen!" Na veel overhalen, kreeg sayyidah Oem Salamah رضي الله عنها eindelijk toestemming van de Banoe al-Moeghierah om naar Madinah te emigreren. De Banoe Abd al-Asad (de stam van sayyidoena Aboe Salamah رضي الله عنه) gaf zoon Salamah رضي الله عنه ook terug aan sayyidah Oem Salamah رضي الله عنها. Hierna zijn zij رضي الله عنهما vertrokken naar Madinah.

Toen zij رضي الله عنها al-Tan'iem bereikte, ontmoette zij Oesmaan ibn Talhah رضي الله عنه, een erg nobele en geëerde Makkaan. Hij رضي الله عنه vroeg haar waar zij naartoe ging en zij رضي الله عنها vertelde dat zij onderweg was om zich bij haar echtgenoot te voegen in Madinah. Hij رضي الله عنه vroeg haar of zij iemand bij zich had die haar vergezelde tijdens de reis. Sayyidah Oem Salamah رضي الله عنها antwoordde: "Ik heb niemand behalve mijn kind bij mij." Sayyidoena Oesmaan ibn Talhah رضي الله عنه zei toen: "Bij Allah! Ik kan het mezelf niet toestaan om een moeder van een nobele familie zoals de jouwe alleen te laten reizen naar Madinah." Hij رضي الله عنه nam haar kameel bij de teugels en leidde haar naar Madinah, terwijl hij zelf liep.

Sayyidah Oem Salamah رضي الله عنها heeft gezegd: "Bij Allah, nooit heb ik iemand aanschouwd met meer verheven manieren dan Oesmaan ibn Talhah رضي الله عنه. Toen we de kamp opzetten op de weg naar Madinah, nam hij plaats op een afstand van mij onder een boom om te rusten, terwijl ik dichtbij mijn kameel rustte. Toen we de reis doorzetten, zat ik op de kameel met mijn kind, terwijl hij de teugels van de kameel vasthield. Op deze manier bereikten we Qoeba, waar hij afscheid van ons nam en mij vertelde dat ik mijn man in de stad zou vinden." Op deze manier bereikte sayyidah Oem Salamah رضي الله عنها Madinah. [al-Zoerqani]

Man en vrouw leidden samen een gezegend leven in Madinah totdat sayyidoena Aboe Salamah رضي الله عنه heenging in 4 AH. De Boodschapper van Allah ﷺ huwde toen sayyidah Oem Salamah رضي الله عنها met als enig doel om voor haar en haar kinderen te zorgen.

Sayyidah Oem Salamah رضي الله عنها had niet alleen een mooi en verfijnd uiterlijk, maar zij رضي الله عنها was ook erg intelligent.

Imam al-Haramayn رحمه الله عليه (al-Joewayni) zegt: "Ik heb niet gelezen over een vrouw, wiens standpunt altijd degelijk en correct was, behalve over sayyidah Oem Salamah رضي الله عنها."

Zij رضي الله عنها was degene die, op de dag van (het Verdrag van) al-Hoedaybiyah, de Boodschapper van Allah ﷺ adviseerde om zich van zijn ihraam te ontdoen door een dier te offeren, zodat de Metgezellen رضي الله عنهم hem ﷺ hierin zouden volgen, als zij hem ﷺ buiten de staat van ihraam zouden zien.

Zij رضي الله عنها was ook een zeer geleerde persoonlijkheid. Ze bezat grote beheersing en vaardigheid op het gebied van ahaadith en fiqh. Zij رضي الله عنها heeft om en nabij 378 ahaadith overgeleverd.

Noemenswaardige Metgezellen zoals sayyidoena Abdoellah ibn Abbaas en sayyidah A'ishah رضي الله عنهم, alsook prominente Tabi'in, zijn van degenen die ahaadith van haar hebben overgeleverd en die ook haar studenten waren.

Zij رضي الله عنها is heengegaan in Madinah al-Moenawwarah in het jaar 53 AH op de leeftijd van 84 en zij رضي الله عنها is ten ruste gebracht bij de andere Azwaj al-Moetahharaat رضي الله عنهم in Jannat al-Baqi. Sayyidoena Aboe Hoerayrah عنه رضي الله عنه leidde haar Salaat al Janazah.

Sommige historici zijn van mening dat sayyidah Oem Salamah is heengegaan in het jaar 59 AH, terwijl anderen zeggen in het jaar 63 AH. Shaykh Ibrahiem al-Halabi رحمه الله عليه vermeldt dat het het jaar 62 AH was. [al-Zoerqani & al-Ikmaal]

Moge Allah ﷻ ons de kracht en de imaan schenken om in moeilijke tijden sabr, geduld, te praktiseren zoals sayyidah Oem Salamah رضي الله عنها dat deed. Moge Allah ﷻ ons de kracht geven profijt uit dit stukje informatie te halen. Aameen.

Verzameld en vertaald door Yasmin Akbarkhan. Bron: Seerat-ul-Mustafaa ﷺ.

## Vervolg Tafseer... Alle vervoermiddelen worden in de heilige Qurán genoemd

Afgezien van deze vier, heeft Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى in de laatste zin van de achtste vers impliciet alle andere wijzen van vervoer en transport vermeld die nog niet waren uitgevonden en tot de Dag des Oordeels tot stand zullen komen. Bijvoorbeeld fietsen, auto's, treinen, schepen, vliegtuigen, helikopters, raketten enz.

Door impliciet alle vervoermiddelen te noemen, heeft Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى Zijn Eigenschappen van Grootseheid en Alwetend geopenbaard.

Afgezien van de vermelding van de middelen van vervoer en transport, is deze vers zo algemeen dat het de vermelding bevat van elk afzonderlijk ding van het hele universum dat nog moet ontstaan tot de Dag des Oordeels.

Enkele eigenschappen van de vier dieren die in het algemeen in Arabië werden gebruikt ten tijde van de openbaring van de Heilige Qurán zijn het vermelden waard:

### De kameel

De kameel is een vervoermiddel dat door verschillende Profeten en Boodschappers عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ السَّلَامُ werd gebruikt. Zelfs de Zegel der Profeten, de heilige Profeet Moehammad ﷺ, gebruikte de kameel als vervoermiddel. Twee van zijn ﷺ vrouwtjes-kamelen zijn erg beroemd. De ene is Qaswa en de andere is 'Adba. Over de laatste was het bekend dat geen enkele kameel haar ooit tijdens het hardlopen zou hebben verslagen. Een keer werd ze echter tijdens het hardlopen verslagen door de kameel van een A'raabi (dorpeling). Het deed de heilige metgezellen veel verdriet. Bij deze gelegenheid zei de Boodschapper van Allah ﷺ: 'Het is volgens de wil van Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى dat wanneer Hij سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى iets werelds zegent met superioriteit, hij het ook laag kan laten vallen.'

Het is gemeld dat de kameel 'Adba, na het heengaan van de geliefde Boodschapper van Allah ﷺ, van

verdriet niets at of dronk en stierf. In sommige overleveringen is vermeld dat op de Dag des Oordeels sayyidah Fatimah رضي الله عنها op dezelfde kameel naar de vlakte van Oordeel zal komen. (*Tafseer Roeh-oel-Bayaan, Soerah An-Nahl, vers 7*)

In Hayat-ul-Haywan wordt vermeld dat als het haar van een kameel wordt genomen en verbrand en de as ervan op het bloedende orgaan wordt aangebracht, het bloeden onmiddellijk zal stoppen. Het vlees van de kameel is een goede aanvulling voor viriliteit. (*Tafseer Roeh-oel-Bayaan, Soerah An-Nahl, vers 7*)

### Het paard

Sayyidoena Ismaiel عَلَيْهِ السَّلَام was de eerste die op een paard reed. Vóór hem عَلَيْهِ السَّلَام was het paard een brutoot en wild beest. Dat is waarom de Boodschapper van Allah ﷺ zei dat je het paard moet berijden omdat het de erfenis is van je vader (sayyidoena) Ismaiel.

Het is overgeleverd door sayyidoena Anas رضي الله عنه dat het paard bij de Boodschapper van Allah ﷺ na zijn echtgenoten de meest geliefde was. Sayyidoena Ibn Abbas رضي الله عنه heeft overgeleverd dat paarden op het slagveld deze woorden "سُبُوحٌ قُدُوسٌ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ" uitspreken. De Boodschapper van Allah ﷺ bezat een paar paarden, waar hij op reed.

Het is overgeleverd dat sayyidoena Moesa عَلَيْهِ السَّلَام aan sayyidoena Khidr عَلَيْهِ السَّلَام vroeg van welke vervoermiddelen hij hield. Hij antwoordde paard, ezel en kameel. Aangezien het paard het vervoermiddel is van Boodschappers van hoog verheven statussen (oeloel azm) عَلَيْهِم الصَّلَاةُ السَّلَام; de kameel is het vervoermiddel van sayyidoena Hoed, sayyidoena Saalih, sayyidoena Shoe'ayb عَلَيْهِم الصَّلَاةُ السَّلَام en de Profeet Moehammad ﷺ. En de ezel is het vervoermiddel van sayyidoena 'Isa en sayyidoena 'Oezair عَلَيْهِم الصَّلَاةُ السَّلَام. En waarom zou ik niet van dat dier (ezel) houden dat na de dood door Allah تَعَالَى weer tot leven is gebracht. (*Tafseer Roeh-oel-Bayaan, vol. 5, pp. 10-11, samengevat; deel 14, Surah An-Nahl, Ayah 8*)

Voor het verhaal van sayyidoena 'Oezair عَلَيْهِ السَّلَام en zijn ezel zie de nieuwsbrief van jaargang 3 uitgave 10.

### De muilezel

De muilezel is ook een gezegend vervoermiddel. Het is overgeleverd dat de geliefde Boodschapper van Allah ﷺ zes muilezels in zijn bezit had. Een van hen had een witte kleur en zijn naam was Doeldeel. Het werd aan de Boodschapper van Allah ﷺ geschonken door Moeqawqis, de heerser van Egypte. De Heilige Profeet ﷺ reisde zowel binnen de stad Madinah als daarbuiten op dezelfde muilezel. Het was zo oud dat het al zijn tanden verloor. Voedsel in de vorm van gemalen gerstgraan werd aan hem gevoed. Het bleef heel lang in leven na het heengaan geliefde Boodschapper van Allah ﷺ. Sayyidoena 'Oesman رضي الله عنه reed erop tijdens zijn kalifaat. Daarna reed sayyidoena Ali رضي الله عنه er ook op tijdens zijn reis naar het slagveld tegen de Khawaridj. Na sayyidoena Ali رضي الله عنه hadden zijn gezegende zonen sayyidoena Imam Hasan, sayyidoena Imam Hoesein en sayyidoena Moehammad Bin Al-Hanafiyyah رضي الله عنهم ook de eer om op die gezegende muilezel te reizen. (*Tafseer Roeh-oel-Bayaan, Soerah An-Nahl, vers 8*)

### De ezel

Dit is ook een vervoermiddel dat werd gebruikt door de Profeten en Boodschappers van Allah عَلَيْهِم الصَّلَاةُ السَّلَام. Er waren twee ezels in het bezit van de Heilige Profeet ﷺ. De ene heette Úfayr en de andere heette Ya'foer. Het is overgeleverd dat de Boodschapper van Allah ﷺ Ya'foer in de oorlog van Khayber kreeg en hij sprak tot de Boodschapper van Allah ﷺ en zei: "Yaa RasoolAllah, mijn naam is Ziyad bin Shahaab en onder mijn ouders en overgrootouders zijn er zestig van zulke ezels die de eer hadden om door Profeten en Boodschappers van Allah عَلَيْهِم الصَّلَاةُ السَّلَام als vervoermiddel te worden gebruikt. Ook u bent een Profeet van Allah. Daarom wens ik dat niemand anders na u op mijn rug mag zitten. De wens van Ya'foer werd vervuld. Na het heengaan van de Boodschapper van Allah ﷺ was Ya'foer buitengewoon verdrietig. In deze staat van melancholie viel hij in een put en stierf op slag. Er is ook overgeleverd dat de Boodschapper van Allah ﷺ Ya'foer stuurde om zijn gezegende metgezellen رضي الله عنهم te roepen. Dus wanneer Ya'foer de deur van die specifieke metgezel zou bereiken en met zijn hoofd zou kloppen, zou de metgezel begrijpen dat de Boodschapper van Allah ﷺ hem heeft geroepen. De metgezel zou dan onmiddellijk met Ya'foer meekomen in het gezegende hof van de geliefde Profeet ﷺ.

In een Hadith is vermeld dat degene die gewone kleding draagt, de geit melkt en op de ezel rijdt, vrij zal zijn van arrogantie. (*Tafseer Roeh-oel-Bayaan, Soerah An-Nahl, Ayah 8*)

#### Moraal:

We moeten deze vier vervoermiddelen niet als minderwaardig beschouwen, omdat Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى de schepping van deze dieren heeft genoemd als een gunst en zegen. Bovendien werden deze vier transportmiddelen gebruikt door de Gezegende Profeten عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ السَّلَامُ, daarom is het beledigen en vernederen van deze transportmiddelen een ernstig misdrijf. Het is een verplichting voor elke moslim om Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى te danken door deze dieren als een goddelijke zegen te beschouwen. Bovendien moet men deze dieren uit het diepst van zijn hart respecteren, aangezien ze een band hadden met de Profeten van Allah عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ السَّلَامُ.

Het is legitiem en toegestaan om met de andere vervoermiddelen die zijn uitgevonden na de bovengenoemde vier vervoermiddelen te reizen. Het is verplicht om te geloven dat al deze transportmiddelen door Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى zijn geschapen en dat dit al die transportmiddelen zijn die Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى heeft beloofd te creëren door te zeggen وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ.

## Het Kinderhoekje

### Sayyidoena Hasan en Hoesein رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

(Vervolg van vorige uitgave)

#### WIE DRONK HET WATER EERST?

De Profeet ﷺ wilde dat sayyidoena Hasan رضي الله عنه en sayyidoena Hoesein رضي الله عنه de beste moslims zouden zijn. Hij spoorde hen altijd aan tot vriendelijkheid en goedheid. Hij liet ze ook worstelen en racen om sterk en gezond te zijn.

De twee rozen van de Profeet ﷺ werden nooit jaloers op elkaar terwijl ze het advies van hun grootvader ﷺ opvolgden. Ze konden goed met elkaar opschieten. Op een dag ging de Profeet ﷺ zoals gewoonlijk zijn kleinzonen opzoeken. De avond brak aan en sayyidoena Hasan en sayyidoena Hoesein رضي الله عنهما wilden niet dat hij wegging. Ze wilden dat hij ﷺ bij hen bleef. De Profeet ﷺ wilde de wens van zijn kleinkinderen niet afwijzen en accepteerde dus om te blijven. 's Nachts ging hij naar bed met sayyidoena Hasan رضي الله عنه aan de ene kant en sayyidoena Hoesein رضي الله عنه aan de andere kant. Even later vielen ze in slaap. Midden in de nacht werd sayyidoena Hasan رضي الله عنه wakker en wilde water van zijn grootvader. De Profeet ﷺ stond onmiddellijk op. Hij vulde een glas water uit de waterzak en gaf het aan sayyidoena Hasan رضي الله عنه. Op dat moment werd ook sayyidoena Hoesein رضي الله عنه wakker en vroeg ook om water. De Profeet ﷺ vulde het tweede glas en gaf het aan sayyidoena Hoesein رضي الله عنه. Toen sayyidah Fatima رضي الله عنها dit zag, vroeg zij: "O vader, je hebt Hasan eerst water gegeven, hou je meer van hem?" De Profeet ﷺ beantwoordde: "Nee, eerst wilde Hasan water, daarom heb ik hem eerst bediend."

De Boodschapper van Allah ﷺ zou kinderen nooit ongelijk behandelen, zelfs niet als het zijn kleinkinderen waren. Hij behandelde ze allemaal vriendelijk en gelijk. Door het water eerst aan sayyidoena Hasan رضي الله عنه te geven, leerde hij sayyidoena Hoesein رضي الله عنه geduld te hebben en de rechten van zijn broer niet te schenden.

Er zit een mooie les verborgen in elke handeling van onze Profeet ﷺ. In dit verhaal leren we om geduldig te zijn en de rechten van je broer niet te schenden.

# De Ark van Sayyidoena Noeh

## عَلَيْهِ السَّلَام

Sayyidoena Noeh عَلَيْهِ السَّلَام was de tweede Profeet van Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى en leefde 1050 jaar!

Sayyidoena Noeh عَلَيْهِ السَّلَام leefde met mensen die afgoden van steen, de zon en de maan aanbaden.

Sayyidoena Noeh عَلَيْهِ السَّلَام zei tegen zijn mensen dat ze alleen Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى moesten aanbidden. Hij beval hen om goede daden te doen, maar de mensen luisterden niet naar hem. Ze lachten en maakten grapjes over hem, dus sayyidoena Noeh عَلَيْهِ السَّلَام waarschuwde hen voor de straf van Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.



Na een tijdje gaf Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى sayyidoena Noeh عَلَيْهِ السَّلَام de opdracht om een ark te bouwen. Toen mensen hem de ark zagen bouwen, lachten ze hem uit omdat hij een ark bouwde in de woestijn waar geen water was. Sayyidoena Noeh عَلَيْهِ السَّلَام gaf er niet om of maakte zich er geen zorgen over dat de mensen hem uitlachten, want het was Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى die hem beval de ark te bouwen.

Nadat de ark was gebouwd, begon het te regenen. Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى beval toen sayyidoena Noeh عَلَيْهِ السَّلَام om aan boord van de ark te gaan met alle gelovige mannen en vrouwen. Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى zei ook tegen Sayyidoena Noeh عَلَيْهِ السَّلَام om van elk dier een paar (man en vrouw) te nemen.

Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى was van plan om sayyidoena Noeh عَلَيْهِ السَّلَام en alle gelovigen die hem volgden te redden.

Het bleef regenen tot de hele wereld overstromde. De overstroming vernietigde alle afgoden. En de mensen die niet naar sayyidoena Noeh عَلَيْهِ السَّلَام luisterden, verdronken in het water.

Uiteindelijk, na 6 maanden, beval Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى de regen te stoppen en ging de vloed weg. De ark van sayyidoena Noeh عَلَيْهِ السَّلَام stopte veilig op een berg. Alle mensen samen met de dieren kwamen naar buiten. Ze waren allemaal erg blij en ze bedankten Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى dat Hij hen van Zijn straf had gered.

### **Te leren lessen:**

We moeten altijd in Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى geloven en ons geen zorgen maken over wat anderen over ons zeggen.

### **Gepubliceerd door:**

Imtiaz Akbarkhan,

Imaam en Khateeb Moskee Al  
Firdaus Lelystad.

### **E-mail:**

[Imtiaz.Akbarkhan@gmail.com](mailto:Imtiaz.Akbarkhan@gmail.com)

### **Taal, grammatica en**

**spellingscontrole door:**

Yasmin Akbarkhan,  
Naaznien Abdulkadir-  
Saboerali,  
Shagufta Akbarkhan,  
Haroen Jahangier.

