

Djamadie-oel-Aakhir

Belangrijke data

- 14 - Urs Imam Mohammad al-Ghazali رحمه الله عليه
- 22 - Urs Sayyidoena Aboe Bakr as Sid-dique رضي الله عنه

IN DEZE UITGAVE:

Qurán	1
Hadith	1
Eén van de prominente vrouwen in de Islam..	2
Vervolg Qurán tafseer.. Een bijzondere aanroeping	3
Het Kinderhoekje: Sayyidoena Hasan en Hoesein رضي الله عنهما	5
verdwaald onderweg naar huis	
De Shahadah	6

Islamitische Nieuwsbrief

JAARGANG 4, UITGAVE 6

Qurán

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۝ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۝ إِنَّ اللَّهَ بِالْعَمْرِ قَدْرًا ۝

Soerah at-Talaaq 2-3

En wie Allah vreest, voor hem zal Hij een uitweg bereiden. En (Allah) zal hem levensonderhoud verschaffen van waar hij het zich niet kon voorstellen; en wie op Allah vertrouwt, voor hem is Hij voldoende; voorzeker, Allah is de Volbrenger van Zijn werk; Voorwaar, Allah heeft voor alles een maatstaf vastgesteld.

Over de openbaring van deze twee verzen uit soerah at-Talaaq hebben verschillende Moefassirs, onder wie Allamah Qurtubi in zijn Tafseer al Qurtubi en Allamah Mohammad Naeem-ud-Deen Muradabadi in Khazaïn-ul-Irfaan, de volgende gebeurtenis geschreven.

De zoon van Awf ibn Maalik Ashdjaie رضي الله عنه, sayyidoena Saalim رضي الله عنه, werd een keer gevangen genomen door de polytheïsten. Sayyidoena 'Awf ibn Maalik رضي الله عنه meldde zich in hof van de Geliefde en Gezegende Profeet ﷺ en drukte zijn staat van armoede uit en zei: 'De polytheïsten hebben mijn zoon gearresteerd. Nu is zijn moeder in een staat van extreme zorgen van verdriet. Wat moet ik doen?' De Boodschapper van Allah ﷺ antwoordde: 'Wees geduldig, leid een leven van vroomheid en reciteer (Wa laa hawla wa laa quwwata) overvloedig en vraag de moeder van je zoon om deze smeebede ook in overvloed aan te roepen.' Sayyidoena 'Awf ibn Maalik Ashdjaie رضي الله عنه ging naar huis en informeerde zijn vrouw over hetgeen de Boodschapper van Allah ﷺ had opgedragen. Zijn vrouw was ook vroom en zei: 'Wat de boodschapper van Allah ﷺ ons heeft opgedragen is het beste.' Vervolgens begon het echtpaar de opgedragen smeebede overvloedig aan te roepen.

Wordt vervolgd op blz. 3

Hadith

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَطَّاسَ وَيَكْرَهُ النَّتَّأُوبَ، فَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَحَقَّقَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يُشَمَّتَهُ وَأَمَّا النَّتَّأُوبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيُرِدْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِذَا قَالَ: يَا، ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ

(رواه البخاري)

Overgeleverd door Aboe Hoerairah رضي الله عنه van de Profeet ﷺ, hij zei: "Allah houdt van niezen en houdt niet van gapen, dus als iemand niest en dan Allah prijst (door het zeggen van Alhamdoelillah), dan is het verplicht voor elke moslim die hem hoorde, om te zeggen: YarhamoekAllah (Moge Allah je genadig zijn). Maar wat geeuwen betreft; het is van de shaitaan, dus je moet je best doen om het te stoppen. Als iemand 'Ha' zegt terwijl hij gaapt, zal de shaitaan hem uitlachen."

Eén van de prominente vrouwen in de Islam..

Sayyidah Oem Habibah رضي الله عنها

Haar oorspronkelijke naam was Ramlah رضي الله عنها en zij was de dochter van sayyidoena Aboe Soefyaan رضي الله عنه. Haar moeders naam was Safiyyah bint Abi al-Aas رضي الله عنها, de tante van vaderskant van sayyidoena Oesmaan ibn Affaan رضي الله عنه.

Sayyidah Oem Habibah رضي الله عنها was eerst getrouwd met Oebayd-Allah ibn Jahsh en samen maakten ze de hijrah-reis naar Abessinië nadat ze de Islam hadden geaccepteerd. Echter, toen ze in al-Habashah waren, verliet haar echtgenoot de Islam. Hij werd afvallige en bekeerde zich tot het Christendom. Hij raakte zwaar verslaafd aan alcohol en dat veroorzaakte uiteindelijk zijn dood.

Ibn Sa'd رضي الله عنه heeft overgeleverd van sayyidah Oem Habibah رضي الله عنها dat terwijl zij in Abessinië was, zij een droom kreeg waarin zij haar echtgenoot zag. Oebayd-Allah ibn Jahsh was vreselijk misvormd. Sayyidah Oem Habibah رضي الله عنها raakte erg verontrust door deze droom. De volgende ochtend toen zij رضي الله عنها wakker werd, kwam ze erachter dat Oebayd-Allah ibn Jahsh de Islam had verlaten. Zij رضي الله عنها vertelde hem haar droom in de hoop dat het hem zou beangstigen en hij terug zou keren naar de Islam. Maar de koppige Oebayd-Allah gaf geen aandacht aan haar oprechte advies en stierf als een afvallige. Sayyidah Oem Habibah رضي الله عنها bleef echter standvastig in haar geloof.

De Boodschapper van Allah ﷺ raakte bedroefd bij het horen van de toestand van sayyidah Oem Habibah رضي الله عنها en puur om haar hart te troosten stuurde hij ﷺ sayyidoena Amr ibn Oemayyah al-Damri رضي الله عنه naar al-Najaashi (koning van Abessinië) met een brief. In de brief instrueerde de Boodschapper van Allah ﷺ al-Najaashi om als vertegenwoordiger (*wakiel*) op te treden voor de Boodschapper van Allah ﷺ en het huwelijk (*de nikaah*) tussen hem ﷺ en sayyidah Oem Habibah رضي الله عنها te voltrekken.

Toen al-Najaashi dit bericht ontving stuurde hij meteen Abrahah (zij slavin) naar sayyidah Oem Habibah رضي الله عنها om haar te informeren over de wens van de Boodschapper van Allah ﷺ om haar te huwen. Zij رضي الله عنها kon haar vreugde niet bedwingen en, als een beloning, gaf zij slavin Abrahah wat van haar juwelen. Ze رضي الله عنها maakte haar neef sayyidoena Khalid ibn Sa'ied ibn Abi al-Aas haar vertegenwoordiger (*wakiel*) en stuurde hem naar al-Najaashi.

De nikaah werd voltrokken in het koninklijke paleis en al-Najaashi voerde ook de huwelijksceremonie uit (*khutbah al-nikaah*). Hij betaalde ook de bruidsschat (*mahr*) van 400 dinar en overhandigde deze aan sayyidoena Khalid ibn Sa'ied رضي الله عنه.

De nikaah ceremonie werd bijgewoond door sayyidoena Ja'far ibn Abi Talib رضي الله عنه en andere metgezellen رضي الله عنهم die op dat moment in Abessinië waren. Toen de ceremonie voltooid was, stonden de metgezellen رضي الله عنهم op en wilden vertrekken. Al-Najaashi stopte hen en vroeg: 'Waar gaan jullie heen? Het is de gewoonte van de Profeten om mensen te laten eten tijdens de nikaah.' Hij beval toen dat het eten werd geserveerd en al de aanwezige metgezellen رضي الله عنهم hebben toen gegeten voordat zij toestemming vroegen om de ceremonie te verlaten.

Al-Najaashi stuurde sayyidah Oem Habibah رضي الله عنها met sayyidoena Shoerahbil ibn Hasanah رضي الله عنه naar de Boodschapper van Allah ﷺ in Madinah. Op deze manier werd sayyidah Oem Habibah رضي الله عنها gezegend met het worden van de echtgenote van de Boodschapper van Allah ﷺ.

Sayyidah Oem Habibah رضي الله عنها bezat alle karaktereigenschappen van een vroom individu: standvastigheid, vastberadenheid, goedwillendheid en ze was sterk in haar geloof. Ondanks haar vader Aboe Soefyaan رضي الله عنه een van de trouwste vijanden van Islam was (voordat hij رضي الله عنه de Islam accepteerde), liet zij رضي الله عنها dit niet haar geloof of haar liefde voor Islam en voor de Boodschapper van Allah ﷺ beïnvloeden.

Sayyidoena Aboe Soefyaan رضي الله عنه die nog niet de Islam had geaccepteerd, reisde naar Madinah en betrad het huis van zijn dochter sayyidah Oem Habibah رضي الله عنها toen hij رضي الله عنه wilde gaan zitten op een mat, zag hij zijn dochter haasten om de mat op te pakken zodat hij er niet op kon gaan zitten. Een verbaasde Aboe Soefyaan vroeg: 'O dochter! Vind jij deze mat niet waardig genoeg voor mij om op te gaan zitten of vind jij mij niet waardig genoeg voor deze mat om op te gaan zitten?!' Moeder van de gelovigen رضي الله عنها antwoordde: 'Dit is de mat van de Boodschapper van Allah ﷺ en u bent een onzuivere polytheïst! Ik kan niet aanzien dat u de heilige mat van de Boodschapper van Allah ﷺ verontreinigt door

erop te gaan zitten.'

Sayyidah Oem Habibah رضي الله عنها heeft in totaal 65 ahaadith overgeleverd waarvan er twee bij elkaar zijn opgenomen door Imam al-Boekhari رحمه الله عليه en Imam Moeslim رحمه الله عليه en een derde door alleen Imam Moeslim رحمه الله عليه. De overige ahaadith zijn opgenomen in andere hadithboeken.

Haar broer sayyidoena Amier Moe'awiyah رضي الله عنه, haar dochter sayyidah Habibah رضي الله عنها, en haar neefje sayyidoena Aboe Soefyaan ibn Sa'ied رضي الله عنه behoren tot haar رضي الله عنها bekende studenten.

Zij رضي الله عنها verliet deze wereld in het jaar 44AH in Madinah en zij رضي الله عنها is ten ruste gebracht bij de andere Azwaj al-Moetahharaat رضي الله عنهم in Jannat al-Baqi. [*al-Zoerqani en Madaarij al-Nubuwwah*]

Moge Allah ﷻ ons de kracht en de imaan schenken om in moeilijke tijden sabr, geduld, te praktiseren zoals sayyidah Oem Salamah رضي الله عنها dat deed. Moge Allah ﷻ ons de kracht geven profijt uit dit stukje informatie te halen. Aameen.

Verzameld en vertaald door Yasmin Akbarkhan. Bron: Seerat-ul-Mustafaa ﷺ.

Vervolg Tafseer... Een bijzondere aanroeping

Het resultaat van deze aanroeping werd op een dag onthuld; de polytheïsten werden nalatig tegenover sayyidoena Saalim رضي الله عنه. Deze zag dus een gelegenheid om uit de gevangenschap van de polytheïsten te vluchten. Terwijl hij رضي الله عنه wegluchtte, nam hij ook vierduizend geiten en vijftig kamelen van de polytheïsten mee. Thuisgekomen klopte hij op de deur. Toen zijn ouders de deur openen, vonden ze Saalim رضي الله عنه daar en waren dolblij met deze onverwachte komst van hun zoon. Sayyiduna 'Awf Bin Maalik Ashdjaie رضي الله عنه rapporteerde het nieuws van de ontsnapping van zijn zoon uit de gevangenschap aan de Heilige Profeet ﷺ. Daarnaast vroeg hij ook aan de Heilige Profeet ﷺ om een oordeel te geven over deze geiten en kamelen of deze voor hen halal waren of niet. De Heilige Profeet ﷺ stond hen toe de geiten en kamelen te gebruiken zoals ze wilden. Hierna vond de openbaring van de twee bovenstaande verzen van de Heilige Qurán plaats. [Tafseer Khaza'in-ul-'Irfan, Surah At-Talaaq, Ayah 2]

"En degene die Allah vreest, voor hem zal Hij een uitweg maken en hem levensonderhoud verschaffen van waar hij het zich niet kan voorstellen. En wie Op Allah vertrouwt, voor hem is Hij voldoende."

Het is vermeld in een Hadith dat de Boodschapper van Allah ﷺ zei: "Ik ken zo'n vers dat als mensen het nemen, het voor hen voldoende zal zijn. Die vers is "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ" tot het einde." [Tafseer As-Saawi, Soerah At-Talaaq, vers 3]

Allamah Ujhoori رحمه الله عليه heeft in zijn boek 'Fadaail-e-Ramadan' in het kader van deze verzen een heel mysterieus verhaal vermeld. Hij schrijft dat eens een paar mensen per boot in de zee reisden. Plots kwam er een stem uit de zee, maar er was geen persoon te zien. Het riep: 'Als iemand mij tienduizend dinar geeft, zal ik hem op de hoogte stellen van een dergelijke aanroeping dat als hij deze reciteert wanneer hij wordt getroffen door een ramp, de ramp zal worden gemeden.' Een van de mensen aan boord riep uit met luide stem: 'Kom, ik zal je tienduizend dinar geven. Breng me op de hoogte van die aanroeping.' Er werd geantwoord: 'Laat deze dinars in zee vallen, ik zal ze ontvangen.'

De persoon aan boord liet de tienduizend dinar in zee vallen en de ongeziene spreker zei: 'Die aanroeping is "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ" tot het einde van de Ayah. Wanneer jou een calamiteit overkomt, reciteer dit dan.' Alle andere mensen aan boord lachten hem uit door te zeggen dat hij zo'n grote hoeveelheid geld van tienduizend dinar heeft verspild. Hij antwoordde: 'Ik heb mijn geld helemaal niet verspild en ik ben er zeker van

dat deze vers van de Heilige Qurán mij van groot nut zal zijn.' Hierna voer de boot nog een paar dagen door, maar toen werd het plotseling overvallen door een grote storm, waardoor het schip brak en uit elkaar viel. Niemand op de boot, behalve die ene persoon, overleefde deze ramp. Hij voer de zee terwijl hij op een plank van die boot zat. Hij bleef in de zee zeilen totdat hij een eiland bereikte. Na een stukje gelopen te hebben, kwam hij bij een prachtig paleis, waar verschillende parels en juwelen aanwezig waren en er zat een heel mooie vrouw alleen in het paleis. Alle soorten voedsel en fruit waren daar aanwezig. De vrouw vroeg hem: 'Wie bent u en hoe bent u hier gekomen?' Maar in plaats van haar vraag te beantwoorden vroeg hij haar: 'Wie bent u en wat doe u hier?' De vrouw vertelde haar verhaal: 'Ik ben de dochter van een heel grote koopman van Basra. Ik was op een zeereis met mijn vader, maar plotseling brak onze boot en onverwachts droeg iemand me en zette me hier neer. Sindsdien ben ik op dit eiland, opgesloten in dit paleis. Er is een duivel (djinn) die mij hier heeft gebracht. Hij komt hier elke zevende dag. Vandaag is de dag van zijn aankomst. Red daarom je leven en vlucht van hier. Anders zal hij je aanvallen.'

De vrouw was nog niet klaar met haar verhaal en er heerste plotseling overal duisternis. De vrouw riep uit: 'Vlucht, ga snel weg van hier. Hij komt eraan en zal je zeker vermoorden.' De duivel was gekomen, maar de man bleef staan. Toen de duivel naar voren stapte om hem aan te vallen, begon de man de vers "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ" te reciteren en de duivel viel op de grond. Er kwam een luide geluid alsof een deel van een berg was afgebroken en naar beneden was gevallen. De duivel verbrandde en veranderde in een hoop as. Nadat ze hiervan getuige was geweest, zei de vrouw: 'Allah heeft u als een engel van genade voor mij gestuurd. Door u ben ik van deze duivel bevrijd.' Vervolgens zei de vrouw tegen de man: 'Pak deze parels en juwelen op. Laten we dan naar de kust van de oceaan gaan, zodat we een boot kunnen zoeken om hier vandaan te ontsnappen.' Ze verlieten allebei het paleis met veel juwelen, parels, fruit en andere proviand en bereikten de kust waar ze een boot die naar Basra ging vonden. Beiden gingen aan boord en bereikten Basra. De ouders van het verloren meisje waren erg blij bij het zien van hun verloren dochter en waren de man erg dankbaar. Ze hielden hem met grote eerbewondering als gast in hun huis. Nadat ze het hele verhaal hadden gehoord, huwden de ouders hun dochter aan de man. Alle juwelen en parels die ze van het eiland hadden meegebracht, werden hun gezamenlijke schat. Allah ﷻ zegende hen ook met enkele kinderen en beiden leefden een voorspoedig leven met grote liefde en genegenheid.

Moraal:

De situatie van de mens is heel vreemd/raar. In normale omstandigheden houdt bijna iedereen zich een beetje aan de regels van de Islam en proberen we allemaal wat goeie daden te doen. Maar zodra we door problemen en rampen overmeesterd worden, proberen we meestal om het op wat voor manier dan ook op te lossen. Zij het op een goede manier of op een slechte manier. Als we bijvoorbeeld een rechtszaak willen winnen dan schromen we ons niet om desnoods gebruik te maken van leugens en valse getuigen. Zo kunnen er veel voorbeelden genoemd worden. Echter, als wij ons tot het Heilige Boek van Allah ﷻ, de Qurán zouden wenden dan zouden al onze problemen daaruit opgelost kunnen worden. Als we daar maar vertrouwen in zouden hebben.

Uit deze gebeurtenissen hebben we geleerd dat dergelijke spirituele praktijken en wazaïf (smeebeden en aanroepingen) uit de heilige Qurán geweldige resultaten opleveren, mits de overtuigingen correct zijn, de aanroepingen correct worden geciteerd, de tong niet besmet is met onzuiverheden van zonden en onwettige (haram) voeding en dat de aanroeping met vroomheid en oprechtheid wordt uitgevoerd. Door zich aan deze voorwaarden te houden, kan men op wonderbaarlijke wijze profiteren van de voordelen en kracht van bijzondere aanroepingen uit de heilige Qurán.

Het Kinderhoekje

Sayyidoena Hasan en Hoesein رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

verdwaald onderweg naar huis. (Vervolg van vorige uitgave)

De twee rozen van de Geliefde Profeet ﷺ sayyidoena Hasan رَضِيَ اللهُ عَنْهُ en sayyidoena Hoesein رَضِيَ اللهُ عَنْهُ gingen buiten spelen. Ze dwaalden vrolijk het platteland in. Tijdens het spelen beseften ze niet hoeveel tijd er verstreken was. Toen ze terug naar huis wilden, bevonden ze zich op een plek die ze niet kenden. Ze zochten rond, maar konden de weg terug naar hun huis niet vinden. Hoe meer ze probeerden hun weg te vinden, hoe meer ze verdwaalden. Toen sayyidah Fatima رَضِيَ اللهُ عَنْهَا zich realiseerde dat haar kinderen te laat waren, begon ze hun te zoeken, maar ze kon ze nergens vinden. Ze was bang dat er iets met sayyidoena Hasan en sayyidoena Hoesein رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا was gebeurd en stuurde naar iedereen het bericht. Toen de Profeet ﷺ het nieuws hoorde, bleef hij kalm en zei tegen de metgezellen رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ: "Laten we mijn kleinzonen gaan zoeken." De Profeet ﷺ en zijn metgezellen رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ begonnen overal naar sayyidoena Hasan en sayyidoena Hoesein رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا te zoeken. Ze doorzochten alle tuinen en straten. Ze vroegen het aan iedereen, maar er was geen teken of nieuws over de verblijfplaats van sayyidoena Hasan en sayyidoena Hoesein رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. Het was alsof ze waren verdwenen. Op een gegeven moment in de late avond bereikte het nieuws de Profeet ﷺ dat een metgezel de kinderen op een heuvel buiten Mekka had gezien. De Profeet ﷺ en zijn metgezellen gingen er onmiddellijk heen. Kijk eens! Er was een enorme slang, met zijn tong uitgestoken, die op het punt stond sayyidoena Hasan en sayyidoena Hoesein رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا aan te vallen! Zonder na te denken snelde de Profeet ﷺ onbevreesd naar voren. Hij omhelsde liefdevol zijn kleinzonen en redde ze van de slang. Sayyidoena Hasan en sayyidoena Hoesein رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا vergaten hun angsten zodra ze hun nobele grootvader zagen. Veilig en gelukkig gingen ze terug naar Mekka.

Die dag adviseerde de Profeet ﷺ hen om niet ver van huis te gaan om te spelen. Hij ﷺ waarschuwde hen vriendelijk voor de gevaren die dit met zich meebracht. Sayyidoena Hasan en sayyidoena Hoesein رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا vergaten dit advies nooit meer en bleven altijd voorzichtig. Vanaf die dag waren ze voorzichtiger met buiten spelen.



De Shahadah

De Shahadah is het geloven en getuigen dat:

"Er is geen andere god dan Allah en Sayyidoena Moehammad is Allah's Dienaar en Boodschapper."

Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

Moslims geloven maar in één God, Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Er is nooit een god geweest vóór Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى; er zal nooit een andere god zijn dan Hij سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Hij سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى is de enige echte God.

Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى heeft geen moeder, vader of kinderen nodig. Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى heeft alles en iedereen geschapen. Hij سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى is de Schepper.

Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى schiep onze ouders en een ieder van ons. Hij schiep: de zon, de sterren, de maan, de planeten, de lucht, de grond, de bergen, de rivieren, de zeeën, de dieren, de insecten, de bloemen en de bomen.

Alles en iedereen heeft Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى nodig. Hij سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى heeft niets of niemand nodig.

De Boodschapper van Allah ﷺ

Sayyidoena Moehammad ﷺ werd door Allah gekozen om Zijn laatste Boodschapper te zijn. Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى maakte hem de beste van de hele schepping en de beste van alle Profeten, Allah stuurde hem als genade voor de hele mensheid en de schepping.

Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى openbaarde de Heilige Qurán aan de Boodschapper van Allah ﷺ voor onze leiding.

Sayyidoena Moehammad ﷺ leerde de mensen in Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى te geloven en goede moslims te zijn. We moeten ons best doen om hem te volgen door alles te doen op de manier waarop hij het deed - dit staat bekend als het volgen van zijn Soennah. Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى heeft hem tot het beste voorbeeld voor ons gemaakt.

Sayyidoena Moehammad ﷺ is de laatste Profeet en Boodschapper van Allah; er zal geen Profeet of Boodschapper na hem komen.

Gepubliceerd door:

Imtiaz Akbarkhan,

Imaam en Khateeb Moskee Al
Firdaus Lelystad.

E-mail:

Imtiaz.Akbarkhan@gmail.com

Taal, grammatica en

spellingscontrole door:

Yasmin Akbarkhan,
Naaznien Abdulkadir-
Saboerali,
Shagufta Akbarkhan,
Haroen Jahangier.

