

Ramadaan

Belangrijke data

- 03 - Wisaal Khatoen e Jannat sayyidah Fatimah رضي الله عنها
- 10 - Wisaal Oemm oel Moe'minien Khadidjat oel Koebraa رضي الله عنها
- 17 - Wisaal Oemm oel Moe'minien A'ishah Siddiqah رضي الله عنها
- 17 - Yaum e Badr
- 20 - Fatah Makkah
- 21 - Wisaal Amier oel Moe'minien sayyidoena Ali رضي الله عنه
- 27 - Lailat oel Qadr

IN DEZE UITGAVE:

Qurán	1
Hadith	1
Eén van de prominente vrouwen in de Islam..	2
De geneugten van het wereldse leven	3
Vervolg Tafseer... Beproeving van sayyidoena Ayyoeb عليه السلام	5
Tamr - Gedroogde Dadels	10
Het Kinderhoekje:	
De Woedoe	12

Islamitische Nieuwsbrief

JAARGANG 4, UITGAVE 9

Qurán

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ۗ أَرْكُضْ بِرَجْلِكَ ۖ هَذَا مُعْتَسِلٌ ۖ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ۗ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذَكَرَى لِأُولَى الْأَلْبَابِ ۗ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتًا قَاصِرًا ۖ بِهِ وَلَا تَحْنُتْ ۗ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ۗ نِعَمَ الْعَبْدِ ۗ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۗ

Soerah Saad 41-44

En herinner Ons dienaar Ayyoeb (Job). Toen hij naar zijn Heer riep: 'de duivel (Satan) heeft mij ellende en pijn aangebracht'. Wij zeiden: 'Stamp met je voet op de grond, hier is koelwater om in te baden en om te drinken.' En Wij schonken hem zijn familie en anderen zoals zij daar bovenop, als genade van Ons en als vermaning voor de mensen van begrip. En Wij zeiden: 'Neem een bezem van droog gras in je hand en sla ermee en breek je eed niet.' Ongetwijfeld vonden Wij hem standvastig, wat een uitstekende dienaar was hij! Voorwaar, hij is altijd berouwtonend.

In deze verzen van Soerah Saad herinnert Allah ﷻ ons aan de standvastigheid van sayyidoena Ayyoeb عَلَيْهِ السَّلَامُ.

Sayyidoena Ayyoeb عَلَيْهِ السَّلَامُ komt uit de afstammelingen van sayyidoena Ishaq عَلَيْهِ السَّلَام en zijn moeder komt uit de familie van sayyidoena Loet عَلَيْهِ السَّلَام. Allah ﷻ zegende hem met een breed verscheidenheid aan gunsten, waaronder schoonheid, overvloed aan rijkdom en kinderen, ontelbare aantallen vee, velden en tuinen. Toen Allah ﷻ hem onder beproeving plaatste, stortte zijn huis in en al zijn zonen kwamen eronder vast te zitten en stierven. Alle dieren, waaronder 3 duizend kamelen, 7 duizend geiten en duizenden koeien, paarden, ezels en muilezels, stierven. Alle velden en tuinen werden ook geruïneerd.

Wordt vervolgd op blz. 5

Hadith

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ أَتَتَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي أَيْدِيهِمَا سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُمَا: أَتَوَدَّيَانِ زَكَاتَهُ؟ قَالَتَا: لَا، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوَّرَكُمَا اللَّهُ بِسِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟ قَالَتَا: لَا، قَالَ: فَأَدِيَا زَكَاتَهُ

(رواه الترمذي)

Overgeleverd door Amr ibn Shoeaib رضي الله عنهما, dat er twee vrouwen bij de Boodschapper van Allah ﷻ kwamen en in hun handen (om hun polsen) zaten twee gouden armbanden. De Boodschapper van Allah ﷻ vroeg aan hen: 'Betalen jullie wel zakaat over deze armbanden?' Zij zeiden: 'Nee.' De Boodschapper van Allah ﷻ zei toen: 'Zullen jullie het leuk vinden als Allah ﷻ jullie armbanden van vuur laat dragen?' Zij zeiden: 'Nee.' Hij ﷻ zei: 'Betaal er dan zakaat over.'

Eén van de prominente vrouwen in de Islam..

Sayyidah Joewayriyah رضى الله عنها

Sayyidah Joewayriyah رضى الله عنها was de dochter van al-Haaries ibn Abi Diraar, de commissaris van Banoe al-Moestaliq. Zij رضى الله عنها behoorde tot degenen die gevangen werden genomen tijdens de Slag van Moeraysie.

Sayyidah Joewayriyah رضى الله عنها was als slaaf gegeven aan sayyidoena Thaabit ibn Qays ibn Shammaas al-Ansari رضى الله عنه. Hij رضى الله عنه zei haar dat als hij een bepaald bedrag aan losgeld zou krijgen, hij haar vrij zou laten. Omdat zij رضى الله عنها geen vermogen had om zichzelf vrij te kopen van sayyidoena Thaabit رضى الله عنه, ging ze naar de Boodschapper van Allah ﷺ en zei: "O Boodschapper van Allah ﷺ! Ik ben de dochter van al-Haaries ibn Abi Diraar, de commissaris van onze stam, en ik heb de Islam geaccepteerd. Thaabit ibn Qays vraagt om losgeld voor mijn vrijlating, maar ik bezit niks. O Boodschapper van Allah ﷺ, ik smeed u om mij te helpen." De Boodschapper van Allah ﷺ antwoordde: "Wat vind je ervan als ik jou op een betere manier behandel dan wat je mij vraagt?" Sayyidah Joewayriyah رضى الله عنها vroeg naar wat die manier zou zijn. De Boodschapper van Allah ﷺ zei: "Ik wens het losgeld voor jouw vrijlating zelf te betalen om vervolgens met jou te huwen, zodat jouw families eer en waardigheid behouden blijft." Dit voorstel werd natuurlijk volhartig geaccepteerd door sayyidah Joewayriyah رضى الله عنها.

De Boodschapper van Allah ﷺ betaalde het losgeld van zijn ﷺ eigen vermogen en trouwde haar رضى الله عنها vervolgens. Toen het nieuws van dit huwelijk zich verspreidde onder de moslimgelovenden, zetten de moejahiedien (soldaten in jihad) meteen elke vrouwelijke en mannelijke gevangene die familie was van sayyidah Joewayriyah رضى الله عنها vrij en wanneer ze dit deden zeiden ze: "Geen individu van een familie waarin de Boodschapper van Allah ﷺ is getrouwd kan een gevangene zijn."

Sayyidah A'ishah رضى الله عنها heeft gezegd: "Ik heb nooit eerder een gunstiger (met voordelen) huwelijk gezien dan het huwelijk van sayyidah Joewayriyah رضى الله عنها, aangezien het ervoor heeft gezorgd dat de gehele stam Banoe al-Moestaliq bevrijd werd van slavernij." [*Aboe Dawoed – vol. 2, blz. 548 en Sharh al-Zoerqani – vol. 3, blz. 254*]

Sayyidah Joewayriyah رضى الله عنها heeft vermeld: "Drie nachten voordat de Boodschapper van Allah ﷺ naar mijn stam kwam, zag ik een droom waarin de maan vanuit de richting van Madinah naar mij toe kwam en in mijn schoot viel. Ik heb niemand gevraagd om de interpretatie van deze droom, maar toen de Boodschapper van Allah ﷺ mij huwde, heb ik de betekenis ervan begrepen." [*al-Zoerqani – vol.3, blz. 254*]

Haar رضى الله عنها originele naam was 'Barrah' (de vrome), maar is later veranderd naar 'Joewayriyah' (een jongedame), omdat de originele naam duidde op zelfverheerlijking en superioriteit.

Sayyidah Joewayriyah رضى الله عنها was erg toegewijd in haar aanbidding en spendeerde de volledige tijd tussen salaah al-Fajr en salaah al-Doeha aan de Zikr van Allah door middel van verschillende recitaties en smeekbedes. [*Madaarij al-Noeboewwah – vol. 2, blz. 479*]

Zij رضى الله عنها had twee broers (sayyidoena 'Abd-Allah ibn al-Haaries en sayyidoena 'Amr ibn al-Haaries رضى الله عنهما) en een zus (sayyidah 'Amrah bint al-Haaries رضى الله عنها) die de Islam hadden geaccepteerd en behoorden tot de Metgezellen رضى الله عنهم.

De geweldige gebeurtenis die ervoor zorgde dat haar broer 'Abd-Allah ibn al-Haaries رضى الله عنه de Islam accepteerde gaat als volgt: 'Abd-Allah ibn al-Haaries رضى الله عنه kwam bij de Boodschapper van Allah ﷺ om een aantal leden van zijn stam te bevrijden. Onderweg verstopte hij رضى الله عنه zijn vrouwelijke kamelen en dienstmeisjes in een ravijn. De Boodschapper van Allah ﷺ vroeg: "Wat bied je aan als losgeld (fidyah) om de gevangenen te bevrijden?" 'Abd-Allah ibn al-Haaries رضى الله عنه antwoordde dat hij niets bij zich had, waarop de Boodschapper van Allah ﷺ antwoordde: "Wat is er gebeurd met de vrouwelijke kamelen en dienstmeisjes die jij hebt verborgen in die en die vallei?" Dit antwoord verraste 'Abd-Allah ibn al-Haaries رضى الله عنه zo erg dat hij رضى الله عنه geen woord meer kon uitbrengen. Hij رضى الله عنه realiseerde zich meteen dat de Boodschapper van Allah ﷺ geen indringer was. Hij رضى الله عنه reciteerde de kalimah en accepteerde de Islam. [*al-Istiaab*]

Sayyidah Joewayriyah رضى الله عنها heeft ongeveer zeven ahaadith overgeleverd, waarvan er twee zijn opgenomen in Sahieh al-Boekhari en nog twee in Sahieh Moesliem. De overige drie overleveringen zijn opgenomen in andere hadithboeken.

Sayyidoena 'Abd-Allah ibn 'Oemar, sayyidoena 'Oebayd ibn al-Sabbaaq en haar neefje sayyidoena al-

Toefail رضي الله عنهم hebben allemaal ahaadieth van haar رضي الله عنها overgeleverd. [Madaarij al-Noeboewaah – vol. 2, blz. 481 en al-Zoerqani – vol. 3, blz. 255]

Sayyidah Joewayriyah رضي الله عنها is heengegaan op de leeftijd van 65 jaar, in de maand Rabi al-Awwal 50 AH. Zij رضي الله عنها is ten ruste gebracht in Jannat al-Baqi, in Madinah al-Moenawwarah. De gouverneur van de stad, Marwaan, heeft haar رضي الله عنها salaat al-Janazah geleid. [al-Zoerqani – vol. 3, blz. 255 en Madaarij al-Noeboewaah - vol. 2, blz. 481]

Moge Allah ﷻ ons de kracht en de imaan schenken om onszelf te bevrijden als slaven van deze Doenya en als slaven van ons eigen Nafs. Moge Hij ﷻ ons helpen constant aan Hem ﷻ te denken en Hem ﷻ op de juiste manier te aanbidden. Aameen.



Verzameld en vertaald door Yasmin Akbarkhan. Bron: Seerat-ul-Mustafaa ﷺ.

De geneugten van het wereldse leven

Tijdens en omwille van deze Gezegende maand Ramadaan, heb ik mijn best gedaan een paragraaf uit het boek van Shaykh dr. Mohammad Sa'id Ramadan al Bouti hier samen te vatten. Ik heb dit zo beknopt mogelijk proberen te doen. Om die reden en wegens mijn eigen tekortkomingen, zal dit schrijven van mij natuurlijk nooit het schrijven van Shaykh al Bouti evenaren. Ik deel met jullie slechts een stukje aan kennis in mijn eigen woorden, wat voor mij een verrijking in mijn leven is, opdat het jullie ook profijt zal leveren.

In het boek vertelt Shaykh al Bouti ons hoe de mens tijdens dit tijdelijke leven op deze aarde dient om te gaan met hetgeen de mens op deze aarde toekomt. Hoe dient de mens om te gaan met de geneugten van dit wereldse leven? Mogen wij deze liefhebben en gebruiken? Of dienen wij hier zo ver mogelijk van te blijven om geconcentreerd te kunnen blijven op ons enige doel in en met dit leven: het Paradijs? Wat heeft Allah ﷻ de mens hierover opgedragen in Zijn Boek?

Allah ﷻ waarschuwt ons in de Heilige Qurán keer op keer voor het gehecht raken aan en het steunen op de geneugten van deze wereld. En Hij ﷻ moedigt ons aan een opening in ons hart te maken voor Zijn Liefde. Let op vers 131 van Soerah Tahaa:

وَلَا تَمُدَّنْ عَيْنَكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْثَنَّهُمْ فِيهِ وَرَرَقَ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ

En richt jouw ogen niet op datgene wat Wij aan sommige groepen van hen aan geneugten schonken, (het is slechts) ter verfraaiing van het wereldse leven, opdat Wij hen ermee beproeven. En de leeftocht van uw Heer is beter en bestendiger.

En kijk naar vers 60 van Soerah Qasas:

وَمَا أوتيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّعِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

En wat jullie ook maar gegeven is, het zijn (slechts) de geneugten van dit wereldse leven en haar verfraaiing. En datgene wat bij Allah is, is beter en bestendiger, begrijpen jullie dit niet?

En kijk ook eens naar de verzen 196-197 van Soerah Ali Imraan:

لَا يُغْرَتُكَ نَقْلُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ، مَتَّعَ قَلِيلًا ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ

Laat je niet misleiden door de (ongebreidelde) beweging van de ongelovigen door het land. Het is slechts een kortdurende genoeg, vervolgens zal hun (uiteindelijke) toevluchtsoord de hel zijn, en wat een slechte rustplaats (zal dat zijn).

En weet dat er meerdere soortgelijke verzen in de Quràn zijn waarin Allah ﷻ ons waarschuwt voor het gehecht raken aan de geneugten van deze wereld en het onszelf erdoor laten misleiden.

Als we deze categorie verzen overdenken, komen wij dan tot de conclusie dat wij ons dienen te distantiëren van alle geneugten van dit leven: landerijen, gebouwen, diensten, bezittingen, voedselsoorten en alles wat daar nog meer onder valt?

Naast deze categorie verzen die daar inderdaad op lijken te duiden, zijn er ook andere verzen in de Quràn waarin Allah ﷻ de mens oproept tot het vragen om en het omgaan met dezelfde geneugten van het wereldse leven. In vers 32 van Soerah al A'raf zegt Allah ﷻ het volgende:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Zeg, Wie heeft de verfraaiingen van Allah verboden die Hij voor Zijn dienaren vervaardigde en de goede zaken aan leeftocht? Zeg, Dit is voor hen die gedurende het wereldse leven geloofden, (maar) uitsluitend voor hen op de Dag der Wederopstanding.

In vers 201 van Soerah al Baqarah zegt Allah ﷻ:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا ءَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

En tot hen behoort degene die zegt: "Onze Heer, schenk ons het goede in dit leven en het goede in het Hiernamaals, en bescherm ons tegen de kwellingen van het Vuur."

En zie ook vers 29 van Soerah al Baqarah:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ

Hij is Degene Die al wat op de aarde is voor jullie schiep..

En vers 87 van Soerah al Maa'idah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْرَمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ

O jullie die geloven, verbiedt niet de goede zaken die Allah jullie toegestaan heeft..

Als in het achterhoofd wordt gehouden dat het Boek van Allah ﷻ, Zijn Woord, vrij is van tegenstrijdigheden en dat de boodschappen en bepalingen in het Boek consistent en harmonieus zijn, dan kan een antwoord op onze vraag gevonden worden door al bovenstaande verzen (en meerdere) in samenhang te lezen en te begrijpen.

De betekenis waar deze beide categorieën van verzen gezamenlijk uitdrukking aan geven, is: de mens dient in zijn noodzakelijke levensonderhoud te voorzien, zijn behoeften te vervullen en verbeteringen aan te brengen vanuit louter functionele beweegredenen en niet vanwege het gehecht zijn van de *nafs* aan, of haar liefde voor deze zaken.

Shaykh al Bouti legt uit dat men eerst de eerste categorie verzen, de waarschuwingen van Allah ﷻ, dient te overdenken en volledig dient te begrijpen. Wanneer de mens zich bewust wordt van de Goddelijke waarschuwing tegen het vertrouwen op de verfraaiingen van dit wereldse leven en het zich laten misleiden erdoor, dan zal het hart, versterkt door de Leiding van Allah, niet betoverd raken door de verleidelijkheden van het wereldse leven en haar geneugten. Vervolgens zal de mens immuun raken voor zijn gevoelens, die hem willen meeslepen in het najagen van wereldse verleidingen en bevliegingen. En dan zal hij gericht blijven op de grootste genoegens die Allah ﷻ hem beloofde. Zijn *nafs*

zal verlangend blijven uitkijken naar de Dag waarop hij rechtstreeks zal worden aangesproken met de volgende woorden:

هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ

Dit is jullie Dag die jullie beloofd is
[Soerah al Anbiyaa, vers 103]

Wanneer men deze eerste categorie verzen, de boodschap, de waarschuwingen, heeft begrepen, is de *nafs* er aan toe om zich te realiseren wat de tweede categorie verzen opdraagt. Namelijk het vinden van een veilige weg in deze wereld, zonder dat de wereld ook maar enige vat kan krijgen op de beschermde gevoelens van de mens. Op dat moment is het de mens mogelijk om met het wereldse leven en haar geneugten om te gaan als iemand die deze zaken onder controle heeft. Als iemand die deze zaken (de wereldse) gebruikt, binnen bepaalde grenzen, omwille van het bereiken van een hoger heilig doel.

Wij dienen ons te beseffen dat alles wat op deze aarde te vinden is aan goeds en aan schatten, slechts instrumenten zijn, die wij pas moeten gebruiken en ons eigen moeten maken, wanneer wij onze *nafs* gewapend hebben tegen het gevaar onszelf eraan te hechten. Slechts dan kunnen wij dit goeds en deze schatten tegemoet treden, zoals iemand die voldaan het voedsel tegemoet treedt, dat hij gaat verkopen of verhandelen.

Shaykh al Bouti verduidelijkt dit met de vergelijking: De persoon die schalen zoetigheid opstelt om te verkopen en eraan te verdienen. De noodzakelijke voorwaarde hiervoor is, dat zijn *nafs* er niet naar verlangt, en dat het speeksel hem niet in de mond loopt, of dat hij er trek in krijgt, telkens als hij ernaar kijkt. Immers, als zijn *nafs* ernaar verlangt, hij zich niet kan beheersen, er telkens van proeft, en er 's ochtends mee ontbijt en 's middags mee luncht, en 's avonds mee dineert, dan keert hij 's avonds teleurgesteld terug van zijn werk en met verlies. Zowel zijn moeite als zijn geld zijn dan verloren gegaan.

Weet dat de liefde van de mens voor zijn wereldse verlangens en zijn uiteenlopende begeertes slechts een barrière vormt die de mens afhoudt van het gedenken van Allah ﷻ. Het vormt een hindernis bij het liefhebben van Allah ﷻ. Ga eens bij u zelf na; de handelingen die u in één dag verricht, welke daarvan zijn gericht op het gedenken van Allah ﷻ en welke daarvan zijn het gevolg van gehoor geven aan uw eigen verlangens. Verlangens die niet bruikbaar zijn om uw einddoel te bereiken.

Indien het echter onvermijdelijk is dat de mens te maken krijgt met de geneugten van het wereldse leven en haar begeerlijkheden, omwille van een goed bestaan op deze vergankelijke aarde, dan dient de aard van deze omgang met deze geneugten slechts van een functionele relatie te zijn. Gebruik de middelen om tot uw einddoel te komen. En vergeet dan niet wat uw einddoel is.

Door Yasmin Akbarkhan.

Bron: Liefde in de Qur'an en de rol van liefde in het leven van de mens – Shaykh dr. Mohammad Sa'id Ramadan al Bouti

Vervolg Tafseer...

Beproeving van sayyidoena Ayyoeb عَلَيْهِ السَّلَامُ

Uiteindelijk bleef er niets meer in zijn bezit. Telkens wanneer hij عَلَيْهِ السَّلَامُ op de hoogte werd gebracht van deze ondergang en vernietiging van al deze bezittingen, prees hij عَلَيْهِ السَّلَامُ Allah ﷻ en betuigde hij عَلَيْهِ السَّلَامُ dankbaarheid door te zeggen: 'Wat was van mij en wat is van mij, Degene Die de Heer van alles is, heeft het genomen. Gedurende de tijd dat Hij ﷻ me het schonk, was het in mijn bezit en Hij ﷻ heeft het teruggenomen wanneer Hij ﷻ dat wilde. Ik ben altijd tevreden met wat Hem ﷻ behaagt.' Hierna werd hij عَلَيْهِ السَّلَامُ ziek en er verschenen grote blaren op zijn gezegende lichaam. Onder deze toestand verliet iedereen hem, behalve zijn enige vrouw wiens naam Rahmat Bint-e-lfraaim was en die de kleindochter was van sayyidoena Yoesoef عَلَيْهِ السَّلَامُ. Zij diende sayyidoena Ayyoeb عَلَيْهِ السَّلَامُ. Hij عَلَيْهِ السَّلَامُ leed vele jaren aan deze toestand. Hij عَلَيْهِ السَّلَامُ bleef hevige pijnen houden vanwege de blaren en steenpuisten.

Deze beproeving duurde niet een dag of een week of een maand, maar 18 jaren lang! Deze 18 jaren gingen als volgt: In de eerste 7 jaren werd al zijn rijkdom vernietigd. In de volgende 4 jaren overleden al zijn kinderen en alle tuinen en velden werden verwoest. De volgende 7 jaren bracht hij door aan lichamelijke

ziekten. Het eerste jaar van zijn ziekte bracht hij عَلَيْهِ السَّلَامُ nog door in zijn huis in zijn dorp Noewa. Vervolgens door het ophitsen van Iblies hebben de dorpelingen buiten het dorp een hut voor hem gemaakt, waar hij عَلَيْهِ السَّلَامُ de overige 6 jaar van zijn ziekte doorbracht.

Wat was de reden van deze zware beproeving en hoe kwam sayyidoena Ayyoeb عَلَيْهِ السَّلَامُ in deze situatie terecht?

Onder de Profeten is sayyidoena Ayyoeb عَلَيْهِ السَّلَامُ de meest rijke en welgestelde Profeet geweest. Bovengenoemde bezittingen zijn alleen maar een fractie van zijn rijkdom. Sayyidoena Ayyoeb عَلَيْهِ السَّلَامُ was ook heel erg vrijgevig, zijn rijkdom werd voor grotendeels aan sadaqaat en khairaat besteed. Hij عَلَيْهِ السَّلَامُ liet een vrager nooit met lege handen terug gaan. Hij عَلَيْهِ السَّلَامُ gaf ze altijd hoeveel ze vroegen. Zijn manier van Tabliegh was zo dat hij عَلَيْهِ السَّلَامُ elke dag ongeveer 1000 mensen naar zijn gasthuis uitnodigde, ze eten gaf, zelf at met hen en hen predikte. Aan weduwen en wezen bood hij عَلَيْهِ السَّلَامُ extra hulp. Ondanks al zijn rijkdom was hoogmoedigheid en arrogantie tot in de verre verte bij hem niet te bekennen. Hij عَلَيْهِ السَّلَامُ sprak altijd vriendelijk en glimlachend tegen iedereen en zat altijd heel nederig samen met de arme mensen. Daarnaast besteedde sayyidoena Ayyoeb عَلَيْهِ السَّلَامُ ook veel tijd in het aanbidden van Allah ﷻ. In zijn Shariát (geloof) was er maar één gebed verplicht en dat was twee rakaát op de tijd van Zohr. Maar als Sayyidoena Ayyoeb عَلَيْهِ السَّلَامُ deze twee rakaát in de tijd van Zohr begon, dan eindigde het pas in de tijd van Isha.

Door tevredenheid van al zijn goeie daden, uitgeven aan de armen en reizigers, hulp aan de weduwen en wezen, veelvuldig aanbidden van Allah ﷻ, Heeft Allah ﷻ door middel van Djibriel عَلَيْهِ السَّلَامُ in de hemelen laten aankondigen, dat elke engel van alle hemelen voor sayyidoena Ayyoeb عَلَيْهِ السَّلَامُ veelvuldig smeekbeden van rahmat (genade) moeten verrichten.

Dit was de tijd dat Iblies nog toegang had tot alle hemelen. Zijn toegang tot de hemelen is in de volgende stappen verboden. Als eerste werd in de tijd van sayyidoena Adam عَلَيْهِ السَّلَامُ zijn toegang tot het Paradijs verboden. Tijdens de geboorte van sayyidoena Isaa عَلَيْهِ السَّلَامُ werd zijn toegang tot de hoogste 3 hemelen opgezegd. En als laatste toen de Geliefde Profeet Moehammad ﷺ werd geboren werd de toegang van Iblies naar alle hemelen verboden en zelfs het luisteren naar de gesprekken van de Engelen werd hem verboden.

Op een dag toen Iblies naar de hemelen ging zag hij dat de gezegende naam van sayyidoena Ayyoeb عَلَيْهِ السَّلَامُ met veel respect, eerbied en vergezeld met doea's werd genomen door alle Engelen. Hij vroeg aan de Engelen wat de reden van dit eerbied en respect was. Eén van de Engelen vertelde hem dat Allah ﷻ heel tevreden is met sayyidoena Ayyoeb عَلَيْهِ السَّلَامُ door zijn vele Ibaadaat (aanbiddingen), daarom hebben alle Engelen de opdracht om doe'a-e-rahmat voor hem te doen.

Iblies zei: 'Met zoveel bezit, rijkdom en zo'n luxe leven dan zal iedereen Allah ﷻ aanbidden en dankbaar zijn, maar in armoede, leed en problemen dan zullen de besten overgaan tot geklaag en ondankbaarheid. Ayyoeb's aanbidding en dankbaarheid is alleen maar door zijn rijkdom, luxe leven en zijn gezondheid, als dit alles van hem wordt afgepakt dan zal hij ook op den duur overgaan tot geklaag en uiteindelijk tot ondankbaarheid.' De engelen zeiden: 'O vervloekte, je hebt het helemaal fout, Ayyoeb is geen normale mens, hij is een Profeet en Boodschapper van Allah. De Profeten van Allah zijn bijzondere, unieke mensen. Zij zijn onvergelijkbaar met de normale mensen, de Profeten van Allah zijn erg dankbaar, geduldig en standvastiger dan een berg. Rijkdom en armoede betekent niets voor hen.'

Iblies zei: 'Jullie hebben het verkeerd, er is geen verschil tussen de gewone mens en een Profeet. Een Profeet is wat betreft geklaag, dankbaarheid, geduld en standvastigheid hetzelfde als een normale mens. Als ik de macht over Ayyoeb's rijkdom kan krijgen dan zal ik zien hoe hij in armoede dankbaar is en hoeveel aanbidding hij doet. Integendeel, hij zal zoveel klagen en ondankbaarheid tonen dat de wereld zal zien. Allah ﷻ gaf antwoord aan de Engelen om tegen Iblies te zeggen dat Allah ﷻ hem de macht op Ayyoeb's rijkdom heeft gegeven, hij mag doen wat hij wilt met de rijkdom van Ayyoeb om te bewijzen dat hij gelijk heeft. Iblies werd heel blij toen hij de boodschap van Allah ﷻ hoorde. Hij ging heel snel terug naar de aarde en verzamelde alle krachtige djinns en zei tegen hen: 'Ik heb de macht over Ayyoeb's rijkdom gekregen. Ik wil dat al zijn rijkdom verwoest wordt, help mij.' Een grote Ifriet (een machtige soort djinn) zei: 'Ik heb de kracht dat als ik blaas, dat er dan een storm van vuur uitkomt en alles in de omgeving tot as verbrand.' Iblies werd blij en zei: 'Ga en verbrand de kamelen en hun stallen

en de herders.' De djinn deed zoals hem werd opgedragen. Zelf vermomde Iblies zich als een herder en ging naar sayyidoena Ayyoeb عَلَيْهِ السَّلَامُ en zei met een heel droevig gezicht: 'Al uw kamelen en hun stallen en herders zijn verbrand, alleen ik heb mezelf kunnen redden.' Vervolgens begon hij allerlei woorden van geklaag en ondankbaarheid te uiten, zodat sayyidoena Ayyoeb عَلَيْهِ السَّلَامُ hierdoor ook aangemoedigd zou worden om te klagen en woorden van ondankbaarheid te uiten.

Sayyidoena Ayyoeb عَلَيْهِ السَّلَامُ was op dat moment in het gebed. Toen hij klaar was met het gebed, berispte hij Iblies voor het gebruik van woorden van geklaag en ondankbaarheid. Vervolgens zei hij: 'Dit waren allemaal gunsten door Allah ﷻ geschonken. Hij ﷻ heeft het terug genomen, en het is zelfs beter voor mij. Nu hoef ik mij geen zorgen over die dieren te maken en heb ik meer tijd voor aanbidding van Allah.' En vervolgens deed hij عَلَيْهِ السَّلَامُ doe'a aan Allah ﷻ en zei: 'O Allah ﷻ ik dank u voor deze gunst. Voorheen was ik een beetje tijd kwijt aan de liefde van die dieren, nu hoef ik me daar geen zorgen over te maken.'

Toen Iblies al deze woorden hoorde, werd hij verdrietig en bezorgd en keerde terug en verzamelde zijn djinns weer en vertelde hen het hele verhaal en zijn bezorgdheid daarover. Hij zei: 'Ik heb gefaald in mijn missie om Ayyoeb ondankbaar te laten zijn, daarvoor heb ik weer jullie hulp nodig.' Een grote slechte djinn zei: 'Ik heb de kracht dat als ik schreeuw, tot heel ver levende wezens hun leven verlaten.' Iblies zei: 'Mooi, vernietig jij dan nu alle geiten van Ayyoeb.' Deze djinn voerde zijn opdracht uit en door één schreeuw waren alle geiten en herders dood. Iblies kwam zelf weer vermomd als een herder om medelijden te tonen en vervolgens ook om sayyidoena Ayyoeb عَلَيْهِ السَّلَامُ zover te krijgen dat hij woorden van geklaag en ondankbaarheid zou uiten. Maar het antwoord van sayyidoena Ayyoeb عَلَيْهِ السَّلَامُ was hetzelfde als hierboven en hij ging vervolgens weer verder met zijn gebed.

Iblies kwam nogmaals ongeslaagd en vernederd terug naar zijn groep djinns en zei: 'Ayyoeb is tegen mijn verwachting in heel moedig, geduldig en dankbaar. Zoveel verwoestingen van zijn rijkdom en toch maakt hij zich geen zorgen. Integendeel, hij is meer dankbaar geworden en hij doet meer aanbeddingen.' Een andere grote djinn zei: 'Ik heb de kracht om grote stormen en tornado's te veroorzaken. Als ik een storm veroorzaak, dan blijft er niets in de omgeving heel.' Iblies werd blij en zei: 'Ga en vernietig nu alle tuinen en landbouwvelden van Ayyoeb.' De djinn ging en veroorzaakte zulke hevige stormen en tornado's waardoor alle tuinen en velden, inclusief alle werknemers en alle werkdieren werden verwoest. Vervolgens kwam Iblies weer, dit keer als een landbouwer, vermomd bij sayyidoena Ayyoeb عَلَيْهِ السَّلَامُ. Hij عَلَيْهِ السَّلَامُ was weer in het gebed. Iblies begon te huilen en te schreeuwen en klaagde over Allah ﷻ en zei dat Hij ﷻ degene was die deze ramp heeft veroorzaakt en dat het een wrede daad was van Allah ﷻ. Hij bleef maar ontoepasselijke woorden gebruiken over Allah ﷻ, in de hoop dat Ayyoeb عَلَيْهِ السَّلَامُ nog verdrietiger zou worden en ook woorden van geklaag zou uiten. Maar toen sayyidoena Ayyoeb عَلَيْهِ السَّلَامُ klaar was met zijn gebed, berispte hij Iblies weer en zei: 'Ik was naakt geboren en als ik de wereld verlaat dan zal ik ook maar in één kleding (kafan) gaan. Ik ben maar een nederig dienaar. Alles wat ik heb, zijn gunsten van Allah ﷻ. Het is Zijn ﷻ eigendom en Hij ﷻ heeft het aan mij in bewaring (amaanat) gegeven. Het is aan Hem ﷻ wanneer Hij ﷻ geeft en wanneer Hij ﷻ neemt. Wij hebben geen recht om daarop te klagen.'

Weer vernederd keerde Iblies terug naar zijn groep en zei: 'Het lukt mij niet om Ayyoeb te misleiden en ik schaam me echt voor de Engelen. Ik had met volle overtuiging tegen hen gezegd dat ik Ayyoeb kan misleiden, maar het is me tot nu toe niet gelukt, doen jullie alsjeblieft iets.'

De djinns gingen weer aan de slag en in 13 jaren tijd hebben ze al het bezit en rijkdom van sayyidoena Ayyoeb عَلَيْهِ السَّلَامُ vernietigd. Na elke vernietiging kwam Iblies vermomd naar sayyidoena Ayyoeb عَلَيْهِ السَّلَامُ toe. Elke keer kreeg hij hetzelfde antwoord van sayyidoena Ayyoeb عَلَيْهِ السَّلَامُ waarna hij vernederd weer terugging, maar in de standvastigheid van sayyidoena Ayyoeb عَلَيْهِ السَّلَامُ kwam er geen vermindering. Tot nu toe had Iblies al begrepen wat de status van een Profeet was wat betreft geduld en standvastigheid, maar hij had het nog niet opgegeven. Er is nog een niveau over dacht hij. Ayyoeb is niet te misleiden door zijn rijkdom, maar wat als ik zijn hart raak? Wat als ik hem door zijn kinderen raak? Geen enkele vader kan het verlies van zijn kinderen aan. Met deze gedachte ging Iblies naar de hemelen en zei: 'O Allah ﷻ geef mij de macht over de kinderen van Ayyoeb.' Allah ﷻ gaf hem de macht over de kinderen van sayyidoena Ayyoeb عَلَيْهِ السَّلَامُ, zodat hij ook deze manier kon uitproberen.

Iblies keerde blij terug. En op een dag toen alle kinderen van sayyidoena Ayyoeb عَلَيْهِ السَّلَامُ op uitnodiging van hun grote broer Hirmal in een gebouw aanwezig waren, heeft Iblies met behulp van zijn djinn vrienden het gebouw laten instorten. Iedereen die in het gebouw aanwezig was, overleed. Iblies vermomde zich dit keer als hun leraar en ging, met een verwondde gezicht en zijn kleren bedekt met bloed huilend en krijsend, weer naar sayyidoena Ayyoeb عَلَيْهِ السَّلَامُ. Hij vertelde het verhaal van het instorten van het gebouw en het overlijden van al zijn kinderen aan Ayyoeb عَلَيْهِ السَّلَامُ op een hartverscheurende manier. Hij sloeg met zijn handen op zijn borst en pakte aarde van de grond en sloeg het op zijn eigen gezicht, vervolgens klaagde hij over Allah ﷻ, hoe Hij ﷻ dit had laten gebeuren en uitte woorden van ondankbaarheid.

Ook dit keer was sayyidoena Ayyoeb عَلَيْهِ السَّلَامُ in het gebed. Toen hij klaar was, stopte hij Iblies van wat hij aan het doen was en berispte hem zwaar. Vervolgens, na het prijzen van Allah ﷻ zei sayyidoena Ayyoeb عَلَيْهِ السَّلَامُ heel kalm: 'Alles was van Allah ﷻ en was voor tijdelijke bewaring bij mij. Hij ﷻ heeft het terug genomen. Wij allemaal behoren tot Allah ﷻ en zullen allemaal tot Hem ﷻ terugkeren. Rampzalig is hij die ondankbaarheid toont aan Allah ﷻ. Mensen kijken naar hun verlies en verdriet, maar kijken niet naar de duizenden gunsten die ze van Allah ﷻ hebben gekregen. Ik heb uiteraard verdriet door het verlies van mijn kinderen, maar in plaats van ondankbaar te zijn, ben ik het eens met de wijsheid (hikmat) van Allah ﷻ. Ik ben blij dat ze allemaal met imaan zijn overleden, want dan zal ik ze in het hiernamaals zeker terugzien. Deze scheiding is maar tijdelijk.'

Ook dit keer was Iblies verslagen en vernederd teruggekeerd, maar hij gaf het nog steeds niet op en bleef denken over mogelijke manieren om sayyidoena Ayyoeb عَلَيْهِ السَّلَامُ te misleiden. Op een dag zei hij tegen Allah ﷻ: 'O Allah, het is waar dat ik Ayyoeb niet heb kunnen misleiden en zijn geduld en standvastigheid niet heb kunnen breken. Dat komt echter alleen maar omdat de problemen die ik hem tot nu toe heb bezorgd niet met zijn eigen persoonlijkheid te maken hadden, maar met zijn rijkdommen en familie. En bij verlies van rijkdom en familie kun je alleen maar verdriet en spijt hebben en verdriet en spijt kunnen verdragen worden. En zo heeft Ayyoeb het ook verdragen. Maar ik ben ervan overtuigd dat als u mij de macht over zijn lichaam geeft, dan zal ik hem zoveel ziektes en pijn geven dat zijn geduld en standvastigheid zullen bezwijken, waardoor hij zal stoppen met zijn aanbiddingen en in plaats van dankbaar te zijn zal hij alleen maar klagen.' Allah ﷻ liet Iblies door middel van de Engelen weten dat hij al had gefaald in zijn bewering dat de mensen alleen in goeie tijden Allah ﷻ aanbidden en geduldig en dankbaar zijn, en nu heeft hij geen recht meer om daarover meer wensen te doen, maar deze laatste wens zal Allah ﷻ toch vervullen zodat Iblies geen excuus meer heeft, dat hij niet de volledige kans had gekregen om Ayyoeb عَلَيْهِ السَّلَامُ te verleiden. In opdracht van Allah ﷻ kreeg Iblies dus de macht over het lichaam van sayyidoena Ayyoeb عَلَيْهِ السَّلَامُ, behalve op 5 lichaamsdelen: de tong, de ogen, het hart, de hersenen en de darmen. En ook op de ziel van sayyidoena Ayyoeb عَلَيْهِ السَّلَامُ mocht Iblies geen macht hebben.

Iblies keerde weer blij terug en ging naar sayyidoena Ayyoeb عَلَيْهِ السَّلَامُ. De Profeet was in het gebed. Toen hij in de sadjah ging blies Iblies een spreuk van voodoo (djadoo) in zijn neus, waardoor er in zijn bloedstroom golven van vuur ontstonden. Hij عَلَيْهِ السَّلَامُ was op het punt om te vallen, maar bleef door zijn wilskracht toch staan en met moeite maakte hij عَلَيْهِ السَّلَامُ zijn gebed af. Als familielid was alleen zijn vrouw Rahmat nog over. Hij riep haar en vertelde haar dat dit nu het begin was van een periode van ziekte voor hem. Vanaf nu moest ze extra goed op hem letten, dat in geen geval een aanbidding van hem overgeslagen wordt.

Zijn ziekte begon met jeuk. Sayyidoena Ayyoeb عَلَيْهِ السَّلَامُ jeukte zijn lichaam met zijn nagels, maar binnen enkele dagen vielen al zijn nagels af. Daarna krabde hij zijn lichaam met ruwe stenen en stukjes hout, waardoor zijn huid openscheurde en wondjes op zijn lichaam ontstonden. De wondjes werden steeds erger en er kwam bloed, pus en giftig water uit. Overal waar dit water het lichaam raakte, kwamen er meer wondjes. In de oude wondjes ontstonden er dunne wormen en uiteindelijk was zijn hele lichaam vol met deze wormen.

Iblies kwam elke dag langs om zijn medelijden te tonen en woorden van geklaag te uiten tegenover Allah ﷻ. Maar sayyidoena Ayyoeb عَلَيْهِ السَّلَامُ bleef maar dankbaarheid uiten en noemde deze ziekte en de wormen gasten van Allah ﷻ. En zelfs als een worm van zijn lichaam afviel pakte hij het op en zette hij het terug. Zo bracht hij een jaar lang door in zijn dorp, in zijn enige huis dat over was.

Op een dag kwam Iblies vermomd in menselijke gedaante en hitste de dorpingen op en zei tegen hen dat als deze zieke in het dorp blijft, dat iedereen dan deze ziekte zou krijgen. De mensen werden bang en kwamen niet meer bij sayyidoena Ayyoeb عَلَيْهِ السَّلَام. Enkele dagen later bouwden de dorpingen een kleine hut voor hem buiten het dorp en brachten hem daar naartoe. Alleen zijn vrouw bleef bij hem en de Engelen die hem kwamen bezoeken. Hier bracht hij 6 jaren door.

De wormen hadden al het vlees van zijn lichaam opgegeten. Alleen de ingewanden, de botten en de huid waren er over en zijn huid zat vol met wondjes. Ondanks deze toestand ging er geen dag voorbij dat hij Allah ﷻ niet had geprezen of dat hij zijn aanbidding niet had gedaan. Op een dag vroeg zijn vrouw aan hem waarom hij geen doe'a aan Allah ﷻ vraagt om hem te genezen. Hij vroeg aan zijn vrouw hoeveel gezonde jaren hij achter de rug had. Zijn vrouw gaf aan dat het 80 jaren waren. Hij zei: 'Ik heb 80 jaren van de gunsten van Allah ﷻ genoten, moet ik nu in zo'n korte tijd genoeg hebben van de problemen die Hij ﷻ heeft gestuurd? Ik schaam me daarvoor. Als ik 80 jaar in deze ziekte heb doorgebracht, dan zal ik erover denken om aan Allah ﷻ genezing te vragen.'

Toen er 7 jaren aan deze ziekte voorbij waren, riep Iblies, die intussen ook nooit stil had gezeten, zijn vrienden weer bij elkaar. Hij vertelde hen dat hij heel bezorgd was over het feit dat hij alles had geprobeerd wat in zijn macht was om Ayyoeb عَلَيْهِ السَّلَام te misleiden en zijn standvastigheid te breken, maar helaas zonder resultaat. En nu was hij radeloos en vroeg aan hen of zij nog ideeën hadden om hem van zijn gezichtsverlies te redden. De andere djinns zeiden: 'Hoe kunnen wij jou nu helpen? Wij hebben ook alles gedaan wat in onze macht was, maar de krachten van alle djinns in deze wereld hebben samen één Profeet van zijn standvastigheid niet kunnen halen. Hoe heb jij het in je hoofd kunnen halen om het geduld van een Profeet uit te dagen? Wees blij dat hij met geduld en standvastigheid alle narigheid die wij hem hebben bezorgd heeft verdragen, want als hij onze narigheid met narigheid zou beantwoorden, dan hadden wij nergens te gaan.'

Een andere djinn zei: 'Er is nog één hoop. Vertel eens, hoe heb jij het voor elkaar gekregen om Adam (عَلَيْهِ السَّلَام) uit het Paradijs te krijgen?' Iblies zei: 'Toen was het gelukt door zijn vrouw Hawwa (عَلَيْهَا السَّلَام) te misleiden.' De djinn zei: 'Diezelfde manier moet je dan hier ook toepassen. Als je het geduld en de standvastigheid van Ayyoeb (عَلَيْهِ السَّلَام) wilt breken, dan moet je zijn vrouw misleiden.'

Iblies werd weer blij. Hij vermomde zich als een mooie lange man en reed op een grote paard naar de vrouw van sayyidoena Ayyoeb عَلَيْهِ السَّلَام. Zij was op een kleine afstand van de hut aan het koken.

Iblies kwam dichterbij en vroeg: 'O mevrouw, kent u mij?' Zij antwoordde ontkennend. Iblies zei: 'Ik ben de Ilaah (god) van de aarde. Uw man Ayyoeb (عَلَيْهِ السَّلَام) heeft zoveel problemen gekregen. Al zijn rijkdom vernietigd. Alle kinderen overleden en nu is hij zelf ongeneeslijk ziek. Dat komt omdat hij de Ilaah (god) van de hemelen heeft aanbeden en mij, de god van de aarde, niet. Maar als jullie allebei mij nu nog aanbidden, dan kunnen jullie alles weer terugkrijgen. En om mij te aanbidden hoeven jullie maar 4 dingen te doen. Ten eerste: zeg tegen jouw man dat hij maar één keer voor mij hoeft te knielen (sadjdah). Ten tweede: jij moet ook voor mij knielen. Ten derde: hier is een lammetje, deze moeten jullie met mij slachten en ten vierde: jullie moeten het lammetje koken en daarna zonder Bismillaah te zeggen opeten. Als jullie deze vier taken maar éénmaal hebben uitgevoerd, dan zal ik jullie alles teruggeven.'

De vrouw van sayyidoena Ayyoeb عَلَيْهِ السَّلَام vroeg heel blij of dat inderdaad mogelijk was. Iblies antwoorde bevestigend. Zij zei: 'Is goed ik zal het aan hem voorleggen.' Iblies werd heel blij. Hij dacht dat hij op deze manier toch succesvol zou worden.

Zij nam het lammetje en snelde daarmee naar de hut met het idee dat de problemen waar ze al 18 jaar in zitten nu opgelost zullen worden. Ze legde het lammetje voor sayyidoena Ayyoeb عَلَيْهِ السَّلَام en vertelde hem het hele verhaal. Sayyidoena Ayyoeb عَلَيْهِ السَّلَام was voor het eerst in zijn leven zo erg boos geworden. Hij zei: 'Dat was Iblies die zich had vermomd, zodat hij jou imaan (geloof) van jou kan afpakken. Waarom heb je hem niet vervloekt (Lànat gestuurd)? Uit bezorgdheid van mijn ziekte ben je mijn onderwijs en discipline vergeten en voor het bedrog van de duivel gevallen. Als Allah ﷻ mij geneest, dan zweer ik dat ik jou voor deze daad 100 zweepslagen zal geven. Verdwij nu uit mijn ogen, ik ben heel boos op jou. Ik zal van jouw hand niet meer eten en drinken.' Zij ging op dat moment verdrietig en spijtbetugend van daar weg. Voor het eerst na 18 jaar heeft sayyidoena Ayyoeb عَلَيْهِ السَّلَام doe'a verricht

over zijn situatie:

(أَيُّ مَسْنَى الضَّرِّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﷻ)

(O Allah, ik ben geraakt door leed en u bent de Meest Barmhartige van de barmhartigen)

Sayyidoena Ayyoeb عَلَيْهِ السَّلَام zei: 'O Allah, Iblies heeft van alles geprobeerd, maar wij zijn altijd geduldig en standvastig geweest, maar nu heeft hij onze imaan (geloof) aangevallen door mijn vrouw te misleiden. O Allah, schenk ons Uw Barmhartigheid.'

Allah ﷻ zei: (أَرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ) 'Stamp met je voet op de grond, het koude water dat eruit komt is om te baden en ook om te drinken, zodat je van de sahr (djadoo) van Iblies kunt genezen.'

(وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرًا لِّأُولَى الْأَلْبَابِ) 'En wij schonken hem zijn familie terug als Genade en als lering voor mensen met begrip.'

De geleerden hebben meningsverschillen over wat er met 'familie' in deze vers wordt bedoeld. Sommigen zeggen dat Allah ﷻ zijn overleden kinderen weer tot leven had gemaakt. En sommigen zeggen dat hij nieuwe kinderen kreeg, de overledene werden niet levend gemaakt.

Sommigen zeggen dat de overleden levend werden gemaakt en dat hij daarnaast ook nieuwe kinderen erbij kreeg.

Allah ﷻ heeft ook zijn rijkdom teruggegeven.

(وَأَخَذَ بِيَدِكَ ضِعْفًا فَأَضْرَبَ بِهِ وَلَا تَحْنُثْ) "En neem een bezem van droog gras in je hand en sla je vrouw ermee, één keer zodat je je eed niet breekt." (De eed die hij uit woede had gezworen om zijn vrouw 100 zweepslagen te geven. Een bezem van gedroogd gras heeft honderden rietjes.)

[Tafseer Naeem]

Tamr - Gedroogde Dadels

Een bekende vrucht die wij tijdens de gezegende maand Ramadaan veelvuldig nuttigen is de dadel.

Het is een soennah voor de vastende om het vasten te verbreken met dadels. De Profeet ﷺ zei: 'Wie dadels kan vinden, moet zijn vasten ermee verbreken – en wie geen dadels kan vinden, moet zijn vasten met water verbreken, want het is puur.' [An-Nasaa'i]

De Profeet ﷺ zei ook: 'Wat betreft een huis dat geen dadels heeft, voorwaar, degenen die erin wonen zullen honger lijden.'

Sayyidoena Ali رضي الله عنه zei: 'De beste dadels zijn de dadels genaamd 'al-Boerniy'. Verschillende ahaadith vertellen ons over de voordelen van het nuttigen van de dadel. De Profeet ﷺ zei: 'De beste van de dadels zijn die van al-Boerniy, die ziektes verdrijven.' En het is overgeleverd door Aboe Hoeraira رضي الله عنه: 'In de zoetheid van de al-Boerniy dadel is geen ziekte.'

De Profeet ﷺ zei ook: 'Julie vrouwen moeten dadels eten, want wie dadels tot zijn voeding laat behoren, zal gemakkelijk kinderen krijgen.'

Wat verse dadels betreft, dit was het voedsel van sayyidah Maryam رضي الله عنها, en als er voedsel was geweest dat beter was, dan zou ze dat ongetwijfeld gegeten hebben.

In Soerah Maryam, vers 25 zegt Allah ﷻ:

وَهَرَيَّ إِلَيْكَ بِجَذَعِ النَّخْلَةِ تَسْقُطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا

En schud de stam van de palmboom naar je toe, het zal verse, rijpe dadels op u doen neervallen.

De Metgezellen رضي الله عنهم hadden de gewoonte om wat dadels achter te laten voor de Profeet ﷺ om deze te weken en de volgende dag dronk hij ﷺ dan van het sap. De dag erna vroeg hij ﷺ er weer om en dronk er dan weer van om vervolgens weg te gieten wat er nog over was.

Ibn 'Abbas رضي الله عنهما zei: 'De Profeet ﷺ hield van het soort dadel genaamd 'Ajwah'. Volgens verschillende ahaadith is de Ajwah dadel één van de vruchten van het Paradijs. De schrijver Jalaloe-dien

Abdoer-Rahman ibn Abi Bakr as-Suyuti zegt in zijn boek Tibb un-Nabi (ﷺ): 'De Ajwah is een uitstekende en complete voedsel en als er wat boter aan wordt toegevoegd, is de volledigheid ervan geperfectioneerd.'

Alle bovenstaande ahaadith zijn overgeleverd door Aboe Noe'aim in zijn Kitaab at-Tibb.

Ajwah is een soort dadel uit Madinah, die groter is dan de al-Sihani-dadel, donker van kleur is en geplant is door de Profeet ﷺ zelf.

Overgeleverd door Sa'id ibn Abi Waqas رضي الله عنهما de welbekende hadith: 'Wie zeven Ajwah-dadels in het ontbijt nuttigt, zal niet lijden onder de gevolgen van onderdrukking of tovenarij gedurende de hele dag.' Deze hadith is verzameld door al-Boekhari.

Overgeleverd door at-Tirmidhi: 'De Ajwah dadel is een vrucht van het Paradijs en er zit een tegengif tegen vergif in.'

Ook heeft sayyidah A'ishah رضي الله عنها deze uitspraak van de Profeet ﷺ overgeleverd: 'De Ajwah dadel is een uitstekende remedie.' Moeslim heeft deze hadith verzameld.

De Profeet ﷺ zei dat gedroogde dadels en krenten/rozijnen niet samen in water geweekt mogen worden. Hij ﷺ verbood het ook om verse dadels en verse druiven samen te weken. De nadelige gevolgen van dadels kunnen worden geneutraliseerd door het eten van amandelen en klaprozen.

Al-Boekhari heeft Ajwah beschreven als een wonderbaarlijk medicijn.

Overgeleverd door Ja'far ibn Moehammad رضي الله عنه, die van zijn vader hoorde over deze gebeurtenis: 'Iemand gaf de Profeet ﷺ een zak dadels in een tijd dat sayyidoena Ali رضي الله عنه koorts had. De Profeet ﷺ gaf hem een dadel en toen nog een en nog een, totdat hij ﷺ hem er zeven had laten eten. Toen zei hij ﷺ: 'Dat is genoeg voor jou.' Dat deed hij ﷺ omdat er iets in dadels zit dat slecht is voor mensen die koorts hebben, wat hen hoofdpijn bezorgd en hen dorstig maakt. Maar als ze er maar een paar nuttigen, dan komt dit kwaad niet tot hen.'

Verzameld en vertaald door Shagufta Akbarkhan. Bron: As-Suyuti's Tibb-an-Nabi(ﷺ)



De Woedoe

De woedoe (de wassing)

We moeten woedoe verrichten om bepaalde daden van aanbidding uit te voeren, zoals:

- Het aanraken van de Heilige Koran
- Het verrichten van het gebed (namaaz)

De Profeet صلى الله عليه وسلم zei: 'De wassing is de sleutel tot het gebed.'

De woedoe voer je zo uit:

1. Was beide handen inclusief de polsen 3 keer. Was eerst de rechterhand en daarna de linkerhand.
2. Spoel de mond 3 keer uit. Gebruik de rechterhand om water in de mond te nemen. Gorgel en spoel elke keer goed af.
3. Was de neus 3 keer. Gebruik de rechterhand om water naar de neus te brengen. Gebruik de duim en pink van de linkerhand om het schoon te maken.
4. Was het hele gezicht 3 keer. Gebruik beide handen.
5. Was de armen inclusief de ellebogen 3 keer. Was eerst de rechterarm en daarna de linkerarm.
6. Voer masah uit. Dit betekent het hoofd één keer met de natte handen afvegen. (Zorg ervoor dat je de kraan dichtdraait als je masah uitvoert.)
7. Veeg eenmaal de oren en de achterkant van de nek af met de achterkant van je handen.
8. Was de voeten inclusief de enkels 3 keer. Zorg ervoor dat je tussen de tenen wast. Was eerst de rechtervoet en dan de linkervoet.

Let op: wassen betekent dat over elk plekje en haartje van dat lichaamsdeel water moet stromen.

Gepubliceerd door:

Imtiaz Akbarkhan,

Imaam en Khateeb Moskee Al
Firdaus Lelystad.

E-mail:

Imtiaz.Akbarkhan@gmail.com

**Taal, grammatica en
spellingscontrole door:**

Yasmin Akbarkhan,
Naaznien Abdulkadir-
Saboerali,
Shagufta Akbarkhan,
Haroen Jahangier.