

Sha'baan-oel-Moe'azzam

Belangrijke data

- 02 - Wisaal Imam Aboe Haniefa رحمه الله عليه
- 15 - Shab-e-Bara'at

Islamitische Nieuwsbrief

JAARGANG 4, UITGAVE 8

Qurán

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ ط قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ط قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ط وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ○

Soerah al-Baqarah 260

En toen Ibrahiem zei: 'O mijn Heer! Laat me zien hoe U de doden zult doen herleven?'

Hij (Allah) zei: 'Geloof jij dan niet?' Hij (Ibrahiem) zei: 'Ja zeker, maar om mijn hart gerust te stellen.' Hij (Allah) zei: 'Neem vier vogels en maak ze voor jezelf vertrouwd, plaats dan (na het slachten) een deel van elk van hen op afzonderlijke bergen en roep ze dan; ze zullen rennend naar je toe komen. En weet dat Allah Almachtig, Alwijs is.'

In deze vers van Soerah al-Baqarah herinnert Allah سبحانه وتعالى ons aan het verhaal van sayyidoena Ibrahiem عَلَيْهِ السَّلَام, toen hij aan Allah سبحانه وتعالى vroeg hem te laten zien hoe Allah سبحانه وتعالى de doden weer tot leven zal brengen.

Allah سبحانه وتعالى zei toen: 'Neem vier vogels en maak ze gewend aan jou door ze te voeren, slacht ze dan en maak gehakt van hun vlees en plaats een klein deel ervan op de top van een aantal bergen in je omgeving. Roep dan deze vogels tot jou, de vogels zullen weer tot leven komen en naar jou toe rennen en zo zul je met eigen ogen getuige zijn van het spektakel van de opstanding van de doden.'

Dus sayyidoena Ibrahiem عَلَيْهِ السَّلَام nam vier vogels: een haan, een duif, een gier en een pauw. Hij عَلَيْهِ السَّلَام verzorgde ze voor een bepaalde tijd door ze goed te voeden en hij عَلَيْهِ السَّلَام temde ze. Daarna slachtte hij عَلَيْهِ السَّلَام ze en hield hij عَلَيْهِ السَّلَام hun hoofden bij zich, en nadat hij عَلَيْهِ السَّلَام van hun vlees gehakt had gemaakt, legde hij عَلَيْهِ السَّلَام een klein deel van elk op de omliggende bergen.

Hadith

Wordt vervolgd op blz. 3

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السَّخِيُّ قَرِيبٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، قَرِيبٌ مِنَ الْخَيْرِ، قَرِيبٌ مِنَ الْجَنَّةِ، قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ، بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ، الْبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ اللَّهِ، بَعِيدٌ مِنَ الْخَيْرِ، بَعِيدٌ مِنَ الْجَنَّةِ، بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ، قَرِيبٌ مِنَ النَّارِ؛ وَالْجَاهِلُ السَّخِيُّ أَقْرَبُ إِلَى اللَّهِ مِنْ عَابِدٍ بَخِيلٍ (رواه الترمذي)

Overgeleverd door Aboe Hoerairah رضي الله عنه, de Profeet ﷺ zei: "De vrijgeve is dichtbij Allah, dichtbij het goede, dichtbij het Paradijs, dichtbij de mensen, ver van het vuur. De zuinige/gierige is ver van Allah, ver van het goede, ver van het Paradijs, ver van de mensen, dichtbij het vuur. En de ongeleerde vrijgeve (die wel zijn verplichtingen voldoet) is dichterbij Allah dan de gierige veel aanbidder."

IN DEZE UITGAVE:

Qurán |

Hadith |

Eén van de prominente vrouwen in de Islam.. 2

Vervolg Qurán tafseer.. 3
Herrijzing van de geslachte vogels

Het Kinderhoekje:

Het eerste Moslim kind 5

Geloof in Zijn سبحانه وتعالى Engelen 6

Eén van de prominente vrouwen in de Islam..

Sayyidah Zaynab bint Khoezaymah رضي الله عنها

Sayyidah Zaynab bint Khoezaymah رضي الله عنها had als titel Oem al-Masaakien (de Moeder van de behoeftigen), omdat zij de gewoonte had om de armen en de behoeftigen te voorzien van voedsel, zelfs in de tijd van onwetendheid.

Sayyidah Zaynab bint Khoezaymah رضي الله عنها was eerst gehuwd met sayyidoena Abdullah ibn Jahsh رضي الله عنه. Nadat zij weduwe werd, omdat sayyidoena Abdullah رضي الله عنه martelaarschap had verkregen tijdens de slag van Oehoed in het jaar 3 AH, huwde de Boodschapper van Allah ﷺ haar.

Sayyidah Zaynab رضي الله عنها overleed slechts twee of drie maanden na haar nikaah met de Boodschapper van Allah ﷺ in de maand Rabie-oel-Aakhier 4 AH. Zij رضي الله عنها heeft de leeftijd van 30 jaar bereikt en is ten ruste gebracht in Jannah al-Baqi.

Sayyidah Zaynab رضي الله عنها was tevens de stiefzus van Oem al-Moe'minien sayyidah Maymoenah رضي الله عنها, van haar moeders kant. [al-Zoerqani]

Sayyidah Maymoenah رضي الله عنها

De vader van sayyidah Maymoenah رضي الله عنها was al-Haaries ibn Hazn en haar moeder was Hind bint 'Awf. Haar originele naam was *Barrah*. Deze naam werd later veranderd naar Maymoenah (de gezegende) door de Boodschapper van Allah ﷺ.

Sayyidah Maymoenah رضي الله عنها was eerst getrouwd met Aboe Roehm ibn Abd al-Oezza, maar zij werd een weduwe van hem in het jaar 7 AH tijdens de Oemrah al-Qadaa van de Boodschapper van Allah ﷺ.

Sayyidah Maymoenah رضي الله عنها had vier halfzussen van haar vaders kant:

1. Sayyidah Oem al-Fadl Loebabah al-Koebraa bint al-Haaries رضي الله عنها. Haar moeder was Khawlah bint Awf al-Qarashiyah. Ze was de echtgenote van sayyidoena Abbaas رضي الله عنه en ze was de moeder van sayyidoena Abd-Allah ibn Abbaas رضي الله عنه.
2. Sayyidah Loebabah al-Soeghra bint al-Haaries رضي الله عنها. Zij was de moeder van het Zwaard van Allah; sayyidoena Khaalied ibn al-Walied رضي الله عنه. Haar moeder was Faakhitah bint Aamier al-Thaqafiyah.

Sayyidah Asma (of Ismah) bint al-Haaries رضي الله عنها. Zij was getrouwd met Oebayy ibn Khalaf, maar zij omarmde de Islam en behoorde daardoor tot de sahabbiyah (de vrouwelijke metgezellen) رضي الله عنهن.

1. Sayyidah 'Izzah bint al-Haaries رضي الله عنها. Zij was ook een van de sahabbiyah رضي الله عنهن en zij was getrouwd met Ziyaad ibn Maalik.

Sayyidah Maymoenah رضي الله عنها had ook vier halfzussen van haar moeders kant:

1. Sayyidah Asmaa bint Oemays رضي الله عنها. Zij was eerst getrouwd met sayyidoena Ja'far ibn Abi Taalib رضي الله عنه en heeft van hem drie zonen gebaarde: sayyidoena Abd-Allah, sayyidoena 'Awn en sayyidoena Moehammed رضي الله عنهم. Toen sayyidoena Ja'far رضي الله عنه martelaarschap bereikte tijdens de Slag van Moe'tah, trouwde sayyidoena Aboe Bakr al-Siddiq رضي الله عنه haar en zijn zij gezegend met zoon sayyidoena Moehammed ibn Abi Bakr رضي الله عنه. Na het heengaan van sayyidoena Aboe Bakr al-Siddiq رضي الله عنه, huwde zij sayyidoena 'Ali رضي الله عنه en ook zij zijn toen gezegend met een zoon: sayyidoena Yahya رضي الله عنه.
2. Sayyidah Salamaa bint Oemays رضي الله عنها. Zij was eerst getrouwd met Sayyid al-Shohadaa sayyidoena Amier Hamzah رضي الله عنه en baarde een dochter van hem, genaamd sayyidah Amatullah رضي الله عنها. Nadat hij martelaarschap bereikte, trouwde sayyidoena Shaddad ibn al-Haad al-Laythi رضي الله عنه haar en samen kregen zij twee zonen: sayyidoena Abd-Allah en sayyidoena Abd al-Rahman رضي الله عنهما.
3. Sayyidah Soelaamah bint Oemays رضي الله عنها. Zij was getrouwd met sayyidoena Abd-Allah ibn Ka'b رضي الله عنه.
4. Oem al-Moe'minien sayyidah Zaynab bint Khoezaymah رضي الله عنها.

Sayyidah Maymoenah رضي الله عنها had ook nog een volbloed zus, genaamd sayyidah Oem Hoefayd Hoetzaylah bint al-Haaries رضي الله عنها.

Het werd gezegd over sayyidah Maymoenah's رضي الله عنها moeder, sayyidah Hind bint 'Awf رضي الله عنها, dat zij de meest gezegende vrouw was als het ging om schoonzonen. Haar schoonzonen waren namelijk on-

der andere:

- De Boodschapper van Allah ﷺ
- Sayyidoena Aboe Bakr al-Siddiq رضي الله عنه
- Sayyidoena Ali ibn Abi Talib رضي الله عنه
- Sayyidoena Hamzah ibn Abd al-Moettalib رضي الله عنه
- Sayyidoena Abbaas ibn Abd al-Moettalib رضي الله عنه
- Sayyidoena Shaddad ibn al-Haad رضي الله عنه

[Sharh al-Zoerqani & Madaarij al-Noeboewwah]

Sayyidah Maymoenah رضي الله عنها heeft in totaal 76 ahaadies overgeleverd, waarvan er zeven in Sahieh al-Boekhari en Sahieh Moesliem beide is opgenomen. Eén is alleen in Sahieh Moesliem opgenomen en één alleen in Sahieh al-Boekharie. De andere ahaadies zijn in andere hadiesboeken opgenomen.

Sayyidah Maymoenah رضي الله عنها was de laatste van de Azwaj al-Moetahharaat رضي الله عنهن die de Boodschapper van Allah ﷺ huwde.

Alhoewel historici van mening verschillen over het exacte jaar van haar رضي الله عنها heengaan, wordt het meest geaccepteerd dat zij رضي الله عنها is heengegaan in het jaar 51 AH. En Allah ﷻ en zijn Boodschapper ﷺ weten het beste.

Sayyidah Maymoenah رضي الله عنها is heengegaan in Sarif – de plek waar zij getrouwd is met de Boodschapper van Allah ﷺ.

Haar neefje, sayyidoena Abd-Allah ibn Abbaas رضي الله عنه was aanwezig tijdens haar رضي الله عنها heengaan en hij رضي الله عنه heeft haar رضي الله عنها salaat al-Janazah geleid. Hij رضي الله عنه heeft ook de eer gekregen om haar رضي الله عنها ten ruste te brengen.

De hooggeleerde Moehaddies, sayyidoena 'Ataa (ibn Abi Rabaah) رضي الله عنه, heeft overgeleverd dat hij aanwezig was met sayyidoena Abd-Allah ibn Abbaas رضي الله عنه tijdens de janazah van sayyidah Maymoenah رضي الله عنها en hij رضي الله عنه vertelt dat toen de lijkbaar van haar رضي الله عنها werd opgetild, sayyidoena Abd-Allah ibn Abbaas رضي الله عنه met een harde stem verkondigde: "O mensen! Dit is de echtgenote van de Boodschapper van Allah ﷺ. Draag de lijkbaar met uiterste respect en zorg; beweeg (wiebel) het gezegende lichaam niet."

Sayyidah Maymoenah رضي الله عنها is ten ruste gebracht in Sarif op precies dezelfde plek en op precies dezelfde dag van de week als toen zij رضي الله عنها de Boodschapper van Allah ﷺ trouwde.

Sayyidoena Yazid ibn al-Asam رضي الله عنه vertelt: "Wij brachten sayyidah Maymoenah رضي الله عنها ten ruste in Sarif, precies waar zij gezegend werd om de echtgenote van de Boodschapper van Allah ﷺ te worden. [al-Zoerqani]

Moge Allah ﷻ ons de kracht en de imaan schenken om in de voetsporen van onze gezegende Moeders رضي الله عنهن te treden, moge Hij ﷻ ons daardoor belonen met vrome echtgenoten en moge Hij ﷻ ons zegenen met vrome nakomelingen. Moge Allah ﷻ ons de kracht en vroomheid schenken om liefde te koesteren voor al onze familieleden, zij het volbloed, zij het half of stief, opdat wij onze familiebanden op de juiste manier zullen onderhouden. Aameen.

Verzameld en vertaald door Yasmin Akbarkhan. Bron: Seerat-ul-Mustafaa ﷺ.

Vervolg Tafseer... Herrijzing van de geslachte vogels

Vervolgens riep hij عَلَيْهِ السَّلَامُ deze vogels van een afstand door uit te roepen: يَا أَيُّهَا الدِّيْبُكَ (O Haan), يَا أَيُّهَا الْحَمَامَةُ (O duif), يَا أَيُّهَا النَّسْرُ (O gier), يَا أَيُّهَا الطَّائُوسُ (O pauw)! Het vlees op de bergen begon op zijn roep de lucht in te stijgen en het vlees, de botten en de veren verzamelden zich en alle vier de vogels werden gevormd. Vervolgens renden ze zonder hun koppen naar sayyidoena Ibrahiem عَلَيْهِ السَّلَامُ. Nadat ze zich

hadden verbonden met hun respectievelijke koppen, begonnen ze te tjiipen in hun eigen taal. Zo was sayyidoena Ibrahiem عَلَيْهِ السَّلَام getuige van het spektakel van de opstanding van de doden en was zijn hart gerust gesteld.

Uit dit verhaal kunnen we de volgende lessen leren:

- Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى zal de doden doen herrijzen ongeacht in welke staat ze zijn overleden; in stukken gehakt of verbrand of anders..
- De overledenen kunnen ons horen, als Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى het wilt, ongeacht in welke staat zij zijn. De vogels konden sayyidoena Ibrahiem عَلَيْهِ السَّلَام horen ondanks hun koppen niet bij hun lichamen waren.
- Het is geen shirk (polytheïsme) om de overledenen te roepen, anders had Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى sayyidoena Ibrahiem عَلَيْهِ السَّلَام niet de opdracht gegeven om de dode vogels aan te roepen.

Uit dit verhaal leren we ook een spirituele les:

Elk van de vier vogels die sayyidoena Ibrahiem عَلَيْهِ السَّلَام slachtte, staat bekend om een bepaalde slechte eigenschap. De pauw is bijvoorbeeld trots op zijn gezichtsschoonheid. De haan staat bekend om zijn overmatige lustverlangens. De gier is hebzuchtig van aard en de duif is trots (hoogmoedig) op zijn vermogen om hoog te kunnen vliegen. Het slachten van deze vier vogels geeft ons een aanwijzing om deze vier slechte eigenschappen te slachten.

Door deze vier vogels te slachten, verkreeg sayyidoena Ibrahiem عَلَيْهِ السَّلَام rust in zijn hart.

Dus degene die zijn spiritualiteit wil versterken en Nafs-e-Mutma-innah wil verwerven, moet de haan slachten – met andere woorden: hij moet zijn lust doden. Hij moet de pauw slachten – met andere woorden: hij moet de trots van zijn persoonlijkheid en kleding doden. Hij moet de gier slachten - wat betekent dat hij zijn hebzucht moet doden en hij moet de duif slachten - wat betekent dat hij zijn hoogmoed op zijn hoge wereldse status moet doden. Als iemand erin slaagt deze vier slechte eigenschappen te doden en af te slachten, zal zijn hart de status van Nafs-e-Mutma-innah (gerust hart) verkrijgen.

De intellectuele scherpste van

Imame Azam Aboe Hanifah رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ

Een man die een hekel had aan Imam Aboe Hanifah عَلَيْهِ السَّلَام vroeg aan hem (om hem te testen): "Wat zeg je over een man die het Paradijs niet wenst, noch het Hellevuur vreest. Hij vreest Allah niet, hij eet kadavers en hij verricht het gebed zonder buigen (roekoe) en neerknielen (sadjdah). Hij geeft getuigenissen over zaken waarvan hij geen getuige is geweest, hij haat de waarheid, hij houdt van tegenstrijdigheid (fitnah), hij loopt weg van genade en hij geeft de Joden en de Christenen gelijk."

Imam Aboe Hanifah عَلَيْهِ السَّلَام vroeg: "Kent u zo'n persoon?" De man antwoordde: "Nee, maar ik vind niemand meer afschuwelijk dan zo'n persoon, vandaar mijn vraag."

Imam Aboe Hanifah عَلَيْهِ السَّلَام wendde zich tot zijn studenten en vroeg: "Wat zeggen jullie over de beschreven man?" Zij antwoordden: "Hij is de slechtste man, dit is een beschrijving van een ongelovige." Imam Aboe Hanifah عَلَيْهِ السَّلَام glimlachte en zei: "De beschreven man behoort tot de ware vrienden van Allah." Hij wendde zich tot de man en zei: "Als ik je vertel wat voor een persoon hij is, wil je dan voortaan niet meer kwaad over mij spreken, wat schadelijk voor je is?" De man antwoordde bevestigend.

Imam Aboe Hanifah عَلَيْهِ السَّلَام sprak: "De man die jij hebt beschreven verlangt naar de Heer van het Paradijs en vreest de Heer van het Hellevuur. Hij vreest niet dat Allah hem onrecht zal aandoen in zijn rechtvaardigheid en heerschappij. Wat betreft het consumeren van kadavers, dan consumeert hij dode visen (zonder te slachten), en zijn gebed zonder buigen (roekoe) en neerknielen (sadjdah) is het gebed over de doden (het djanazah gebed) of zijn groet aan de Profeet ﷺ. Zijn getuigenis over zaken waarvan hij geen

getuige is geweest, is dat hij getuigt dat er niemand is die het waard is om aanbeden te worden behalve Allah en dat Moehammed Zijn dienaar en Boodschapper ﷺ is. Hij veracht de waarheid, dat is de waarheid van de dood, zodat hij een leven kan leiden in gehoorzaamheid aan Allah. De fitnah waar hij van houdt is rijkdom en kinderen (Soerah at-Taghaboen - 15), de genade waarvoor hij vlucht is regen. Hij geeft de Joden gelijk in hun verklaring: "De Christenen zijn niets." en evenzo de verklaring van de Christenen die zeiden: "De Joden zijn niets." (Soerah al-Baqarah - 113).

Toen de man dit antwoord hoorde, stond hij op, kuste het hoofd van Imam Aboe Hanifah رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ en zei: "Ik getuig dat u op de waarheid bent."

Het Kinderhoekje

Het eerste Moslim kind

Makkah al-Mukarramah is een zeer hete plaats. Soms regent het maandenlang niet, wat voor grote droogte zorgt. In zulke tijden zouden mensen hongersnood lijden. Bij een van die gelegenheden was er grote armoede in het huis van de oom van de Profeet ﷺ, Aboe Talib. Hij had het moeilijk om voor zijn zes kinderen te zorgen. De Profeet ﷺ hield heel veel van zijn familieleden. Hij ﷺ hielp zijn oom en nam sayyidoena Ali رضي الله عنه, een van zijn neven, mee om de last van zijn oom te verlichten. Na die dag groeide de geliefde neef van de Profeet ﷺ, sayyidoena Ali رضي الله عنه, op in het huis van de Profeet ﷺ. Sayyidoena Ali رضي الله عنه hield van zijn neef Moehammed ﷺ die nooit boos op hem was en hem altijd liefdevol behandelde.

Vele jaren gingen voorbij... Het was een van de eerste dagen van de Profeetschap. Op die dag was de Profeet ﷺ het gebed aan het verrichten samen met zijn geliefde vrouw sayyidah Khadijah رضي الله عنها. Beiden zagen er heel vredig en gelukkig uit tijdens het gebed. Sayyidoena Ali رضي الله عنه was verbaasd toen hij ze zag. Hij رضي الله عنه wachtte geduldig tot ze klaar waren met bidden. Toen vroeg hij رضي الله عنه: 'Wat was u aan het doen?' De Profeet ﷺ omhelsde hem zachtjes. 'Kijk Ali,' zei hij ﷺ, 'dit is een ritueel gebed. Door het uit te voeren, aanbidden we Allah. Ik ben een Profeet die door Allah is aangesteld. Ik nodig je uit om ook Allah te aanbidden.' Nadat hij رضي الله عنه een tijdje over deze woorden had nagedacht, die hij voor het eerst had gehoord, antwoordde hij رضي الله عنه: 'Ik kan niets zeggen voordat ik het aan mijn vader heb gevraagd.' Toen zei de Profeet ﷺ: 'Ali, als je wilt, mag je doen wat ik zeg. Maar als je dat niet doet, houd het dan alsjeblieft geheim. Vertel niemand iets.' De Profeet ﷺ zei deze woorden tegen sayyidoena Ali رضي الله عنه, want hij ﷺ was nog niet openlijk begonnen met het uitnodigen van mensen tot de Islam. Sayyidoena Ali رضي الله عنه dacht de hele nacht over de situatie na. Hij رضي الله عنه was vol liefde voor de Profeet ﷺ, die nog nooit iets verkeerd had gedaan. Hij had geen twijfel of hij ﷺ de waarheid sprak. Hij ging naar hem ﷺ toe en zei: 'Allah heeft aan niemand iets gevraagd toen hij mij schiep. Waarom zou ik iemand vragen om Hem te aanbidden of niet?' Na dit gezegd te hebben, sprak sayyidoena Ali رضي الله عنه de verklaring van Shahadah (de Getuigenis) uit en werd een van de eerste gelovigen.

Hij was het eerste kind dat de islam accepteerde. Wat was hij blij, en wat zijn alle moslimkinderen blij!

Geloof in Zijn سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى Engelen

Het Arabische woord voor engelen is Mala'ikah.

Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى heeft vele engelen geschapen.

Alle engelen zijn gemaakt van licht (Noer).

Ze zijn altijd gehoorzaam aan Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

Ze zijn Ma'soem, wat betekent dat het voor hen onmogelijk is om een zonde te begaan.

Ze zijn niet mannelijk of vrouwelijk.

Ze kunnen elke gewenste vorm aannemen.

We kunnen geen engelen in hun echte vorm zien, in deze wereld.

Ze eten, drinken en slapen niet.

Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى heeft elke engel een taak gegeven.

Er zijn vier heel bekende Engelen:

- Sayyidoena Djibraïel عَلَيْهِ السَّلَام
- Sayyidoena Mikaïel عَلَيْهِ السَّلَام
- Sayyidoena Israfiel عَلَيْهِ السَّلَام
- Sayyidoena Izraïel عَلَيْهِ السَّلَام

Sayyidoena Djibraïel عَلَيْهِ السَّلَام bracht de boodschap van Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى naar zijn Boodschappers en Profeten.

Sayyidoena Mikaïel عَلَيْهِ السَّلَام zorgt voor de regen en zorgt voor het levensonderhoud van alle schepsels.

Sayyidoena Israfiel عَلَيْهِ السَّلَام zal op de dag des Oordeels op de hoorn/ trompet blazen.

Sayyidoena Izraïel عَلَيْهِ السَّلَام haalt de zielen van levende wezens eruit als hun tijd op de aarde op is.

Gepubliceerd door:

Imtiaz Akbarkhan,

Imaam en Khateeb Moskee Al
Firdaus Lelystad.

E-mail:

Imtiaz.Akbarkhan@gmail.com

Taal, grammatica en

spellingscontrole door:

Yasmin Akbarkhan,
Naaznien Abdulkadir-
Saboerali,
Shagufta Akbarkhan,
Haroen Jahangier.

